

# FSSMNYTT

APRIL 2025

## Kärlekens checklista

I dagens samhälle är det få som inte någon gång haft en checklista att bocka av – en lista som sägs leda till ett lyckat liv. Problemet med sådana listor är att de aldrig tycks ta slut. Så fort man når ett mål, dyker det upp flera nya att jaga. Ekorrhjulet snurrar vidare – utan någon utväg i sikte.

Den här checklistamentaliteten – som samhället, våra sociala kretsar och kanske mest av allt vi själva lägger på våra axlar – kan också smyga sig in i vår relation med Gud.

Det märks ofta i mitt eget liv. Jag blir lätt besatt av idealet om den goda, exemplariska kristna som ber uthålligt, läser Bibeln dagligen, evangeliserar i tid och otid och alltid handlar rätt. Men när verkligheten inte matchar idealet – vilket den oftast inte gör – då slår kontrasten ner mig och förlamar. Att leva med prestationsångest är tungt.

I sig är idealen inte fel. Det som skaver är var mitt fokus ligger. När andliga ideal utgår från mig snarare än från Jesus, kväver de snarare än ger liv. För när det är

HSSM:s styrelse med studentarbetare Nico Villanen längst till vänster. Bakre raden: Jona Svartsjö, Leo Martin, Johannes Svartsjö. Främre raden Karin Särs, Hilja Vehkavuori och Saga Lindholm.



jag – och inte Kristus – som står i centrum, rasar hela byggnaden.

Regler utan relation leder nämligen, förr eller senare, till uppror. Paulus sätter fingret på detta i Galaterbrevet 5:4: "Ni som vill bli rättfärdiga genom lagen har hamnat utanför Kristus och utanför nåden." (NuBibeln)

### Att prestera sig fram till ett meningsfullt liv funkar inte

När jag försöker prestera mig fram till ett meningsfullt liv lämnar jag inte plats för Kristus och Hans nåd i hjärtat. Därför skriver Paulus så här i verserna som följer: "Vi väntar nämligen i Anden, genom tron, på rättfärdigheten, vårt hopp. I Kristus spelar det därför ingen roll om man är omskuren

#### Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM)

Kontakta medarbetarna på [fornamn.efternamn@studentmissionen.fi](mailto:fornamn.efternamn@studentmissionen.fi)

Kolla in Studentmissionens webbsidor på [studentmissionen.fi](http://studentmissionen.fi)!

**Vår mission är** att göra Kristus känd bland studerande och skolelever.

Den som är med i en stödring eller på en lokalförenings e-postlista får automatiskt FSSMnytt per e-post.

Meddela din e-postadress för att få FSSMnytt också per e-post!



eller ej. Det enda som betyder något är tron som verkar i kärlek."(NUB)

Det är djupt befriande att inse att universum inte kretsar kring mig – men bara om jag samtidigt förstår att i dess centrum står en Gud som älskar mig och alla andra mer än sin egen existens.

### **Frid och frihet att älska**

Att få kasta min skuld och skam i famnen på en sådan Gud, som håller mig om ryggen och går att lita på i alla lägen, ger mig en verklig chans att slappna av. När jag påminner mig om att jag på egen hand varken kan eller behöver göra upp med det mörka i mig, utan kan sätta hela min vikt på Jesus, får jag frid och frihet att älska.

Förlåtelsen innebär början på en ny relation – grundad i frivillig kärlek, inte i regler och prestation. Och den som tagit till sig Guds nåd bär med sig en salig frihet som är svår att värja sig mot. I en värld så intrasslad i sitt gör-det-själv-ekorrhjul väcker ett liv som vittnar om att "Jesus har redan gjort det" något djupt attraktivt.

Missionsbefallningen blir då inte främst en order, utan en profetia. För det ligger i kärlekens natur att sprida sig vidare. Och det här budskapet – att Jesus redan har bockat av kärlekens checklista – är precis vad världen, inte minst den prestationsdrivna studievärlden, behöver få höra, men ännu mer få uppleva. Må den först förvandla våra egna hjärtan – och därefter studievärlden.

### **Hilja Vehkavuori**

Ordförande i HSSM



Bakre raden från vänster:  
Adine Finskas, logopedi - SOME-queen  
Simon Perret, teologi - vice-ordförande  
Jan-Anders Strandberg, teologi - styrelsemedlem  
Framre raden från vänster:  
Mezmur Holmström, teologi - kassör  
William Nyholm, biovetenskaper - ordförande  
Lotta Gäddnäs, logopedi - sekreterare

## ***Styrelserna i Vasa och Åbo presenterar sig!***



Lea Östman, styrelsemedlem,  
Benjamin Wikström, ordförande,  
Frida Enlund, vice-ordförande,  
Ella-Roosa Vainio, suppleant,  
Sofia Björk, sekreterare,  
Lukas Kallenberg, styrelsemedlem,  
Vendla Nylund, styrelsemedlem.  
På bilden saknas Lucas Finskas, kassör och Erik Rauhala, suppleant.





## Viktigt att hålla fast vid Guds ord

Under första veckoslutet i april fick flera gemenskaper i Helsingforstrakten igen samlas för Kyrkhelg Syd. Det var ett bönesvar att kyrkhelgen blev av och att allt ordnades sig. I år ordnades kyrkhelgen utan hjälp av någon församling, vilket gjorde det mer utmanande att få ihop det praktiska.

Kyrkhelgens tema var Håll fast! (från Upp. 2:25), och helgens huvudtalare var Leif Nummela. Under lördagen, då vi samlats på Finska bibelinstitutet i Grankulla, höll Leif tre bibelstudier, där han gick igenom flera grundläggande saker i den kristna tron: en kristen människosyn och vad det betyder att vara skapad till Guds avbild, att ha Guds ord som sin auktoritet och som ett ljus på sin stig, samt nåden. Undervisningen var starkt rotad i Bibeln och det var mycket uppmuntrande att få mötas tillsammans runt Guds ord.

En annan talare under lördagen var Jockum Krokfors, Martyrkyrkans vänners nya verksamhetsledare, som berättade om föreningens arbete. Det var uppmuntrande att höra om våra syskon världen över och deras tro, samtidigt som berättelserna om förföljelse gav lite perspektiv på de motgångar vi möter här i Svenskfinland. Kvällen avslutades med en paneldiskussion, där paneldeltagarna svarade på frågor som kommit in under dagen. Frågorna gällde allt från tips på bra kristna böcker till hur man ska älska en kristen bror eller syster som man lätt irriterar sig på.

På söndag eftermiddag fortsatte programmet med en högmässa i Heliga hjärtats kapell i Berghäll. Det var fantastiskt att se kapellet så fullt. Någon hade räknat att vi var över hundrafemtio personer sammanlagt under båda dagarna.

Efter mässan höll Leif Nummela ett avslutande möte om församlingen som Guds folks gemenskap. Han utgick från Jesu översteprästerliga förbön i Johannes 17 och lyfte fram att den enda kärlek som nämns i kapitlet är Guds kärlek till Jesus och till oss. Den gemenskap vi har som kristna bygger inte på att vi älskar Gud eller varandra tillräckligt mycket, utan på att Gud har älskat sin Son, och genom Hon oss. Det var en fin avslutning på en helg där vi hade fått bli påmindra om hur mycket vi kristna behöver varandra, och om hur viktigt det är att vi håller fast vid Guds ord.

Kyrkhelgen arrangeras av flera aktörer, bla Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland, Fridsföreningen i södra Finland, Puls Helsingfors och Studentmissionen.

### Iris Härö

aktiv i SLEF:s gudstjänstgemenskap i Helsingfors



Söndagsskolebarnen uppträdde med några sånger på swahili och luo. Helena Sandberg ledde kören och Erika Härö ackompanjerade.



## Celebert besök på Åland!

I höstas startade KAJ sin turné på Åland, och ett gäng från Studentmissionen passade på att gå på konsert och bli fotade med gruppen efteråt.

Några av Svenskfinlands ivrigaste KAJ-fantaster besökte också Melodifestivalen i Stockholm när de hörde att KAJ skulle delta, ryktet avslöjar dock inte vem, men några av dem finns på bilden..



## Kom med på "The Send" i Helsingfors 7 juni!

Studentmissionen är med och ordnar konferensen "The Send" i Finland i sommar. Kom med och bli inspirerad att nå ut till nya på din skola och din studieort! The Send ordnas i Ishallen i Helsingfors och är flerspråkigt med tolkning. För mer info om The Send i Finland på svenska, gå till: <https://thesend.fi/sv/>

## Tacka och be med oss!

- Tacka för årets styrelser i Åbo, Hfrs, Mariehamn och Vasa! Be för god sammanhållning och inspiration för arbetet! Be också för de studerande i Jakobstad!
- Be för coachningsdagen för styrelserna lördagen den 3 maj, att lärdomarna skulle ge god frukt till hösten!
- Tacka för bönearbetet som studerandena gör varje vardag morgon när de troget samlas till bön en halv timme!
- Tacka för våra medarbetare i Studentmissionen! Be om kraft och visdom för Lilian, Benjamin, Nico, Jonathan, Mikaela och Frank!
- Be att visionerna för arbetet får formas efter Guds vilja! Be om goda förutsättningar att nå nya!
- Be att vi skulle få fler partners för arbetet som är villiga att stöda i bön, med frivilligarbete och ekonomiskt!
- Tacka för årets Kyrkhelg Syd och be för höstens Kyrkhelg i Kokkola!
- Be för Pro Studentmissionens arbete med att placera medel och investera i arbetet!

### Insamlingskonto för Finlands ev.luth.

Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM)

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)

	Ref.nr	MobilePay
Ledande, info (Lilian)	9108	35985
Helsingfors (Nico)	9108 15	16490
- Otnäs	9108 1520	
Led. Studarb (Benji)	9108 31	11925
- Vasa (Frank)	9108 3133	
Jakobstad	9108 57	84466
Mariehamn (Mikaela)	9108 60	
Åbo (Nico)	9108 28	92413
Utåtriktat arbete (Jonathan)	9030 97	
Veritas Forum (JV och LL)	9399	76201
Där det bäst behövs	9988	

För mer info, se [studentmissionen.fi/stod-oss](http://studentmissionen.fi/stod-oss)



Om du har ny adress eller e-postadress - meddela din nya adress till studentmissionen@studentmissionen.fi!



### Insamlingstillstånd

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021.  
Åland: ÅLR 2024/6374. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2025.  
Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.