

Jag har flyttat till Finland!

Min dörr till Finland var en missionsbibelskola i Sverige som jag gick förra hösten. Under skolans gång gav Gud mig återkommande bibelord igenom antingen ett profetiskt ord från någon, att jag själv blev påmind om det, eller att det på andra sätt poppade upp i mitt liv.

I slutet av skolan, i december, sker missionsresor. Ledarna hade sökt Gud i bön och uppfattat att vi skulle dela upp klassen så ett gäng skulle åka till Egypten och ett gäng till Finland. Så fort alternativen presenterades kände jag, svagt men tydligt, "Finland" någonstans djupt nere i min ande. Vi fick en vecka på oss att be och fråga Gud om vart vi skulle och vi fick inte samtala med klasskompisar kring beslutet, så att vi skulle vara så objektiva/lydiga Guds röst som möjligt.

Jag tänkte vid det här laget att Egypten kändes lite coolare, och ville helst dit, men hur jag än vred och vände på mina böner så fick jag inte frid kring Egypten. Till slut lämnade jag in mitt besked, vilket blev Finland. Men när resan började närma sig ville jag byta till Egypten igen, för jag ville verkligen inte till Finland av någon anledning. Jag fick tillåtelse av ledarna att byta till Egypten, men jag fick en sådan extrem ofrid av det, så jag lät mitt beslut om Finland bli det slutgiltiga. Någon gång i denna veva när jag var i bön kring detta så upplevde jag hur Gud sa "Du behöver åka till Finland. Det handlar inte bara om missionsresan, utan om något mer."

Benjamin Sandell var en av dem som jag träffade i Finland och han sa till mig med glimten i ögat: "du ska inte flytta till Finland och jobba med oss?" och jag kände "aldrig i livet att jag flyttar till Finland", men svarade något i stil med "i så fall får du be hit mig för jag kommer inte om inte Herren kallar."

Han ställde frågan någon fler gång under resan och jag kände att mitt hjärta mjuknade mer och mer för tanken. Så här i efterhand när jag och Benjamin pratat om detta så har han berättat att han lite enkelt, men ändå med mitt svar i åtanke, bad Gud: "Herre sänd arbetare till skörden, och om

det är din vilja, sänd hit Felicia."

För att göra en lång historia kort, så är jag här för att Gud sänt mig hit och för att jag är helt övertygad om att han är på gång att göra mäktiga saker i Finland. Jag hör det även från fler och fler håll, att Guds kärleksfulla ögon är på Finland och att han är på väg att väcka sitt folk till nya djup av relation med och uppenbarelse om honom. Och vem vill inte vara med på det, right?! Gud, jag vill vara med i det du ska göra!!

Men rent konkret är det detta jag sysslar med: Jag har en tjänst på 20% i Studentmissionen. Min titel är "studentarbetare", vilket är människor som finns på plats på universitetet runt om i Finland för att på kreativa sätt sprida Guds rike och leda studenter till Jesus. Jag kommer finnas på Jakobstads campus, där finns yrkesutbildning inom konst och kultur, samt yrkesakademi (YA).

MIN FÖRSTA MÅNAD I FINLAND

Min första månad här har varit lite rörig med allt praktiskt, så jag känner mig väldigt trött, men samtidigt glad. Nu den första tiden försöker jag att fokusera på att bygga relationer och betjäna där jag kan. Jag försöker lära känna människor och försöker förstå var de kommer ifrån och vart de är på väg, för att sedan kunna lista ut vart min plats är och vad exakt jag ska göra. Tur att Gud har koll!

Inom Studentmissionen är min bön att Gud skulle samla de kristna som finns på campus, både lärare och elever. Idag är vi sju stycken som försöker ses varje tisdagsmorgon mellan kl.8-9 och ber och lovsjunger. Det är helt otroligt hur Gud lett oss samman. Just nu tror jag att marken ännu behöver



förberedas, så vi fokuserar på att välkomna Guds närvaro och upphöja namnet Jesus på platsen.

Ett stort bönesvar är att jag fått en vän; Nette (Jeanette)!! Jag bad innan jag kom hit att Gud skulle ge mig en syster och vän som jag kunde dela livet med och trivas med, och han har svarat på den bönen. Hon pluggar (eller studerar som man säger här) på campus, så hon är med där i bönegruppen också.

Inom Studentmissionen har vi börjat få tankar på att öppna upp en plats dit människor kan komma och möta Guds kärlek. Vi tänkte finnas i ett klassrum en dag i veckan när skolan slutar, sätta på lovsång och bjuda på fika och egentligen bara öppna upp ett space för människor att landa, möta Guds kärlek och närvaro. Vi tror att Gud leder oss i denna riktning och att det är vad som behövs just nu, då många människor verkar ha det rätt tufft på olika plan och behöver en plats där de kan bli sedda och älskade.

Vi har även förstärkning från Sverige som kommer till oss i november; ett missionsteam från St:a Clara kyrka i Stockholm, med präst Mats Nyholm i spetsen, tack Jesus! De ska vara med oss på campus en hel dag och be, lovsjunga, berättat om Jesus och hålla i ett seminarium dit alla får komma.

Felicia Bodaxell

Studentarbetare i Jakobstad



BÖNEÄMNET

**- Att Gud förbereder
marken och hjärtan på campus bland
studenterna.**

**- Att Gud fortsätter leda mig till fridens
människor, både troende och icke-
troende, så att det jag bär och det de
behöver matchas av Gud.**

**- Att jag ska hitta ett boende efter
årsskiftet, då jag bara har mitt nuva-
rande boende tills dess.**

REGELBUNDNA STÖDJARE

Studentmissionens bön och vision är att alla studenter i Finland ska få möjlighet att höra och respondera på evangeliet. Ekonomin för de anställda inom Studentmissionen är beroende av regelbundna givare.

I Bibelns bok Esra skildras tiden då Guds folk varit i exil i Babylon och fick börja återvända hem till Israel. Kung Koresh befallde då två saker:

1. Att Esra och en grupp av Guds folk skulle återvända hem till Israel för att bygga upp Guds tempel.

2. Att resterande av Guds folk också skulle hjälpa till genom tionde och frivilliga gåvor för att hjälpa de återvändande i deras arbete.

Hela Guds folk bjuds in att bidra till det Gud vill göra. Några sänds att utföra det praktiska arbetet, och andra sänds till att bidra på andra sätt.

Du får gärna be och fråga Herren om han kallar dig att vara en del av det Gud gör genom din ekonomi.



Vila

För mig är det viktigt att hinna vila. Att ha en dag i veckan med annat än arbete. En dag då man kopplar bort allt, stort som smått. Att kunna njuta av intressen, luncha och diskutera med vänner men framför allt att vila i Gud.

Att kunna ha en frid i att vila är något som har hjälpt mig i längden. Att sedan kunna gå från vila in till arbete. Det har inte alltid varit möjligt med en regelbunden vila, livet och arbete kommer emot men det hindrar mig inte från att sträva efter en regelbundenhet.

Som Jesus säger i Matteusevangeliet 11:28-30 *"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt."*

Kom till mig ni som är tyngda av bördor. Det vill säga alla borde få vila för att alla är tyngda av nånting. Deadlines i

skolan eller jobbet, oro, panik, stress, prestation, hälsa, ensamhet eller något annat. En viktig del av min vila och att prioritera en vilodag är att medvetet komma till Herren för han ger mig vila och hos honom finner jag ro.

I dagens samhälle är det lätt att fastna i att göra saker. Det är en glädje att se så många aktiva studerande i Helsingfors som ger av sin fritid för att bygga den fina gemenskap vi har här. En grupp som strävar efter att sätta Gud först och följa hans vilja.

Men också då man jobbar med och för Gud så behöver man vila. Om det känns obekvämt så får man öva på det. Som att lära sig cykla. Då lärde jag mig att åka fort före jag lärde mig att sakta ner. Gud vilade och det borde vi med.

Guds frid!

Nico Villanen
studentarbetare i Helsingfors

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

E-post enligt modellen foramn.efternamn@studentmissionen.fi



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för sv. verks, tfn 050 526 5318
Benjamin Sandell, led. stud.arb, Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237
Felicia Bodaxell, studentarbetare i Jakobstad, tfn 040 310 0455
Jakob Nylund, studentarbetare i Åbo, tfn 050 0172 922
Mikaela Fougstedt, studentarbetare i Mariehamn, tfn 045 352 5320
Jonathan Vik, koordinator för utåtriktat arbete, tfn 045 7344 3161
Nico Villanen, studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 6128501

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:		MobilePay:
Arbetet på riksplan, ledande	9108	35985
Studentarbete i Helsingfors	9108 15	16490
Studentarbete i Otnäs	9108 1520	
Studentarbete i Jakobstad	9108 57	84466
Studentarbete i Vasa	9108 31	11925
Studentarbete i Åbo	9108 28	92413
Studentarbete i Mariehamn	9108 60	
Veritas Forum arbete på svenska	9399	76201
Mission week	9030	

INSAMLINGSTILLSTÅND | Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021. Åland: ÅLR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024. Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. Mer info på <https://studentmissionen.fi/stod-oss>