

# FSSMNYTT

## OKTOBER 2024

*Under hösten har studerande och medarbetare träffats på zoom varje morgon för att be, för Studentmissionen, för lokalföreningarna, för lägren och de utåtriktade projekten.*

*Här kommer storyn om hur det hela började:*

## Tillsammans i bön

Jag är egentligen ingen morgonmänniska, även om jag önskar att jag vore det. Då mitt alarm ringer blir jag oftast kvar en stund i sängen innan jag tar mig upp för att påbörja dagen.

Den här hösten har dock varit lite anorlunda. Jag har kanske inte kommit mig upp direkt, men vid nio har jag velat vara på Zoom-bön.

Under våren hade vi en coachingdag med styrelserna i svenskspråkiga Studentmissionen. Under dagen funderade vi över vad som är bra i vår verksamhet och vad vi skulle behöva satsa mer på. Bön var något vi i flera av lokalföreningarna tänkte att vi behöver mer av. Därför föddes tanken att börja be regelbundet, bära tillsammans i bön.

Under sommaren började vi vårt projekt. Vi hade en lista där någon bad varje dag och vi bad för olika föreningar olika dagar. Det blev ändå för tungt att fortsätta med det system vi hade, det rann ut i sanden efter ett par månader, så vid skolstarten satte vi oss ner och tänkte om. Vi ville be tillsammans, verkligen se varandra och lyfta upp böneämnen



På höstweekenden diskuterade studerandena i smågrupper.

tillsammans. Det var så det kom sig att vi började med Zoom bön, varje vardagsmorgon klockan nio.

Det är härligt att få börja morgonen i bön tillsammans med andra som har hjärtan för Jesus och där många har hunnit vandra med Gud längre än jag. Det är vackert att få bära och dela med varandra från olika orter. Visst finns det gånger då jag känt onödiga prestationskrav men för det mesta är det fint att bara få vara med och lära. Vi får se Gud verka, vi får dela det Han gör och vi får vara till uppbyggelse för varandra. Tillsammans önskar vi oss en närmare relation med Herren, tillsammans önskar vi oss väckelse, och väckelse börjar med bön.

### **Karin Särs**

Styrelsemedlem i Helsingfors



Karin Särs har kopplingar till missionsarbetet i Senegal, där den här bilden är tagen.





## *Hösten i Vasa har kickat igång!*

Det är mycket som har hunnit hända sen i våras! Vi har fått säga tack till Johan som i slutet av maj steg ut ur rollen som Vasa Studentmissions studentarbetare och jag har själv fått återvända till rollen som studentarbetare i Vasa och fortsätta arbeta som ledande studentarbetare.

I våras blev det tre år sen vi flyttade till Vasa med familjen och sommaren gav möjlighet reflektera över vad som hänt under vår tid här. På många sätt har vi lagt grunden och 'pålat' för framtiden. Vi har fått se en stadig kärna av ivriga studerande & äldre ta form, och jag har glatts över den kultur av delaktighet, gemenskap och betjänande av varandra som vuxit fram.

### **Gud gör något särskilt i den generation som stiger fram nu**

Sällan har jag varit med om lika mycket iver för bön, passion för att dela Jesus med sina med-studeranden och en sån längtan efter Guds rike. Det är nåd att få vara med.

Hösten i Vasa har kört igång med ett ryck, vi har hunnit ha startfest, två Worship Wasa, föreningsmessa, Campusralli, besök av ett team från 'the Send', ha lärarlunch och se bönegrupper komma igång och det är härligt att se den iver och förväntan som är i luften.

För ungefär ett år sen fick vi på hjärtat att be och verka för att det skulle finnas en gemenskap för studerande på varje Campus. Ifjol hade vi en, nu så har vi fem som an-

tingen är igång eller i startgröparna. Grupperna finns på ÅA, VAMK, Novia, Hanken och YA, ni får gärna hålla dem i bön och be att en grupp sku födas på Vaasan Yliopisto också.

Vår bön och förhoppning är att grupperna ska få bli till välsignelse för studerande, för skolan och att Guds rike sku spridas på varje Campus.

Under hösten är vårt fokus därför att inspirera, utrusta och sända studerande att leva ut sin tro i vardagen, i grupper och som enskilda troende.

***Benjamin Sandell***

Ledande studentarbetare, Vasa





Som inledning på kvällsprogrammen leddes vi i lovsång av ett väl förberett team med Johannes Svartsjö i spetsen. Här jatkot på lördag kväll.

Flaggan hissades och halades morgon och kväll.



## Vad jag tog med mig från weekenden

I år ordnades Studmiss weekend på Ramsdal lägergård i Ekenäs 11-13.10. Nytt för i år var att inte bara Helsingfors och Åbo utan också Vasa Studentmission var med.

Från Vasa deltog vi med ett härligt gäng på fyra personer som tillsammans åkte ner i en bil. Undervisningstemat för i år var olika personligheter och hur de passar in i Guds rike. Lilian Lindén höll på ett passionerat sätt undervisningen om ett personlighetstest kallat "upptäck dina gudagåvor".

Undervisningen utgick från Romarbrevet 12:6-8 där det listas sju personlighetstyper eller andliga gåvor. Den första kallas för iakttagare och liknar mest profeten. De andra kallas för tjänare, lärare, uppmuntrare eller tröstens gåva som det står bibeltexten. Vidare kallas de för givare, organisatör och medkännare.

För att ta reda på ens personlighet skulle man svara på ett frågeformulär. Utgående från det fick man olika poäng och svar på vilken personlighetstyp som låg närmast en själv. Det var också intressant för en själv att veta vilken som kom på andra och tredje plats. Jag fick högst poäng på medkännare, som tydligen är en ganska vanlig personlighetstyp. På andra plats kom givare och på tredje plats iakttagare.

På lördagen fick vi också diskutera i grupp vad de olika lokalföreningarna kunde utveckla och göra bättre. En fråga var hur vi kan bemöta personer som kommer till våra samlingar. Ett förslag var att bygga upp ett välkomstteam, ett annat att bjuda in nya personer och umgås med dem under ifrågavarande evenemang.

En annan fråga var att vad vi redan ser för frukt i arbetet. En frukt är flera människor på våra samlingar och flera människor som kommer till tro. En annan frukt är personlig utveckling och kristuslikhet.

Det jag tog med mig från helgen är att samarbete lokalföreningarna emellan alltid är bra. Då kan man utbyta erfarenheter och lärdomar och det är också fint att se och träffa andra människor som brinner för Guds rikets frammarsch i Finland.

Lukas Kallenberg, Vasa



Nästan hela gänget samlat nere vid den vackra sjön.

Glada tjejer på läger.

I olympiaden på lördag eftermiddag skulle grupperna fota eller filma olika utmaningar.

Foton av Sara Fagerholm och Lilian Lindén.



## Ge som Jesus

Det är saligare att ge än att få. Så säger Jesus, världsmästare i givande.

Jesus måste vara galet salig. Finns det någon som har gett mer än han? Alla vet vi att han gav sitt liv för oss den där gången på korset. Inte bara det, som Gud har han ju också gett oss precis allting vi har! Våra pengar, våra saker, vår familj, ja till och med våra egenskaper och färdigheter. Allt har han gett oss!

Gud förväntar sig högst troligen att vi ska använda våra gåvor väl. Den tanken får jag i alla fall när jag läser Jesus många liknelser om förvaltare. På flera håll i Bibeln får vi en bild av att vi förvaltar det som Gud givit oss. Allt tillhör Gud och vi lånar det. Det är en teologisk idé med konkreta följder.

För ett tag sedan var jag på en kurs ordnad av organisationen *Generous giving*. Där utmanades vi av berättel-



sen om en mångmiljonär som inte bara gav tionde, utan satt hela sitt företag i en fond som gav sin avkastning till kristen verksamhet.

Vi fick också se videor om fattiga i både Indien och Uganda som gav av det lilla de hade. De ville inte gå miste om chansen att ge. Gud hade välsignat dem med någonting (stort eller litet) och de ville minsann ge vidare.

Studentmissionen finansieras av donationer. Vi anställda förväntas därför säkra stöd för att fortsätta kunna göra det vi gör. Jag kan tycka att det är oekvämt att be om donationer. Men jag har börjat inse att det är en otrolig välsignelse att ge. Därför ska vi inte heller beröva folk chansen att ge. Det är en välsignelse att vara till välsignelse. Så länge vi har tid, pengar eller bara hjärnaktivitet (vilket jag antar är minimum för att be) så har vi något att ge!

Vi får förvalta det vi har genom att ställa det i tjänst för andra. Gör som Jesus. Bli salig. Ge.

**Jonathan Vik**

koordinator för det utåtriktade arbetet



## Ekonomi update

Som man kan se av grafen till vänster ligger vi ungefär på samma nivå vad gäller inkomsterna som ifjol i september. I slutet av året kommer den stiftskollekt som togs upp 1.9, vilket hjälper till att dra upp den gröna kurvan mot nollstrecket.

Vi har ungefär lika stora utgifter som ifjol, men har större behov av regelbundna givare eftersom vissa stöd utifrån är mindre i år, bla för att vi inte har några EU-projekt i höst. Tack, alltså, till dig som är med som regelbunden givare och bärare av arbetet!

**Insamlingskonto för Finlands ev.luth.  
Student- och Skolungdomsmission rf  
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)**

	Ref.nr	MobilePay
<b>Ledande, info</b>	9108	35985
<b>Helsingfors</b>	9108 15	16490
<b>Otnäs</b>	9108 1520	
<b>Vasa, led. studarb</b>	9108 31	11925
<b>Jakobstad</b>	9108 57	84466
<b>Mariehamn</b>	9108 60	
<b>Åbo</b>	9108 28	92413
<b>Veritas Forum</b>	9399	76201
<b>Utåtrikt arb</b>	9030 97	
<b>Där det bäst behövs</b>	9988	

För mer info, se [studentmissionen.fi/stod-oss](http://studentmissionen.fi/stod-oss)



**Om du har ny adress eller e-postadress**  
- meddela din nya adress till studentmissionen@studentmissionen.fi!



### Insamlingstillstånd

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021.  
Åland: ÅLR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024.  
Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.