

FSSMNYTT

SEPTEMBER 2024

Under årens lopp har jag haft många intressen och hobbyer. Det har jag fortfarande, allt från fotboll till mobilspele, men inget har skänkt sådan frid och tillfredsställelse som Jesus har gjort.

Benjamin Wikström berättar sin historia i relation till Bibeln.



”Vad händer, vad händer?”

”Vad händer, vad händer?” Dessa ord i kombination med en rätt signifikant mängd tårar var mitt sätt att försöka uttrycka det jag kände i den stunden jag för första gången kom i kontakt med villkorlös och oändlig kärlek. Då sanningen om nåden förflyttas från hjärnan till hjärtat och när Gud går från ett koncept till en verklig person kan man säga att livet, i varje fall för en liten stund, leker.

Evangeliet är den enda övernaturliga kraften som kan förändra en människa till det bättre och framför allt öppna vägen till Guds rike.

Men låt oss ta det från början

Jag är uppväxt i Tölby, Korsholm och bor idag i centrala Vasa. Min barndom var i stora drag mycket lycklig, fullspäckad med utmaningar, skratt, tårar och ibland ren eufori. Före varje måltid bad vi bordsbön och vid läggdags var det alltid aftonbön som gällde. Utöver detta placerades jag redan vid tidig ålder i byns söndagsskola och hemma fick vi med jämna

mellanrum bekanta oss med Bibelns berättelser, ofta i form av Barnens Bibel.

Jag har aldrig egentligen tvivlat på Guds existens och trots att jag under tonåren valde att gå mina egna vägar hade jag alltid en uppfattning om korset. Ifall någon hade frågat mig när jag var hög på marijuana i Albanien eller när jag vid ett nederlag använde mig av ett språkbruk som hade fått mormor att tappa stickningen i golvet, hade jag utan att blinka fortfarande påstått mig vara kristen.

Men uppenbarelsen om den levande Gudens uppoffrande kärlek hade inte nått mina innersta vrår och resultatet blev en falsk lycka och stundvis misär. Jag förstod inte att jag en dag kommer att hållas ansvarig för mina gärningar och handlade därefter. Efter att ha testat allt mellan himmel och jord och gått från olika beroenden en längre tid gjorde jag det jag aldrig trodde att jag skulle göra.

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM)

Kontakta medarbetarna på [@studentmissionen.fi](mailto:fornamn.efternamn@studentmissionen.fi)

Kolla in Studentmissionens nya webbsidor på studentmissionen.fi!

Vår mission är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever.

Den som är med i en stödring eller på en lokalförenings e-postlista får automatiskt FSSMnytt per e-post.

Om du har flyttat, meddela din nya adress! Meddela din nya e-postadress om du vill ha FSSMnytt per e-post!





Benjamin Sandell i mitten och Benjamin Wikström t.h. på startfetsen.

På en väns rekommendation öppnade jag hösten 2022 en över 2000 år gammal, omdiskuterad, kontroversiell bok och började förkovra mig i allt från skapelseberättelsen till Abrahams släkträd. I stället för att i sann Alfaburs-anda börja i evangelierna tog jag avstamp i Moseböckerna. Inte förstod jag mycket och en liten bit in i Tredje Mosebok började orken sina, men i mitt inre skedde en grundrenovering.

Ett märkligt behov att tjäna andra människor uppstod och när vi väl kommer fram till den 11 mars 2023, dagen jag mötte den levande Guden, hade jag redan börjat göra mig av med alla avgudar i mitt liv. Efter mötet med Jesus förändrades allt. Lovsång och bön på morgonen, stapplande evangelisering på eftermiddagen och ljuv bibelläsning på kvällen, jag kunde inte få nog. Alla människor jag sårade under mina svåra år ville jag be om förlåtelse av och alla sår som hade uppstått på grund av mitt destruktiva beteende började långsamt helas av den store läkaren.

Nåden som aldrig upphör

Händer det sig att jag, lite över 1 år efter min förvandling, faller ner i samma ohälsosamma mönster som tidigare? Absolut. Är jag någon mönsterkristen? Absolut inte. Snarare identifierar jag mig med aposteln Paulus ord i Rom. 7:19: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag".

Men nåden tar aldrig slut och att vandra med Gud är ändå och kommer alltid att vara det bästa alternativet. I en värld full av elände och katastrofer och med en framtid fylld av ovisshet är det tryggt att luta sig tillbaka på några andra bevingade ord av Paulus i Rom 14:8: "Lever vi, så lever vi för Herren och dör vi, så dör vi för Herren."

Benjamin Wikström

Aktiv i Vasa Studentmission



Gänget i Vasa består av både finsk- och svenskspråkiga och programmet är ofta tvåspråkigt.

Välkommen med till Studmiss i Vasa!

Söker du efter en gemenskap där du kan hitta nya vänner och upptäcka livet med Gud? Då är VSM gemenskapen för dig! Vi träffas runt omkring Vasa i hem, caféer, studieplatser och kyrkor där vi delar liv och växer i tro!

Worship Wasa – Måndagssamlingar

Vi kommer att träffas varannan måndag kl 18.30 i Vasa Missionskyrka, Fredsgatan 20.

Campusgrupper

Under den kommande hösten har vi som särskilt fokus att se bönegrupper fortsätta växa fram på varje Campus, ta kontakt om du vill med i gemenskap som träffas just på din skola!

Smågrupper

Våra smågrupper samlas i hem, på lunchträffar och där du är och har fokus på att uppmuntra varandra, höra från Jesus och dela en närmare gemenskap inne i veckorna.

Ta kontakt med studentarbetare Benjamin Sandell, benjamin.sandell@studentmissionen.fi

Välkommen med!





Välkommen med i Helsingfors!

Söker du efter gemenskap? Har du funderat på vad livet egentligen handlar om? Vill du vara med och förändra världen till det bättre? I så fall är du välkommen med!

Preliminära datum för hösten!

Jesuskväll måndag kl 19 ojämna veckor. Start 9.9.

Bibelstudium måndag kl 19 jämna veckor. Start 16.9.

Plats: Tavastvägen 155 A9

Övriga datum:

Social sports 9.11

Sitz 15.11

Självständighetsbal 6.12

Julfest 16.12

Håll koll på Instagram när evenemangen närmar sig för mer info!

Studmiss weekend 11-13.10 för alla lokalföreningar!

Ett gemensamt läger för de lokala föreningarna i svensk-språkiga Studentmissionen hålls på Ramsdal lägergård i Ekenäs. Starttid 17 fredag, sluttid 11:30 söndag. Lägeravgift ca 30 €. Sista anmälningsdagen 30.9! Max 40, först till kvarn! Kolla IG för anmälan!

Syfte: Kom för och lär känna nya människor från andra orter, utrustas för vardagen och ha kul!

HSSM's styrelse 2024!



Styrelsen består av uppe fr.v. Jona Svartsjö, Hilja Vehkavuori, Leo Martinn, Johannes Svartsjö och nere fr.v. Karin Särs, Emilia Örn, Mathilda Heikius, Jonathan Vik med Tobias Myrskog "i famnen" samt Nico Villanen, studentarbetare.





Mikaela Fougstedt är ny studentarbetare på Åland, här i farten på Mission week.

Mejla henne på adressen mikaela.fougstedt@studentmissionen.fi!



Kom med på onsdags-samlingar på Åland!

Vi träffas varje onsdag under läsåret i Lyktan i Mariehamn, start kl 15:30. Vi brukar ha en icebreaker lek, andakt, sjunga och fika. Ibland med någon hemlig gäst! I vår Messenger grupp delas veckofärska uppdaterin-

gar. Meddela Mikaela för att komma med! Kolla också in Studentmissionen på Instagram: @aland_studmiss. Välkommen!

Måndagssamlingar i Åbo!

Vi ordnar studmisskvällar där vi utlovar lovsång, bön, undervisning samt mat, latte och brädspel. Ifall du föredrar att vara mera aktiv så finns det innebandy varje vecka. Om du vill utvidga ditt böneliv ordnar vi bönestunder varannan vecka där vi bekantar oss med olika sätt att be på. Vi syns också på campus med våra kaffeteam.



Felicia har just flyttat till Finland för att börja jobba med Studentmissionen i Jakobstad och med ungdomsarbete i Pedersöre församling.

Bön på campus i Jakobstad!

I Jakobstad ordnas bönesamlingar en gång i veckan på campus Allegro. Vi vill samla studerande och unga vuxna till gemenskap, inspirera och utrusta till ett vardagsliv med Jesus. Ta kontakt med Felicia om du vill vara med, felicia.bodaxell@studentmissionen.fi!



Mejla studentarbetaren Jakob på jakob.nylund@studentmissionen.fi så får du veta mera! Det finns många uppgifter för aktiva studerande i Åbo, kom med i Studentmissionens verksamhet!