

Hitta en kamp värd att ta

Jag hörde en predikant för några år sen som sa ungefär så här: Alla som upptäcker vem Gud har skapt en till att vara skulle aldrig vilja vara någon annan.

Det betyder så klart inte att livet som Jesus efterföljare alltid är lätt. Vi har vardagens utmaningar och frustrationer för att inte tala om kampen mot världen, köttet och djävulen. Men tanken rimmar väl med det vi läser på Bibelns första blad:

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. (1 Mos 1:27 & 31)

Ifall Gud genom Jesus återupprättar oss inte bara som Guds barn utan också som hans avbild, som män och kvinnor, så är en av frågorna som följer, hur ser det då ut att leva som Guds avbild?

Min observation är att särskilt unga män verkar leva i en kris. För några år sen lyfte YLE fram en undersökning som sa att 20% av alla unga män, gjorde ingenting. De studerade inte, arbetade inte och levde ofta ensamma. De kom in i ett liv där de undvek ansvar och blev som en följd närmast inkapabla att ta på sig något. Vad konsekvenserna blir för samhället behöver jag knappast nämna.

Jag tror att Guds vision för mänskligheten har något att ge här. När unga män mår bra längtar de efter meningsfullhet, att ge sin styrka för något som spelar roll, att kämpa för något som är större än de själva. Att leva ett liv som väcker respekt och beundran för att de tillför något av värde.

Det här drivet är Gudagivet. (Men det kan naturligtvis också slå fel, bara att se på gängkulturen idag.) Att vara man innebär, bland annat, att ta ansvar och att använda sin styrka för andras bästa. Men ett fostrande och formande behöver ske för att styrkan ska gå åt rätt håll, och andra män behövs i det här. Pojkar blir goda män som en följd av goda fäder.

Vi har som Jesu efterföljare något att erbjuda här.



”

Att vara man innebär, bland annat, att ta ansvar och att använda sin styrka för andras bästa.

Budskapet om Jesus och kallelsen att stiga in i tjänst i Hans rike, är verkligen värd att leva för. Det finns en kamp mot det onda som behöver oss:

Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde. 1 Joh 2:12-13

Kallelsen för varje man (och visst gäller det kvinnor också) är att mogna, att gå från att vara ett barn i tron, till att gå in i kampen mot den onde och segra för att bli en far som skapar plats för nya barn.

Till dig som är ung, min uppmaning är därför: hitta en kamp värd att ta och en andlig förälder som kan stötta dig. Till dig som är förälder, satsa på nästa generation, hitta unga som behöver din tid och kalla dem att bli de som Gud har tänkt att de ska vara. ●

Benjamin Sandell
ledande studentarbetare

Vad Gud gör i Helsingfors

Att få vara en del av det Gud gör i studievärlden är en glädje och ett privilegium. Att få se det inre liv som studerande lever, de tankar de har och saker de funderar på. Att få bygga organiska relationer med sina klasskamrater och få chansen att se var och en i dess vardag.

Flera gånger under förra terminen fick jag möjligheten att diskutera om Jesus, dopet, julen, döden och livet med olika klasskamrater. Jag ser studerande som längtar efter något bättre än vad världen har att erbjuda. Studerande som har ett intresse av någon form av sanning men som är förvirrande och som söker på fel ställen.

Det känns som min uppgift är att motverka det "normala" studielivet där man söker korta nöjen och stimulans för stunden. De studerande jag har talat med vill vara med om något mer än det som serveras just nu.

Herren jobbar på campus och vi får vara med i det han gör. Det går inte alltid snabbt, men Gud är god och vi får möjligheten att vittna via ord eller handling och så ett frö av kärlek och Herrens godhet. Sedan får vi vattna genom inbjudan och mer kärlek. Allt har sin inverkan och även om vi inte ser någon direkt omvändelse i våra medstuderande så kommer det att göra skillnad.

I HSSM har vi sett en stor ökning av aktiva medlemmar sedan ett år tillbaka. Före förra julen (år 2022) var vi 11–14 personer på våra samlingar. Nu är vi regelbundet 20+ och den senaste Jesuskvällen var vi över 30 och på vår självständighetsbal över 40.

Ibland fokuserar vi mera på siffror än på innehåll, men den ökning vi har sett är inte bara kvantitativ utan också kvalitativ. De kristna troende studerande som vill vara med i vår gemenskap glöder. De vill utmanas och bidra och tjäna Guds rike. Det är en uppmantran och en glädje att se alla olika styrkor ta sig uttryck. Det finns en längtan att komma närmare Jesus tillsammans.

Det är inte bara i Helsingfors som jag fått se det goda Herren gör. Jag hade möjligheten att delta i World Assembly i augusti, Feuer i november och som gästtalare i Studentmissionen i Åbo. Under World Assembly fick jag ett helhetsperspektiv av att Gud verkar i hela världen, från väst till öst, både bland kristna och sådana som inte tror. Under Feuer fick jag mera fokuserat höra om hur det går i Europa, och i Åbo fick jag träffa studerande där. Jag ser med hoppfulla ögon på framtiden och nutidens studieliv och studenter. Gud har gjort det tydligt för mig att han inte har lämnat de studerande.

Det är mycket som pågår i världen. Det finns mycket osäkerhet och oro som studerande går och bär på och jag tycker att det är speciellt viktigt för oss att vara ljus och salt i denna tid. Låt Guds vilja ske och inte vår. Låt Herren använda oss så att hans rike kan komma, både i den inre gemenskapen och i den yttre missionen. ●

Nico Villanen
studentarbetare i Helsingfors



Den finländska delegationen till Feuer bestod av fr.v. Jona Svartsjö, Jakob Nylund, Nico Villanen, Hilja Vehkavuori, Jonathan och Joel Vik



Två aktiva HSSM:are, Aron Vik och Tobias Myrskog, delar ut hembakade bullar i Arabia under Godhetsveckan.



Godhetsveckan i Helsingfors

”
Om det är något kristna ska
vara kända för så är det vår
självuppoffrande kärlek
eftersom den pekar på
vår självuppoffrande Gud.

Romarikets kristna var kända för sina goda gärningar, även bland sina fiender. Kejsar Julianus (332–363) hatade de kristna och bekymrade sig över deras förföriska ”agape”, dvs självuppoffrande kärlek. Kejsaren ville bromsa den kristna trons tillväxt och uppmanade de hedniska prästerna att efterlikna de kristna på godhetsfronten. Den tidiga församlingen måste ha lyckats med sin ”agape” om till och med deras fiender tyckte de var för goda!

I dag kan den tidiga kyrkan fungera som inspiration för oss. Om det är något kristna ska vara kända för så är det vår självuppoffrande kärlek eftersom den pekar på vår självuppoffrande Gud! Godhetsveckan som ordnades den 13-19.11 i Helsingfors var ett försök att låta Jesus synas i våra

gärningar.

Under godhetsveckan ordnade HSSM dagliga projekt man kunde haka på. En dag erbjöd vi städhjälp till studerande i Arabia. I praktiken fick vi bära ut en hel del skräp, vilket var förvånansvärt kul för alla blev synbart glada. Vi pantade en tjejs flaskor och när vi kom tillbaka med pantpengarna var hon synbart rörd.

En annan dag drog vi en klassiker och sjöng för pensionärer. På fredagen stod några frivilliga i köket i timmar och bakade utsökta kanelbullar som gick åt på några minuter när vi delade ut delikatesserna gratis. Vi avslutade veckan med en ta-cokväll på kontoret på lördag. Där blev ”godheten” konkret för alla.

Godhetsveckan var ett experiment. Givetvis ska vi försöka sprida godhet

varje vecka och jag hoppas veckan tränat HSSM:are i det. Vi fick åtminstone mersmak för städhjälp som något man kan göra också i framtiden.

”Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem”, skriver Petrus i 1 Pet 2:12.

Vi ber att det som skett under godhetsveckan och det som sker därefter ska peka på Jesus och föra dem vi mött närmare honom. Herre, hjälp oss kristna att växa i godhet så att vi kan ära dig genom våra gärningar. Amen. ●

Jonathan Vik
koordinator för det
utåtriktade arbetet

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-
OCH SKOLUNGDOMSMISSIONEN

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@studentmissionen.fi



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för sv. verks, tfn 050 526 5318
Benjamin Sandell, led. stud.arb, Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237
Johan Myrskog, studentarbetare i Vasa, tfn 040 822 9540
Jakob Nylund, studentarbetare i Åbo, tfn 050 0172 922
Saga Lindholm, studentarbetare i Mariehamn, tfn 045 7344 7406
Jonathan Vik, koordinator för Veritas Forum SF, tfn 045 7344 3161
Nico Villanen, studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 6128501

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:		MobilePay:
Arbetet på riksplan, ledande	9108	35985
Studentarbete i Helsingfors	9108 15	16490
Studentarbete i Otnäs	9108 1520	
Studentarbete i Jakobstad	9108 57	84466
Studentarbete i Vasa	9108 31	11925
Studentarbete i Åbo	9108 28	92413
Studentarbete i Mariehamn	9108 60	
Veritas Forum arbete på svenska	9399	76201
Mission week	9030	

INSAMLINGSTILLSTÅND | Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021. Åland: ALR 2023/8582. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2024. Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. Mer info på <https://studentmissionen.fi/stod-oss>