

## Tillsammans

Känner du av det? Det finns en förväntan i luften, något stort är på gång i Guds rike. Det är svårt att beskriva men jag anar att något har satts i rörelse och att vi alla är kallade att ta reda på vad det är och samarbeta med vår Herre. Anar du också att något är på gång?

**D**en tid vi lever i präglas av stora oroligheter, av instabilitet och på många sätt av en dystert framtidsutsikt. Furstarna över luftens rike har de senaste åren visat mer och mer av sina sanna ansikten och Bibeln lovar att det kommer att bli ännu svårare tider under dagarna som kommer. Och det är precis just i den här tiden och stunden, i den här kontexten som du och jag har blivit placerade och kallade till arbete och bön. Tillsammans.

Under medarbetardagarna i slutet av augusti på Enä-Seppä ombads vi i smågrupper fundera kring frågan: hur kan vi hjälpa människor att erfara Guds kärlek? Inte bara känna till Guds kärlek med vårt intellekt utan erfara den med hela vårt väsen. Gud griper ibland in i historien på övernaturliga och suveräna sätt, men det verkar som att metoden han föredrar att använda är att låta sitt folk tjäna varandra, var och en med sin personliga nådegåva. Guds kärlek är inget undantag. I första Johannesbrevet skriver aposteln att vi inte kan älska Gud såvida vi inte älskar våra bröder (1 Joh 4:19-21). Att älska varandra som troende systrar och bröder är alltså en förutsättning för att vi ska kunna älska Gud. Då vi alltså funderar kring frågan hur vi kan hjälpa människor att erfara Guds kärlek verkar den naturliga slutsatsen således vara att ... älska dem. Det är också då som ljuset går upp hos människorna att vi är hans lärjungar: se hur de älskar varandra! (Joh 13:35).

Enkelt. Svårt. Hur ska vi göra?

Den amerikanske teologen **John Ortberg** skriver att det är få saker som kommunicerar kärlek lika tydligt som en närvarande blick. En blick som säger: jag har inte bråttom, jag ser dig och jag bryr mig om dig. I vår smågrupp under medarbetardagarna handlade det välsignade samtalet om väldigt konkreta, praktiska saker: lyssna, ställ frågor, tillbringa tid tillsammans, be tillsammans, stå i förundran över Gud tillsammans,



prata om honom, prata med varandra, ge varandra andlig mat, tala till varandra med lovsång, hymner och andliga sånger. Listan kunde göras ännu längre.

Det jag känner av just nu, det jag tror och anar att Gud gör i vår värld, är att han håller på att forma sitt folk till ett. Han håller på att svara på Jesus bön i Joh 17:21 om att hans lärjungar ska vara ett. Denna enhet kommer att gå igenom lidanden tillsammans men den kommer också att präglas av kärlek likt inget annat. Det är i denna enhet jag tror att Guds rike blir som allra synligast i den här tidsåldern, medan vi väntar på vår Herre, att hans rike ska uppenbaras i den kommande tidsåldern.

Till en värld där mörkret tätnar och ångesten blir starkare, där bristen på djupa relationer blivit en folksjukdom och en källa till ensamhet och meningslöshet, har vi blivit kallade att förmedla Guds kärlek. Det börjar i våra gemenskaper och dessa gemenskaper blir ett vittnesbörd för alla människor.

Så låt oss tillsammans frimodigt gå ut till den värld som hungrar och ropar efter mening och tillhörighet. Låt oss tillsammans predika evangeliet om riket och hoppet om Jesu återkomst med renhet och med tydlighet. Låt oss tillsammans demonstrera Guds rike genom att likt apostlarna be Gud bekräfta sitt ord genom de tecken och under som följer oss. Och låt oss framför allt älska varandra. Många människor står redo att ta emot Guds kärlek. Är vi redo att tillsammans demonstrera den och att tillsammans hjälpa människor att erfara den? ●

**Johan Myrskog**

är studentarbetare i Vasa det här läsåret



## ”Gud har inte glömt Åland!”

**V**i har de två senaste somrarna ordnat en veckolång missions-satsning under namnet ”Mission Week Åland”. Den här sommarens evenemang bestod av häng på dagarna och aktiviteter och inbjudna talare på kvällarna. Den första kvällen var den lokala kyrkoprofilen Bengt Grüner inbjuden. Han uppmuntrade ungdomarna som valt att satsa på Missionsveckan. Av allt han sa var det särskilt en mening som fastnade hos mig: *”Gud har inte glömt Åland!”*. Laddade i de orden fanns en förhoppning om att Gud hade förberett något speciellt för Åland. Han beklagade sig över att Åland inte upplevt någon väckelse som många andra orter, trots att många bett för det under en lång tid.

Jag vet inte vad som kommer hända, men redan nu kan jag se att Gud är levande och verksam på Åland. Det blev åtminstone tydligt för mig under Missionsveckan. Under den sista kvällen skämtade vi om att Jesus satt på en tom stol vid bordet. Alla bra skämt har en gnutta sanning i sig och det var tydligt att Jesus själv var med oss i rummet. Stämningen var på topp. Vi åt alla middag tillsammans och tre ungdomar delade med sig av sina vittnesbörd, alltså berättelser om hur de sett Gud verka i sina egna liv. På plats var både kristna och icke-kristna ungdomar.

### TILL MIN STORA FÖRVÅNING

Till min stora förvåning delade även några av de icke-kristna vid mitt bord med sig om upplevelser som de misstänkte att Gud låg bakom. Ännu tydligare blev det när några unga killar som hade kommit för första gången tidigare under dagen önskade att läsa Bibeln och undrade var man kunde få tag på en sådan. De lämnade senare lokalen med varsin kopia av bästsäljaren som låg och dammade i bokhyllan. Om tre ungdomar obekanta med kristen tro längtar efter att läsa Bibeln, då vet man att Gud har varit i farten.

”

*De lämnade senare lokalen med varsin kopia av bästsäljaren som låg och dammade i bokhyllan.*

Jag är övertygad om att Gud är lika levande och verksam runt om i världen som på Bibelns tid. Men det är lätt att ha en motsatt uppfattning. I nyheterna är det enda man hör från kyrkan i Norden hur medlemsantalet sjunker när årets kyrkemedlemsstatistik rullar ut och någon som klagar på att kyrkan är bakåtsträvande och irrelevant. Det är lätt att stirra sig blind på nyheterna om hur ett sekulärt Norden sekulariseras ytterligare. Som en uppmuntrande kontrast kan man läsa om hur miljontals människor omvänder sig årligen i länder som Kina och Brasilien. På en global skala är sekulariseringen vi upplever här på många sätt ett undantag. Om Gud kan göra storverk i Kina och Brasilien kan han även beröra lilla Åland. Han förvandlar redan liv.

Vi som kristna får vara med i den spännande processen om vi vill. Det sägs ju att skörden är stor men arbetarna få. Om man är ivrig på äventyr kan man ställa sig till Guds förfogande. Då kan man låna Jesajas ord och säga ”Här är jag Herre. Sänd mig”. Jag tror att den som är observant kommer se Guds rike utbreda sig på vårt örike. Gud har inte glömt Åland.

**Jonathan Vik & William Nyholm**

## Glimtar från World Assembly i Jakarta 2023

# Vi är en del av Guds familj



Deltagarna från Finland.



Nicos smågrupp

Bjud in Nico att berätta om World Assembly till din lokalförening eller din församling! Stöd Nicos resa genom att betala in ett bidrag till: Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. med kononr: FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) och ref.nr: 9810. Insamlingstillstånd: RA/2020/1574.

Jag hade privilegiet och möjligheten att delta i World Assembly i Jakarta Indonesien i augusti i år. Jag är **Nico Villanen**, studentarbetare för HSSM och studerande på Arcada där jag utbildar mig till socionom. Jag reste med **Katariina "Kata" Mäkilä** som studerar politik & kommunikation vid Helsingfors universitet. Kata är aktiv i finska Studentmissionen i Helsingfors, eller Hopko, det har hon varit i flera år. På samma flyg reste generalsekreterare **Jussi Miettinen** och förbundsordförande **Mika Tuovinen**.

Vi flög iväg 29.8 och landade i Jakarta 30.8 för att delta på en "Pre World Assembly student gathering" där vi samlades några dagar före konferensen officiellt började. Detta gav en bekväm start och ett fokus på studerande och det som är relevant i studielivet. Det skapade en öppenhet och en gemenskap bland studerande från början. Första dagen vid frukosten satte jag mig vid ett bord med tre andra och vi började umgås och lära känna var-

andra. Det var mycket fint. Medan vi satt där kom fler och fler med och vi fick sätta ihop bord för att rymma alla. Till sist satt vi 25-35 studerande kring samma bord.

Vi gjorde en runda med varifrån alla är, hur stort arbetet är i våra länder, hur det ser ut och vilken kontext vi jobbar i. Det var ett fantastiskt sätt att öppna World Assembly, att samlas med studeranden i gemenskap och prata om vad Jesus gör på olika håll. Gud är god.

Det var också under Pre World Assembly som vi först mötte **Ethan** och **Christina**, studerande från Nya Zeeland. De var fantastiska människor. De har båda varit och är fortfarande aktiva i TSCF, motsvarigheten till Studentmissionen. Vår verksamhet såg rätt lika ut förutom att de brukar ordna "The Mark Drama" som ger studerande möjlighet att delta i och spela upp Jesu liv. Vi träffades när vi hade tid under konferensen och diskuterade allt möjligt och berättade vad vi lärt oss av undervisningen.

World Assembly började den 2 augusti och till det tillfället kom fler människor med. Anställda, alumner och studenter blandades. Under kvällen när det första officiella programmet började hölls en öppningsceremoni med lokal dans och sång. Det var fantastiskt att se alla människor i salen. Jag fick en stark känsla av att vi är Guds familj och att denna konferens kommer att bryta kulturella, kontextuella och språkgränser, vi är här för att bygga upp varandra i namnet Jesus.

En video spelades där alla länder syntes en i taget och när man såg sitt hemland ställde man sig upp och alla hurrade och klappade. Vi gladdes för att vi alla jobbar för samma sak oavsett varifrån vi kommer, vi jobbar alla för Guds rike och vi är en del av någonting större än det som händer på nationell eller lokal nivå.

### SVARTA OCH RÖDA BAND

IFES består av 164 länder, och att samla över 1000 människor från över 120 länder



Glada deltagare i World Assembly.

KUVA: IFES. CC BY-NC 2.0



En stor skara var samlad i Jakarta.

KUVA: IFES. CC BY-NC 2.0

var en fantastisk syn. Det fanns möjlighet att höra om vad Gud gör runtomkring i världen men också de utmaningar som andra har i sitt arbete. Vi hade lappar hängande runt halsen med våra namn. De flesta hade svarta band men några hade röda band och det betydde att de är människor som kommer från länder där man måste vara mera försiktiga. De med röda band tog vi inga bilder av för att skydda dem.

Utän att nämna några namn eller land vill jag dela två korta men kraftiga vittnesbörd från en sådan kontext att de använde röda band. En kvinna berättade om hur de hade det i hennes hemland och om hur försiktig man måste vara. Hon hade varit med om att smuggla och dela ut biblar men när hon blev fast hamnade hon i husarrest i 8 år. Under denna tid hade hon inte möjlighet att tala med någon vilket ledde till att hon helt tappade rösten. Hon upplevde att möjligheten att delta i World Assembly var en gåva från Gud, att få samlas tillsammans i gemenskap och att få tillbaka den tid som hon hade missat, det blev som ett helande möte med Gud.

En man jag talade med berättade att

de är så utsatta i hans hemland att de samlas i smågrupper i hem, för det är inte ens en bra idé att samlas i kyrkorna. Han berättade att våld inte är något nytt och förtryck på kristna är vanligt, men att arbetet för Guds rike inte tar slut utan att det är otroligt viktigt och att man i stället får vara mera kreativ i stället. När de ber högt eller sjunger bibelverser så täcker de dörrarna med tyger eller kläder för att dämpa ljudet så att ingen skall höra. Tror det var samma person som berättade att de hade förklätt biblar till studieböcker så att det på utsidan kan stå något annat på pärmen men då man öppnar boken så finns det en bibel inuti.

### SMÅGRUPPSTRÄFFAR

Undervisningen var väldigt lyckad. Den baserade sig på Psaltaren och vi gick igenom olika teman som "universitetet och vår kontext", "creation care", "mental health", och "justice". Dessa teman kanske inte kändes lika relevanta för oss i Finland för vi har det så bra, men de är viktiga att tala och vara medvetna om.

Undervisningen byggde också på smågruppsträffar för fyra-fem personer

som kom från olika håll. I grupperna talade vi om dessa teman från våra egna synvinklar, både positivt och negativt. I min grupp fanns en kvinna som endast talade spanska men hon tyckte inte det var ett problem att använda Google translate. Så när vi talade engelska översatte Google translate till spanska och när hon talade så översattes det till engelska och en i gruppen läste upp hennes tankar. Detta var en väldigt fin insikt i hur modern teknologi bygga gemenskap över språkgränser. Kanske ett tips för Finland också?

Allt detta kommer ha en viktig och långvarig plats i mitt minne. Det finns massor jag kunde berätta då jag får möjlighet. Det största är människorna, alla lunch- och middagsmöten. För att nämna några så hade vi ett nordiskt möte där Grönland också var med. Vi hade också ett möte med Burkina Faso som är vårt partnerland inom IFES. Arbetet kan se olikt ut men viljan att föra Guds rike till studerande är den samma. ●

**Nico Villanen**  
Studentarbetare  
i Helsingfors

### FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION

E-post enligt modellen [fornamn.efternamn@studentmissionen.fi](mailto:fornamn.efternamn@studentmissionen.fi)



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors  
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444  
[www.studentmissionen.fi](http://www.studentmissionen.fi)  
[studentmissionen@studentmissionen.fi](mailto:studentmissionen@studentmissionen.fi)

**Lilian Lindén**, ledare för sv. verks, tfn 050 526 5318  
**Benjamin Sandell**, led. stud.arb, Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237  
**Johan Myrskog**, studentarbetare i Vasa, tfn 040 822 9540  
**Jakob Nylund**, studentarbetare i Åbo, tfn 050 0172 922  
**Saga Lindholm**, studentarbetare i Mariehamn, tfn 045 7344 7406  
**Jonathan Vik**, koordinator för Veritas Forum SF, tfn 045 7344 3161  
**Nico Villanen**, studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 6128501

### STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

| Referensnummer:                 |           | MobilePay: |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Arbetet på riksplan, ledande    | 9108      | 35985      |
| Studentarbete i Helsingfors     | 9108 15   | 16490      |
| Studentarbete i Otnäs           | 9108 1520 |            |
| Studentarbete i Jakobstad       | 9108 57   | 84466      |
| Studentarbete i Vasa            | 9108 31   | 11925      |
| Studentarbete i Åbo             | 9108 28   | 92413      |
| Studentarbete i Mariehamn       | 9108 60   |            |
| Veritas Forum arbete på svenska | 9399      | 76201      |
| Mission week                    | 9030      |            |

**INSAMLINGSTILLSTÅND | Finland:** RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021. **Åland:** ALR 2022/9077. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2023. Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. Mer info på <https://studentmissionen.fi/stod-oss>