

Till vilken nytta?

”**B**ättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda och jagande efter vind”, står det i Predikaren 4:6. I vårt samhälle dominerar en levnadsfilosofi som går ut på att alla ska maximera sin tid. Det gäller att klämma in så mycket som möjligt i sitt begränsade schema.

Förutom att göra allt som hör till studierna engagerar sig studerande i föreningar, festar, går på andra evenemang och vill ha tid till allt som hjärtat begär. Resultatet blir att man inte har någon överloppstid – perfekt! Det betyder att man uppnått målet: att maximera sin tid. Och när det plötsligt finns dötid behöver vi fylla det genom att svara på något mejl, lyssna på något lärorikt eller underhålla oss.

Predikaren gjorde detsamma. Kung Salomo, som man antar att skrev Predikaren, hade mycket ansvar, han initierade stora byggnadsprojekt, planterade trädgårdar, festade och samlade rikedomar och kunskap. Han maximerade sin tid. Men efter att Predikaren hade levt ett maximerat liv, reflekterade han och insåg att allt var ett jagande efter vind. Det gav honom bara bekymmer att ta på sig så mycket, och till vilken nytta? Han fick aldrig ro och förr eller senare skulle hans hårt förvärvade verk falla i glömska.

Vad är då slutsatsen? Att inte göra någonting? Att bara festa? Nej, den som inte gör något förtär sig själv, han blir deprimerad och får inget ut av livet. Den som bara festar får stå till svars för sina handlingar vid domen. Predikaren rekommenderar att ta oss an det vi vill göra, men inte allt. Bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda. Vi behöver pauser – stunder som vi inte maximerar.

Många stressar upp sig över allt möjligt, de förtärs av sina skoluppgifter och prestationskrav, men till vilken nytta? Vi behöver inse att skoluppgifter inte är hela världen. Man behöver inte vara bra på allting. Allt



”

**Vad är då slutsatsen?
Att inte göra någonting?**

är ändå förgängligt och mycket studerande gör kroppen trött! (12:12) När man kommer till den insikten kan man börja prioritera och det är början till frid.

Det enda som inte är förgängligt är det som Gud gör, det är evigt. Genom Jesus är vi kallade att vara en del av Guds rike, och där är det gott att arbeta. För Gud har gett människorna både möda och vila och tillsammans ger det oss glädje.

Detta är min slutsats, när allt har blivit hört: Lita på Gud och njut av det han ger dig, ta dig an projekt men kom ihåg att allt är förgängligt och glöm inte att du behöver ro. ●

Jonathan Vik
Koordinator för svenskfinland Veritas Forum



Intervju med Bengt Lassus om hans tid i Studentmissionen:

Året var 1968 i Åbo

1968 var det galna året då studentradikalismen världen över skakade samhället. Samma år startade svenska Studentmissionen sin verksamhet i Åbo.

Bengt Lassus är pensionerad kyrkoherde från Petrus församling och var den första ordföranden för Studentmissionen i Åbo. Han är uppvuxen med Jeppo evangelieförening som sitt andliga hem. Under veckorna i skolan i Gamlakarleby var det KGG (Kristliga gymnasistgruppen) som gällde. När det var dags för teologistudier år 1967 gick han med i KSÅA (Kristliga Studentföreningen vid Åbo Akademi).

Lassus blev med en gång medlem i styrelsen som andresekreterare med ansvar för informationen. Han fixade reklamaffischer för mötesverksamheten, men det fanns ett aber. Affischerna gjorde reklam för ett helt annat budskap än det han hört i Jeppo och i KGG.

Inom KSÅA blåste, som i alla studentkretsar på den tiden, en stark vänstervind. En marxistiskt inspirerad radikalism svepte över hela världen, inom teologin tillämpades evangeliet på ett marxistiskt sätt. Begrepp som frälsning fick ett nytt innehåll, som befrielse från orättfärdiga och förtryckande strukturer:

– Evangeliet tolkades väldigt inomvärldsligt och politiskt. Det här speglades också i KSÅA:s verksamhet. Den inriktade sig på samhällreliga och sociala frågor, inte på Bibelns centrala bud-

skap om frälsningen i Jesus Kristus.

Om radikalismen kom utifrån, från den stora världen, kom också motmedicinen därifrån. Internationellt fanns International Fellowship of Evangelical Students (IFES), i Sverige fanns SESG (nuvarande Credo) och i Norge Laget som alla stod på biblisk grund. Det fanns också en falang av äldre studenter inom KSÅA som längtade efter ett djupare andligt liv. De talade för ett alternativt program med frälsningen i Jesus Kristus som högsta prioritet.

I Helsingfors hade Studentmissionen bildats i januari 1964 som en tvåspråkig förening. Den svenska verksamheten leddes då av **Stig-Olof Fernström**. Åbo stod inte i första ledet inför utmaningarna, men de finskspråkiga studenterna i Åbo hade startat en lokal Studentmission som en tvåspråkig förening, så den formella sidan var klar.

På våren 1968 avgick en grupp studenter från KSÅA. Det var Lassus själv, **Kristina Häggblom**, **Berith Kloo**, **Britta Lövsström**, sedermera Lassus, **Märta Lauren** och **Kristina Nybäck**:

– Vi upplevde Guds ledning att starta en egen svensk verksamhet, säger Lassus och letar fram det första tryckta programbladet med den finska mötesverksamheten till vänster och den svenska



Jesus för världen.



En ung Bengt Lassus.

till höger. Föreningen samlades i Turun katulähetys lokaler och gatans gubbar som var vana vid lokalerna kunde komma in på mötena. Lassus minns att det hade sina poänger när talaren lade ut texten om tro och vetenskap och en och annan bland åhörarna somnade och lutade sitt huvud mot grannen, först åt ena hållet och sedan åt andra.

EN EGEN LOKAL

Så föreningen sökte efter en mera studentikos lokal och fick nys om en i Akademins huvudbyggnad. Men rektor **Karl Gustav Fogel** hade hunnit lova bort lokalen åt matematikernas fakultetsförening Sigma. Men på lördagarna hade matematikerna annat för sig och lokalen stod ledig för den färiska Studentmissionens lördagssamlingar. Matematikerna hälsade sina "kolleger" välkomna genom att måla en stor munk med helgongloria på väggen. Riktigt lika väl inställda till nykomlingen var man inte inom KSÅA:

– Det väckte starka känslor att vi avgick och vi blev uppmuntrade att stanna kvar.

Från Studentmissionens sida skrev man ett förklarande brev att utträdet berodde på den programlinje som pågått i flera år. Nästa år ändrade KSÅA programmet och tog upp också mera centrala teman, men sedan gick programmet tillbaka till det gamla.

Akademien hade nu två kristliga studentföreningar, ett "forum" och ett "centrum", som Lassus formulerar det. På den teologiska fakulteten stod majoriteten av studenterna på en mera liberal teologisk linje, men

det fanns ingen större antagonism i luften:

– Egentligen en ganska bra gemenskap, säger Lassus om fakulteten.

LÖRDAGSSAMLINGAR, BOKMISSION M.M.

Lördagsmötet var flaggskeppet som kunde samla bortåt hundra studenter. Men också övrig verksamhet kom igång. Från Helsingfors Studentmission lånade man konceptet med boxmission, att besöka studenter i deras lyor. I Åbo företog man en liten ändring, boxmission blev bokmission med målet att föra ett samtal och låna ut goda böcker:

– En del öppnade inte men med andra fick man bra samtal.

Böne- och bibelstudiegrupperna blev fler. Dessutom drog **Bo Erik Granlund** igång en välsjungande kör som gav färg åt lördagssamlingarna. De mest aktiva studenterna var också med i Skolungdomsmissionens verksamhet, ordnade evangeliserande skolbesök, skidlager och midvinterlager i samarbete med Helsingfors.

Åbo hade sitt eget själavårdspår i förra Tenalaherden **Bertel Glade** och hans fru **Elga Glade**. Det var många som besökte deras hem för goda själavårdande samtal och en kopp kaffe.

Den unga föreningen hade också kontakt med broderorganisationen SESG i Sverige. SESG:s tunga namn **Torsten Johansson** och **Agne Nordlander** medverkade vid studentaktionerna på Åbohanken. Föreningen ordnade också en gemensam vappretreat med SESG och Helsingfors med ett evangelisationsmöte på Åbo torg.

Också IFES generalsekreterare **C. Stacey Woods** besökte Åbo.

Finskt och svenskt är som bekant lite olika och med tiden delades Åbo Studentmission också formellt på språklig grund. Enligt Lassus uppfattning så gick "Studentmissionen mera i dur och Ylioppilaslähetys i moll".

VÄCKELSE OCH VÄRLDSMISSION

Studentmissionens två honnörsord var väckelse och världsmision. Från den tiden åkte sju från Åbo Studentmission ut som missionärer, bland dem Lassus själv och hans fru Britta. Det blev tio år i Senegal där de fick uppleva hur en ny luthersk kyrka växte fram.

Och här i hemmakyrkan har han fått arbeta på en biblisk linje med evangeliet i centrum, på det sätt han själv velat. Både i Lukas och Petrus församlingar fanns en enhetlig stab som drog åt samma håll, med bland annat Förbön och tack-kvällarna sin en viktig del av verksamheten. Studentmissionen gav rätt inriktning.

Om Åbo gjorde rätt val för 55 år sedan är inget att fundera över, tycker Lassus. Man kan bara tänka på alla upplevelser av Guds verk och människor som kommit till tro.

Finns det nånting han ångrar?

– Jag gick personligen ganska hårt ut i min kritik mot KSÅA. Jag var lite för ivrig och för hård. Det fick jag be om förlåtelse för medan förnyelseprocessen pågick. ●

Rolf af Hällström
pensionerad redaktör



Dick Harrison diskuterar Jesus på Veritas Forum i Åbo 29 november!

Den 29 november är det dags för det första fysiska Veritas Forumet i Svenskfinland sedan 2019! Planerna med historikern Dick Harrison har gått framåt och forumet går av stapeln den 29 november klockan 18–20 i auditorium Armfelt i Arken på Fabriksgatan 2 i Åbo. Temat lyder "Är uppståndelsen ett historiskt alternativ?" och kommer även finnas tillgängligt på YouTube i efterhand.

Dick Harrison är aktuell i och med en bok han skrivit om Jesus, där han menar att uppståndelsen är en trolig förklaring till den tomma graven. Han är professor i historia i Lund, men är mest känd för att ha figurerat på tv. Han har vunnit frågesporten "På Spåret" två gånger och varit programledare i "Sveriges historia", en serie på SVT. Han är också kolumnist för Svenska Dagbladet dyker nu som då upp i ett flertal radioprogram.

Sven-Olav Back, lärare i exegetik vid Åbo Akademi, kommer att göra Dick Harrison sällskap i egenskap av kommentator. Back har skrivit flera böcker om Jesus som historisk person. Forumets moderator är **Antti Laato**, professor i judaistik. Han kommer att kommentera synen på Jesus utifrån ett judiskt historiskt perspektiv.

Varmt välkommen till Åbo! Vi bjuder på gratis tilltugg efter diskussionen. Då kommer det även finnas möjlighet att diskutera forumet med andra deltagare och panelen själv. Medarrangörer är Teologiska Studentföreningen i Åbo, SLEF:s Åbokrets och Studentmissionen i Åbo och Helsingfors.



Kom med på Studentmissionens världskongress i Indonesien!

Sommaren 2023, i början av augusti, hålls en åtta dagar lång kongress för Studentmissioner runt om i världen. Ca 150 länder kommer att vara representerade, och kongressen ger en unik chans att höra hur studerande har det och få vänner för livet, bla genom sin smågrupp.

En svenskspråkig studerande från Finland har möjlighet att representera Studentmissionen! Av vår studeranderepresentant väntar vi oss följande:

- att du är medlem i en lokalförening i Studentmissionen
 - att du vill vara med och bygga Guds rike genom det arbete som Studentmissionen gör
 - att du förstår och pratar flytande engelska
 - att du är beredd att dela med dig av vad du lärt dig efter att du kommit tillbaka
 - att du förbinder dig till att ansöka om bidrag för resan
- Din ansökan ska vara inne 31.12. Maila den till studentmissionen@studentmissionen.fi!

World Assembly ordnas 2.-10.8.2023 i Jakarta i Indonesien. Det är International Fellowship of Evangelical Students (IFES) som arrangerar den. Läs mer om World Assembly här: <https://ifesworld.org/en/ifes-world-assembly/>

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION R.F.

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@studentmissionen.fi



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för sv. verks, tfn 050 526 5318
Benjamin Sandell, led. stud.arb, Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237
Amos Airola, studentarbetare i Åbo, tfn 045 121 6907
Caspian Boström, studentarbetare i Mariehamn, tfn 045 7345 0070
Jonathan Vik, koordinator för Veritas Forum SF, tfn 045 7344 3161
Nico Villanen, studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 6128501

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:		MobilePay:
Arbetet på riksplan, ledande	9108	35985
Studentarbete i Helsingfors	9108 15	16490
Studentarbete i Otnäs	9108 1520	
Studentarbete i Jakobstad	9108 57	84466
Studentarbete i Vasa	9108 31	11925
Studentarbete i Åbo	9108 28	92413
Studentarbete i Mariehamn	9108 60	
Veritas Forum arbete på svenska	9399	76201
Mission week	9030	

INSAMLINGSTILLSTÅND | Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021. **Åland:** ALR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2022. Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. Mer info på <https://studentmissionen.fi/stod-oss>



ARKKI
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI

DISCIPLE 2023

FATHER & KING

JANUARY 27-29 / 2023

Disciple is a student conference, family gathering and summit for a community of believers centered around Jesus.

In Helsinki, Petruskyrkan (Metsäpurontie 15, Helsinki)

Early bird prices are valid until 30th of November 2022

NORMAL TICKET – 40€

STUDENT TICKET – 30€

DIGITAL PASS (SINGLE) – 20€



More info at: disciple.fi