

Att vara del av det som Gud gör

Det är lätt att hitta orsak att bli missmodig när man ser på det andliga läget i Finland. Färre hör till kyrkan än tidigare och av de som är med säger allt fler att de inte tror som kyrkan lär. Ensamheten och det psykiska illamåendet tilltar i alla åldersgrupper. Listan över vår tids utmaningar kunde göras lång.

Bland de som följer Jesus så finns det också något av en rådlöshet som genomsyrar många församlingar just nu. En ovisshet om vad man ska göra. En del fortsätter som förr med små justeringar, andra tar upp kampen mot sekulariseringens effekter, andra assimileras in i tidsandan och blir långt som samhället runt omkring. Självklart finns det andra sätt att förhålla sig, men jag nämner de här eftersom de är vanliga och har en sak gemensam: alla utgår ifrån en fortsatt nedförsbacke för Guds rike i vårt land, hur de än beskriver läget, från tanken om att det 'stora avfallet är här' till att 'kyrkan måste följa med sin tid.'

När berättelserna börjar låta så här är det bra att ta ett steg tillbaka och fråga: Vad gör Gud i allt det här? Är Gud överraskad av det som sker? Är han rådlös? Togs han på sängen av sekulariseringen som svepte över vårt land? Det krävs inte många sekunder för att inse att svaret på alla frågor är nej. Gud är inte överraskad av det som händer idag. Som Jesus säger så är vår Fader alltid verksam. Och i sitt sätt att verka så tillåter Gud det som sker idag för att det är en del av Hans plan.

Personligen har jag hittat mycket uppmuntran i berättelsen om Elia i 1 Kung 19. Elia levde under en tid då människors hjärtan var bortvända från Gud och

”

När berättelserna börjar låta så här är det bra att ta ett steg tillbaka och fråga: Vad gör Gud i allt det här? Är Gud överraskad av det som sker? Är han rådlös?



där Hans altaren hade rivits ner (v 10) och han var ensam kvar. Inte ens tecknen han gjort kapitlet innan har fått Israels folk att omvända sig. Elia tror att allting är slut. Men Gud svarar honom ur den stilla susningen (v 18): "Men jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss."

I berättelsen om Elia ser vi en viktig princip. I tider av bortfall lämnar Gud kvar en rest. I Bibeln såväl som kyrkans historia ser man att tron på Gud går i vågor. Tider av väckelse avlöses av bortfall – och när nytt liv fyller kyrkorna igen, så sker det alltid via en liten rest, en spillra av ett folk som på nytt upptäcker livet i Gud. Det var sant för Luther och gemenskapen som föddes kring honom, för Augustinus och Servii Dei i Nordafrika och för John Wesley och 'the Holy Club'. De här 'resterna' är sällan uppskattade, ofta hånade och ibland förföljda men ändå har de gång efter annan kommit att förvandla vår värld.

Så är det så här Gud verkar idag? Vi lever i en tid där samhällsklimatet skiftar, där kristen tro och liv i omvärldens

ögon snabbt går från att vara accepterat och berömvärt till föraktat och misstänksamt. Tråkigt, men samtidigt så döljer sig en enorm möjlighet här: de som väljer att ändå följa Jesus gör det sannolikt med större allvar. De har beräknat kostnaden. De kommer till Gud för Guds skull och inte det som Han kan ge. Och i den hållningen gömmer sig fröet till en utvald rest.

Min tro är att Gud verkar så här (läs bl.a. Matt 13), och att Studentmissionen har en särskild roll att spela. Rester har ofta bestått av unga, burna av äldres böner, som förkroppsligar evangeliet idag. När vi som vill följa Jesus söker honom och väljer att låta sig formas och blir delaktiga av det eviga liv som finns i Kristus Jesus, då upptäcker vi också vad Gud gör runt omkring oss i vår värld och vi har vatten att erbjuda dem som i ett samhälle utan Gud törstat efter honom hela sitt liv. ●

Benjamin Sandell

Studentarbetare i Vasa och Jakobstad

Startfest I VASA

Studentmissionen i Vasa inledde hösten med en startfest på Sandön. Festen började med pizza och mingel, och en av höjdpunkterna var en skattjakt, där olika lag letade efter en skattkista. Efter det höll Benjamin Sandell tal. Ca 30 studerande kom på plats, en lyckad start!



Vi minns de nordiska mötena!

”**N**ordiska studentmöten på biblisk grund” var ett nytt fenomen som snabbt vann framgång då de startade för 100 år sedan. Självt var jag första gången med på ett sådant möte sommaren 1964. Det var det nordiska studentmötet som hölls i Ransäter i Värmland. Det var samma år som Studentmissionen (senare FSSM) hade konstituerat sig som en självständig organisation i Finland. Det gav en ny iver och nytt hopp också för det nordiska samarbetet.

Av deltagarna i Ransäter var det endast några enstaka jag kände från förr, bland dem min norska väninna från föregående års stipendiattid i Reykjavik. Det gav mig en stor fördel: jag förstod både norska och danska och kunde röra mig som fisken i vattnet. Uppmuntrad av förkunnelsen, sångerna och samtalen i smågrupper kunde man samtala med nästan vem som helst också om djupa och viktiga

”

Inte förstod vi då att vi var mitt uppe i en studentväckelse, men visst upplevde vi att vi varit på förklaringsberget.

livsfrågor. På det sättet fick man många nya vänner. Rätt många hälsningar och minnesord skrevs in i det egna exemplaret av Nordisk sång. Stor glädje har jag senare i livet haft av de många finskspråkiga deltagare som blev vänner för livet.

Varje sommarmöte hade ett samlande tema, men hela rörelsens gemensamma valspråk var ”Evangeliet i Centrum” som hela upplägget siktade till. Förkunnare kallades från alla de olika länderna. Vad man efteråt kom ihåg av förkunnelsen är diskutabelt, men säkert är att man vände sig att lyssna ”på lärjungavis”. Många skulle vara värda att anföras, men jag nöjer

mig med att nämna den svenska prästen **Ulf Grenstedt** och hans djupt evangeliska bibelstudier.

Fokus låg på mission och evangelisation. Av deltagarna kom många att senare göra en stor del av sitt livsverk ute på olika missionsfält. Missionsvänner tror jag att vi alla blev.

Och sångerna och deras texter, vilka andliga skatter förmedlade de inte! Och som de sjöngs av ungdomliga skaror med frimodighet och innerlig känsla! Sången fortsatte på hemvägen, på tåget och båten. År 1964 satt vi många länge uppe på däck och samtalade och njöt av sången, som klingade högt och trosvisst över vattnet, ofta på norska men också på finska och svenska. ”En underfull Frelser jeg eier, Men lenge forsto jeg det ei...” ”Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, Jolta syyni suuret anteeksi sain ja saan.” ”Hur ljuvligt klingar Jesu namn för varje trogen själ! Det lindrar kval, det helar sår, Det fröjdar mig så väl.”

Själavården, bönestunderna och förbönen ska vi inte heller glömma. Inte förstod vi då att vi var mitt uppe i en studentväckelse, men visst upplevde vi att vi varit på förklaringsberget.

Under många kommande år blev det en tradition att nordiska studentmöten ”på biblisk grund” ordnades varje sommar och värdskapet växlade mellan de olika nordiska länderna. I Finland hölls möten i Lahtis 1965 och 1969, Åbo 1973, Vasa 1978, Tammerfors 1982. Deltagarantalet låg väl oftast kring 500, men som mest ska det ha varit uppe i 1800. Reykjavik 1975 med 1300 behöver nämnas särskilt, som en påminnelse om att också i Island återuppstod en evangelisk studentgrupp.

Nej, naturligtvis har jag själv inte deltagit i alla dessa möten, inte alls, men det har varit en glädje att veta att de har hållits, att också många andra av olika generationer fått del av de vitamininjektioner de här mötena inneburit för det andliga livet.

Jag tror att många av oss som varit med tackar Herren för dessa möten. Och visst vet vi att ”han är samme Gud ännu”. ●

Ruth Franzén



Ruth Franzén skrev i tiderna sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi om hur den kristna studentrörelsen växte fram. Hon blev sedermera professor i kyrkohistoria i Uppsala.



Disciple22 is coming up!

Disciple22 is coming up in January and the date is set for 28-30.1.2022! We are happy to announce that the theme for the conference is *Captivated*, so join the e-mailing list now so you get the information among the first! disciple.fi/#joinus (Don't worry, we don't spam your e-mail. It is the best channel for us to keep all of the Disciple community up to date regarding the conference.) Looking forward to the upcoming conference!

Disciple is a conference for all who believe following Jesus is the

way to truly seeing our lives and our world changed. We therefore believe Jesus' command to go and make disciples of all nations should be the center of our communities.

Disciple was first held in January 2015 and has been arranged every year since. We have been blessed to see God use the conference to inspire and mold a generation of Disciples of Jesus. Disciple is arranged by Petrus församling in cooperation with Studentmissionen.



Inviting the other Nordic countries and Estonia

Disciple has been a conference in three languages for a few years now and it would be very easy to invite people also from abroad. For next year invites have been sent out to the other Nordic countries and to Estonia. We hope that some of them will have the opportunity to participate. Please pray for this to

happen!

At around the same time when Disciple started, in 2015, the Nordic NOSA conference came to an end because NORBUK stopped sponsoring annual events. Since then the dream of arranging something for or together with the other Nordic countries have lived on. Maybe the time is here again?

Välkommen på julfest med Studentmissionen och Såningsmannen!

Kom med på missionsföreningen Såningsmannen och Studentmissionens julfest lördagen 18.12 kl 14-16 på Enä-Seppä!

Program för hela familjen.
Julmiddag för 20 €. Vår nya

studentarbetare i Helsingfors, Edith Kortekangas, fungerar som konferencier, så något av programmet går på svenska.

Anmäl dig före 4.12 till
[juha.aho@studentmissionen.fi!](mailto:juha.aho@studentmissionen.fi)

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Amos Airola, studentarbetare i Åbo, tfn 045 121 6907
Jean Banyanga, skolungdomspastor i Mariehamn, tfn 040 843 3535
Edith Kortekangas, studentarbetare i Helsingfors, tfn 040 220 8579
Benjamin Sandell, studentarbetare i Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:
Ledande för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors
Studentarbete i Otnäs
Studentarbete i Jakobstad
Studentarbete i Vasa
Studentarbete i Åbo
Studentarbete i Mariehamn
Veritas Forum-arbete på svenska
Mission week

9108
9108 15
9108 1520
9108 57
9108 31
9108 28
9108 60
9399
9030

INSAMLINGSTILLSTÅND | Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021. Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-31.12.2022. Tillstånd att samla in pengar gäller så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. Mer info på <https://studentmissionen.fi/stod-oss>