



FSSMnytt

Vi har ett gott budskap

- Jonatan Gauffin efter tre år i Studentmissionen

Helsingfors Studentmission (oftast kallad HSSM) har drygt 50 år av föreningshistoria bakom sig. Jag har haft förmånen att de senaste tre åren fått vara med och bära fanan framåt. Som mina huvudsakliga medarbetare har jag haft tre styrelser där Kajsa Svenfelt i två år fungerade som ordförande och Nico Villanen nu det senaste året. De har varit något av verksamhetsledare i HSSM, för att bättre beskriva vad ordförandeskapet rent praktiskt går ut på.

I all kristen mission, även i alla församlingar, behövs ledarskap och medarbetare. Det är själva byggmaterialet där Jesus själv är grunden och arkitekten bakom. Vi som tror på Jesus och vill följa honom, vi som vill lyssna till Gud genom Bibeln och genom Andens ledning, behöver alla omsätta vår tro i praktiken. Det finns inget koncept där tro är något statiskt eller där tro är teori i bemärkelsen att man i ord kan beskriva vad tron innebär men där tron inte får någon form av uttryck i ens liv. Som Jesus säger i Matt. 12:50: "Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor."

Stig-Olof "Stiga" Fernström som lämnade jordelivet i våras, var HSSM:s första ordförande och med om att grunda Studentmissionen på 60-talet. På en video som publicerades för några år sedan då Studentmissionen fyllde 50 år, berättar Stiga om hur studentmissionärerna ansågs vara radikala då de öppet talade om att människor behöver Jesus och att de går förlorade utan honom. Det kommer alltid att finnas något provocerande i det kristna budskapet för varje människa som inte upptäcker och tar

till sig den otroliga nåd och kärlek som Gud genom Jesus ger oss människor.

Gud har inget intresse av att förlora ett enda av sina barn. Tvärtom kommer Gud genom Jesus in i vår värld och tar på sig allt det som vi genom uppror och synd orsakat. Effekterna, om vi säger som så, av vad Jesus gör då han först dör och sedan uppstår verkar vara av sådan art att de börjar inom den människa som tar emot Jesus och därifrån växer fram till också synliga, yttre uttryck.

Sloganen inom organisationen har de senaste åren varit: "att göra Kristus känd bland studerande och kalla unga att helhjärtat följa Jesus ut i hela världen."

Då vi inom Studmiss kallar studerande att följa Jesus kallar vi dem att lyssna till Guds tilltal i sina liv. Då vi lär ut åt kristna att lyssna till Herren så möjliggör vi samtidigt kyrkan, församlingen. Kyrka och församling uppkommer där "två eller tre är samlade i mitt namn".

Studmiss är ett nätverk för studerande där studerande uppmuntras och utrustas för att i sina liv följa Jesus. HSSM och de andra lokalföreningarna har en viktig roll och ett viktigt uppdrag också under 20-talet att vara med och föra unga (och äldre) studerande närmare Jesus, men också längre på vägen med Jesus.

Vårt ansvar som kristna tar inte slut vid att vi berättat för någon om Jesus, utan de som vi är kallade till att vara medmänniskor för (vår familj, våra grannar, våra studie- och arbetskamrater i alla fall!) är vi skyldiga



av kärlek att gå sida vid sida med. Vi spelar olika roller i olika människors liv, men vi kan tryggt lita på att då vi för vår del följer Gud i våra liv så "samverkar allt till det bästa".

Då jag nu avslutar min tid som studentarbetare i Helsingfors lämnar jag gärna kvar tanken som Stiga med flera blev inspirerade till på 60-talet om att vara mer radikala som kristna inom studievärlden. Radikala, tänker jag, i bemärkelsen tydliga men nåderika, skärpta men älskande. Vi har inget att skämmas för, som Paulus skriver i ett av breven.

Vi har ett gott budskap, och ett budskap behöver någon form av respons. Evangeliet om Jesus som räddat världen och människorna och gett en inbjudan till ett liv i Guds rike är ett budskap som i svar till Gud föder tacksamhet och kärlek mot den goda Gud vi har, och i svar riktat till våra medmänniskor föder villighet, kärlek och omsorg. Amen.

Jonatan Gauffin

avgående studentarbetare i Helsingfors





Edith Kortekangas, framme i mitten, deltog i medarbetardagarna på Enä-Seppä i augusti. På bilden tillsammans med Benjamin Sandell, Amos Airola, Jonatan Gauffin, Daniel Munk Jensen, Nico Villanen och Lilian Lindén.

Vår nya studentarbetare i Helsingfors presenterar sig:

Hej Edith, vem är du?

Jag är 27 år gammal, hemma från Helsingfors. Just nu studerar jag till socialarbetare vid Helsingfors universitet. Jag är en empatisk visionär som tycker om att berätta historier. Jag mår bra av att få vara ute i naturen, springa, basta och simma, att läsa böcker och äta god mat. Jag gillar långa samtal med goda vänner, gemenskap kring ett matbord, att få drömma om vad som är möjligt i vår värld när vi känner Jesus och hans kraft.

Jag ser potential i människor och situationer. Känslan att få vara med och hjälpa en människa till att få uppleva och inse att han eller hon är otroligt älskad och viktig och att Jesus har en plan för hans eller hennes liv, det är något av det finaste jag vet och något mitt hjärta bankar hårdast för.

Du kommer att börja som ny studentarbetare i Helsingfors. Vad är viktiga prioriteringar för dej då det kommer till att leda människor?

En viktig prioritering för mej är att se potential i dem jag leder, att vara en person som kallar fram guld det jag ser i en person. Alla människor bär på skönhet och gåvor och har något att bidra med till en gemenskap. Jag tror att våra ord är kraftfulla och när vi väljer att gå bredvid någon och uppmuntra dem genom att vara en röst som talar ut det vi ser, så sker vackra saker i människors liv.

Att göra saker tillsammans som team är viktigt för mej, jag vill vara en ledare som bjuder in andra att vara med och bygga arbetet vi gör på olika sätt. Jag tror att det bästa sättet att växa som människa, som ledare och som lärjunge till Jesus är genom att få möjligheter att själv stiga fram och vara en del av arbetet.

Jag vill skapa trygga platser för människor att kunna upptäcka sina gåvor och sin plats. Jag tror också på ett ledarskap där förtroendet byggs genom att man spenderar tid tillsammans och väljer att som

Du kom i tiderna till tro på Jesus på Lekholmen. Kan du berätta mer?

Jag var 16 år gammal och hade åkt ut på skribaläger som hjälps för första gången. Jag ville vara med för att jag hade blivit bemött med sådan värme och kärlek av alla vuxna på mitt eget läger och det hade verkligen gjort ett djupt intryck på mig. Men jag var också nyfiken på att få lära mig mer om Gud.

En dag hade vi en liten stund med alla ledare där vi samlades för att fundera på vem Jesus vill vara för oss. En tjej som var lite äldre än jag och som själv vandrade med Jesus, frågade om jag ville följa Jesus i mitt liv. Hon lade en hand på min axel och bad för mej. I den stunden hade jag ett Gudsmöte där jag fick en känsla av en mild och varm kärlek som plötsligt omslöt mej och jag upplevde att något tungt lyftes bort från mig, en nyfunnen glädje fyllde mej. Det var en stark upplevelse.

I den stunden beslöt jag mej för att följa Jesus och att han skulle vara min Herre, det fanns liksom inget annat logisk eller ens emotionell konklusion att göra efter vad jag upplevde den dagen.

Hur har din vandring med Jesus sett ut, vad har du lärt dej?

När jag mötte Jesus som 16-åring var jag hungrig efter att få lära mig mer om honom, att förstå hans vägar och uppleva mer av honom. Jag började läsa Bibeln och vara med i ungdomsgruppen. Jag kom ofta med frågor om vad jag läste och hade en hunger efter att få leva ett sådant liv som Jesus och Paulus talar om i Nya Testamentet.

För mej blev det en total förvandling och helgelseprocess, att börja lära mej leva på ett nytt sätt och få växa i nya värderingar. Varje år som gått har jag insett att Jesus är ännu mera kärleksfull än jag trodde året innan. Jag är kallad av Gud Fadern till att formas lik Jesus. Det finns ett uppdrag för mej att vara med och se Guds rike komma och bryta fram här.

Att Guds rike bryter fram innebär att vår verklighet här blir lite mer såsom Gud hade tänkt från början: att människor får lära känna honom, bli upprättade, uppleva helande i kropp och själ, att sådant som är mörkt och fel får ställas till rätta när Guds ljus rör vid det. Paulus talar om att vi är ambassadörer för Guds rike i den här världen. Vi för in realiteten av Guds rike till den här världen när vi följer Jesus och vandrar i den Helige Andes kraft.

Intervjun fortsätter på nästa sida!



ledare också dela saker ur sitt eget liv. Jag kan inte förvänta mej att människor stiger ut i sårbarhet och mod ifall jag inte först gör det själv. Som ledare är det ett viktigt uppdrag att ständigt bygga kultur genom att själv vara ett exempel på det man värdesätter.

Framför allt är min förhoppning och mitt mål som ledare att människor i min omgivning ska få växa in i att förstå djupare och djupare hur älskade och värdefulla de är och att just den personen har ett viktigt mandat att uppfylla genom sina gåvor och sin personlighet och att den personen i sin tur får bli en person som blir en röst av kärlek och omtanke för någon annan.

Vad ser du för möjligheter kring att missionera bland studerande i Helsingfors?

Jag ser många möjligheter. Vi lever i en tid när allt fler unga i Finland inte egentligen vet vad evangeliet handlar om. Där allt fler inte har fått höra att Jesus är goda nyheter, att han vill röra vid människors liv, förvandla och upprätta och att han också är kraftfull. Vi lever i en tid där unga söker andlighet och andliga upplevelser. Vi som Kristi kropp har det mest attraktiva budskapet att erbjuda, vi känner ju gudarnas Gud!

Jag tror att vi behöver våga tro på att det vi har att erbjuda (Jesus) är något attraktivt och livsförvandlande. Jag tror att vi behöver inse att vi faktiskt erbjuder människor en relation med en levande person mer än en lista av dogmer, regler eller lagar. J

Jag tror att en nyckel till att missionera är att själv spendera tid med Jesus och med andra som älskar honom, att låta hans kärlek på nytt och på nytt skölja över en och att gå ut mer från en plats av att "jag är älskad av Jesus, tänk att jag får vara med och se hans rike komma i människors liv" än från en plats av att vi måste få något speciellt att hända eller ha alla de bästa argumenten.

Jag tror att allt börjar i bön, att vara människor som ber för vår stad och för studerandena på campus, när vi ber föder Gud ofta en kärlek och empati för dem vi ber för och det är betydligt lättare att möta människor med dom glada nyheterna ifall man känner kärlek och omsorg för dem.

Jag tror att vi som kristna behöver bli bättre på att vara där människor är. Att inte bara mysa tillsammans på våra hangouts utan att också träna oss i att ha ett värde och en livsstil av att nå ut. Vårt budskap behöver inte förändras för att bli mera relevant eller passa in, det är inte poängen, men vi behöver våga vara där människor som kanske tänker annorlunda än oss finns.

Kan Gud verka ännu i vår tid?

Absolut! Gud har en plan just för vår tid och det är ingen slump att jag eller du som läser detta lever just nu 2021 på vår jord. Gud vill nå människor med sin kärlek lika mycket som han velat under hela historiens gång. Jag har bevittnat Guds förvandlande kraft, både i mitt liv och människors liv runt omkring mej. Jesus befallde oss att gå ut med den Helige Andes kraft och göra alla folk till hans lärjungar, det gäller också för oss i vår tid!

Edith Kortekangas intervjuades av Jonatan Gauffin

Studmiss week- end blev en succé

Studentmissionen i Helsingfors valde att satsa på en höstweekend i år, och Åboborna var inbjudna. Det blev mycket lyckat, och flera av deltagarna hoppades på liknande evenemang i framtiden.



Foto: Sara Fagerhom.



Vi har höga förhoppningar!

Vår vision är att Studentmissionen ska få bli ett redskap för väckelse i Svenskfinland. Vi vill se livskraftiga gemenskaper av ungdomar, studerande och unga vuxna på de orter där vi finns, och vi vill finnas på fler campus och bli till en välsignelse för vår omgivning. Om du vill investera i detta, bli en regelbunden givare! Och tack till dig som redan är med!

Nästa år har vi budgeterat för 180 % medarbetare sammanlagt, men vi siktar på att höja anställningsprocenten för Vasa och Helsingfors och ledande med 20 % så fort som möjligt, samt att anställa en skild medarbetare till Jakobstad och Veritas Forum. Det betyder en sammanlagd ökning till 240 %.

För en 20 % medarbetare behövs det 600-800 € per månad, och för en 40 % medarbetare 1200-1600 € per månad. För att nå detta förutsätter det att alla medarbetare utvidgar sina stödringar med några hundra euro per termin tills de når upp till sina mål.

Tacka och be med oss!

- Tack för Edith, vår nya medarbetare i Helsingfors! Be att hon skulle få känna sig välsignad och få använda sina gåvor till välsignelse för andra!
- Tack också för de år som Jonatan gav åt Studentmissionen, både före, under och efter Coronan. Be att hans ingång och hans utgång ska få vara välsignade.
- Tack för Studmiss weekenden och att många fick bli uppmuntrade i sin tro där!
- Tack ännu för möjligheten att starta upp ett nytt arbete i Mariehamn! Tack för de ungdomar som redan är med! Vi ber att fler ska hitta till Studentmissionen och få nytt liv med Jesus!



Bli en regelbunden givare!

De som behöver mer stöd enligt det här årets medeltal och långtidsmålet framåt är följande:

Vasa: 800 € fattas av 1400 € i månaden
Helsingfors-Otnäs: 460 € fattas av 1200 €
Jakobstad: 455 € fattas av 600 €
Mariehamn: 425 € fattas av 600 €
Åbo: 395 € fattas av 600 €
Veritas Forum SF: 385 € fattas av 600 €
Ledande: 515 € fattas av 2400 €

Som studerande kan du ge tex 10-20 €/ månad, och om du är i arbetslivet tex 50-200 €/månad. Se kontouppgifter och referensnummer nere till vänster!

**Insamlingskonto för Finlands ev.luth.
Student- och Skolungdomsmission rf
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)**

	Ref.nr	Mobile Pay:
Gem verks, ledande:	9108	35985
Helsingfors:	9108 15	16490
Otnäs:	9108 1520	
Vasa:	9108 31	11925
Jakobstad:	9108 57	84466
Mariehamn:	9108 60	
Åbo:	9108 28	92413
Veritas Forum :	9399	76201

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss

Om du har flyttat eller har ny e-post-adress, meddela det till studentmissionen@studentmissionen.fi!



Insamlingstillstånd

Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft till vidare från och med 1.1.2021. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss

