

Jesus vår helare

Evangelium: Joh. 9:1–7, 39–41

Det finns en psalm (nr 216 i psalmboken) som heter Jesus Kristus är vår hälsa och i den psalmen finns en textrad där orden lyder "Jag vill ge dig allt jag äger, här får du läkedom och liv. Och det är sant, i Jesus Kristus får vi helande och liv."

Jesus vill hela oss till ande, själ och kropp. Han säger om sig själv i Andra Moseboken 15:26 "Om du hör HERREN din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är HERREN din läkare."

Jesus är läkare för läkarna. Alla som var sjuka och kom till Jesus blev helade, den spetälske blev renad, den lame började gå och kvinnan som begått äkten-skapsbrott fick sin synd förlåten.

När Johannes doparen var i fängelset fick han höra om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade: "Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap."

Vi människor är brustna på

olika sätt, någon till kroppen, en annan i själen, en tredje kan vara andligt förstörd och dessutom förstör synden oss, men Jesus vill möta oss precis där vi är.

Att bära på synd eller att leva i synd är mycket tungt. Det är en börda som kan göra en människa helt

apatisk och utan krafter. David skriver i psaltaren "Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta." (Ps 32:3–4) Jag tycker att det är så bra förklarar att livskraften försvinner, för det är precis det som synden gör med oss.

År 2010, gick en av mina vänner i Helsingfors till läkaren för hälsoundersökning. Efter några dagar fick han höra att han hade blodcancer. Läkaren skrev till honom att han måste komma så snart som möjligt. Han åkte till sjukhuset och läkaren sa till honom att blodcancer är mycket aggressiv, han hade några månader kvar att leva. Han ringde mig och berättade vad som hade hänt. Det var en stor chock för mig och hans vänner. Men jag frågade honom om det är OK att vi kan ta tre dagar utan äta och dricka någonting att vi kan be till Gud som är vår store läkare för helandet. Jag frågade också honom om han trodde att Jesus kan hela honom och sen sade jag till honom att fråga om förlåtelsen för sina synder.

Så bad vi tillsammans till Gud. Efter tre dagar hade något hänt i hans liv. På natten drömde han om en person i vita kläder som kom och gav honom en tablett att svälja. Han tog tabletten och sedan sa mannen i vita kläder "Nu är du botad från cancer". Efter en vecka gick min vän till laboratoriet igen för att kontrollera sin hälsosituation.

Läkaren sa till honom att han inte hade cancer längre, men för att vara säker måste min vän gå till laboratoriet igen och ge blodprov. Han åkte dit och resultaten var negativa. Jesus är vår helare. Nu lever min vän och prisar Gud.



”

På natten drömde han om en person i vita kläder som kom och gav honom en tablett att svälja.

Petrus och Johannes botade en lam tiggare utanför Jerusalems tempel. Före det kunde den lame inte komma in i templet, han var utesluten ur gudstjänsten, för så var det på den tiden. Men Jesus uteslöt inte någon. Han uppsökte alla, sjuka och handikappade, kvinnor och barn, sådana som inte räknades för något på den tiden.

Eftersom Jesus uppsöker dem, innebär det att alla människor har rätt till gudstjänstgemenskap. Apostlarna är på samma linje. När den lame ber Petrus och Johannes om en gåva, fäster apostlarna blicken på honom och Petrus säger: "Se på oss." Petrus säger att han inte har någon egen dom. "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Jag tjänar en person som är allsmäktige, jag tror på honom. Jag vandrade med honom och såg mirakler som han gjorde. Han är min chef och min herre. I Jesu Kristi namn: stig upp och gå!"

Den lame steg upp och började gå. Han följde apostlarna och tog del i gudstjänsten. Han inte bara gick, utan

"han gick omkring och han hoppade och prisade Gud". Den botade blev frälst eller räddad i två avseenden. För det första blev han frisk. Men hans liv räddas samtidigt också i ett annat avseende. Han tillhör nu Gud. Han blev Guds barn.

Broder och syster, Bibeln säger att Gud har gett oss Anden och att kraften till under som kan ske i Jesu namn är lika verksam i dag. Men grunden till att Gud gör under och helar människor från sjukdomar är att Jesus Kristus skall bli förhårligad. Jesus är alltid i centrum och honom tillhör äran och makten för det han gör. Han älskar dig och han vill vara din Helare. Amen! ●

Jean Banyanga

Församlingspräst på Åland, och nybliven skolungdomspastor för Studentmissionen i Mariehamn

Vår nye skolungdomspräst presenterar sig: Från Rwanda till Åland

Mitt namn är **Jean Banyanga**. Jag är präst i Eckerö och Hammarlands församlingar. Jag föddes 5.7.1973 i Mukura, Rwanda, men är numera finsk medborgare. Jag är gift med Laura Nubaha och vi har fyra barn, två pojkar och två flickor. Vi bor i Eckerö och min fru arbetar som närvårdare. Våra barn går i svenskspråkig skola, så därför har vi numera svenska som vårt hemspråk.

Efter det stora folkmordet i Rwanda 1994 började jag arbeta för en kristen organisation som heter Compassion International. De hjälper många fattiga och föräldralösa barn i hela världen. Mitt arbete var att hjälpa de rwandiska barnen och deras föräldrar som var mycket traumatiserade av folkmordet mot tutsierna.

Studier i teologi i Uganda och Sydafrika

I januari 2000 åkte jag till Kampala, Uganda, för teologiska studier och 2004 fick jag en kandidatexamen i teologi. Jag kom till Finland i juli 2004 och under min första tid i Finland studerade jag svenska och finska vid Borgå Folkhögskola.

I Borgå medverkade jag då och då i verksamheten i Missionskyrkan och Matteus församling i Helsingfors. Jag hade hela

tiden önskat att få studera teologi och bli präst och därför tog jag kontakt med biskop Erik Vikström och han ordnade så att jag fick ett stipendium för teologiska studier på universitet i Sydafrika. Där fick jag en magisterexamen år 2009.

Efter det jobbade jag med åldringar på Blomsterfonden i Helsingfors för att lära mig bättre svenska, där kunde jag leda bönegruppen på fredagarna.

Doktorand i utvecklingspsykologi

År 2014 började jag doktorera vid Åbo Akademi inom utvecklingspsykologi. Jag undersökte det sociala lidandet som överlevande efter det rwandiska folkmordet upplevde, hos dem som nu bor i Finland och Belgien, och blev filosofie doktor år 2019.

Jag blev präst i den lutherska kyrkan den 15.6.2020. Jag tycker om att undervisa, predika, hålla kontakt och att samtala med människor.

Jag har glatt mig mycket åt möjligheten att bli skolungdomsarbetare i Mariehamn. Min vision är att se många ungdomar på Åland omvända sig till Jesus Kristus och få en sådan undervisning som ska hjälpa dem att leva som kristen i vardagen.

Jean Banyanga



Jean Banyanga blev prästvigd till Borgå stift av biskop Bo-Göran Åstrand. Här tillsammans med sin familj

Studentmissionen på Åland - en dröm som blev verklighet!



Studentmissionen på Åland startade sin verksamhet i höst med en Kickoff-fest. Mat och prat, lekar och andakt, allt i en bra mix.

Redan för några år sedan tog en kvinna kontakt via en gemensam bekant och frågade varför Studentmissionen inte finns på Åland. Det var ju en väldigt bra fråga, eftersom det finns en högskola i Mariehamn som är ungefär lika stor som den i Jakobstad. Jag började googla och lärde mig att man bla kan studera till sjökaptan, hotellchef och vårdare i Mariehamn. Jag fick också kontakt med rektorn, informatören och ordförande för Kåren på ÅH, Ålands Högskolor, och de tyckte alla att det lät som en bra idé att Studentmissionen skulle starta upp en verksamhet där. Allt som kunde göra högskolan mer känd på fastlandet var välkommet. Inom Studentmissionen tog vi med det i verksamhetsplanen, att vi skulle försöka få ihop pengar och hitta någon att anställa för jobbet, men sen kom vi inte mycket längre. Vi kunde bara be att Gud skulle visa oss nästa steg.

Tills samma kvinna kontaktade mig igen

och frågade varför Studentmissionen inte gör något bland skolorna i Mariehamn. Det finns nämligen en liten grupp som redan samlas och de behöver stöd. (Alltså tack Gud för denna kvinna! Hon är rätt person på rätt plats!) Jag fick kontakt med Caspian Boström, som går på andra klassen i gymnasiet. Jag pratade också med SLEFs verksamhetsledare **Albert Häggblom**, eftersom några av ungdomarna kunde räknas som "deras". Men Albert, som själv varit ordförande för Studentmissionen i Åbo, hälsade oss välkomna till Åland och önskade oss lycka till. Studentmissionen hade varit en viktig byggsten i hans egen ledarutbildning, så han hoppades att vi skulle investera i ungdomarna på samma sätt.

Det fanns alltså ett kompisgäng som redan träffades, men hur skulle de nå nya och kunna växa som grupp? Jag föreslog för Caspian att några av dem skulle bilda ett ledarteam och så skulle vi träffas och fundera på framtiden. Det är ju så vi fungerar inom Studentmissionen, att det är



”

Vi kunde bara be att Gud skulle visa oss nästa steg.

ungdomarna själva som ska planera sin egen verksamhet, med hjälp och stöd av oss vuxna.

Caspian frågade på en chillsamling vem som ville vara med och det var genast tre som nappade. Dessutom fick han med Jonathan Vik som studerar i Helsingfors men som tillbringa alla sina lov på Åland. Jonathan var ett verkligt kap, för han är aktiv i HSSM och vet hur Studentmissionen fungerar "inifrån", och dessutom har han ett stort hjärta för väckelse på Åland, och är pigg på att prova på det mesta. Så redan på vår första träff med ledarteamet tyckte Jonathan att de skulle ordna en startfest, och helst redan följande vecka, för sen skulle han flytta till Helsingfors.

Resultatet av den första träffen var alltså att vi planerade en Kickoff för Studentmissionens verksamhet på Åland. Jonathan

gjorde affischen och skapade ett event på facebook och Instagram, och därmed var marknadsföringen i gång.

Nu har festen redan hållits och den blev mycket lyckad. Mat och prat, lekar, musik och lovsång, en andakt av Jean Banyanga, allt i en bra mix. Kompisgäng- et bestående av sju personer blev tolv på festen, och fler hade säkert kommit om det inte hade ösregnat just den kvällen. För resten av hösten planeras liknande större samlingar och eventuellt en Alpkurs varannan onsdag, medan varannan onsdag ska bestå av chillsamlingar. Men Studentmissionen på Åland är på gång, och det kan vi bara tacka Gud för!

Lilian Lindén
Ledare för svenska verksamheten



Daniel Munk Jensen - praktikant från Danmark till Studentmissionen!

Under hösten har vi ett tillägg i vår medarbetarskara när **Daniel Munk Jensen** gör sin praktik hos oss. Han studerar ämnet "Kristendom, kultur och information" på en högskola i Danmark men har fått lov att göra sin halvårs praktik i Finland. Orsaken att han ville flytta till Finland var att han ska gifta sig med en finländska i oktober. Daniel är bra på information och kommer bli att hjälpa till med Disciple konferensen.

Studentmissionen har samlat in pengar till lön åt en 10 % anställd på Åland, och nu har **Jean Banyanga** blivit anställd som skolungdomspastor för hösten. Så fort som möjligt kommer vi att ansöka om insamlingstillstånd också på Åland, men tills dess samlar Studentmissionen på fastlandet in pengar för Jeans lön. Bli en regelbunden givare och kom med i Jeans stödning! Skolungdomsgruppen i Mariehamn har bett om hjälp med

att kunna bjuda på fika på sina samlingar. Det vi får in till arbetet i Mariehamn i år som går utöver Jeans lön så kan vi använda till att sponsra det lokala arbetet. Du kan stöda arbetet med följande bankuppgifter: Mottagare: Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf. Kontonr: **FI66 8000 0710 2297 93** (BIC DABAFIHH). Ref nr för Mariehamn: **9108 60**, Insamlingstillstånd RA/2020/1574.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453
Amos Airola, studentarbetare i Åbo, tfn 045 121 6907
Jean Banyanga, skolungdomspastor i Mariehamn, tfn 040 843 3535
Benjamin Sandell, studentarbetare i Vasa och Jakobstad, tfn 045 630 0237

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kononummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:
Ledande för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors
Studentarbete i Otnäs
Studentarbete i Jakobstad
Studentarbete i Vasa
Studentarbete i Åbo
Veritas Forum-arbete på svenska
Mission week

9108
9108 15
9108 1520
9108 57
9108 31
9108 28
9399
9030

Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tills vidare från och med 1.1.2021. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används i enlighet med Studentmissionens ideella mål. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss