

# GUDS GÅVOR

## – EN DEL AV VÅR KALLELSE

**Temat för år 2019 är "Känn Gud, dig själv och din kallelse".  
I det här numret av FSSMnytt benar Robert Ojala ut vilka  
slags gåvor Gud ger oss.**

Robert Ojala | studentarbetare i Åbo



I Bibeln nämns det att Gud ger sina gåvor till människor. De gåvor som Gud ger är väldigt olika och kommer till uttryck på olika sätt. Den viktigaste nådegåvan som Gud kan skänka oss människor är frälsningen i Jesus Kristus som det nämns i Romarbrevet 5:15 och 6:23. Gud önskar att alla människor skulle äga den gåvan. Ifall vi tittar närmare på Guds gåvor i Bibeln, kan vi märka en liten distinktion. Det nämns om sådana gåvor som Gud Fadern ger, som Jesus Kristus ger och sådana som den Helige Ande ger. Låt oss titta närmare på de exempel där gåvorna nämns.

I Första Petrusbrevet 4:10–11 nämns det om sådana gåvor som Gud Fadern ger oss människor, nämligen tjänandets gåva, förvaltandets gåva och talets gåva. Jag tänker mig att Gud har gett oss olika talanger och gåvor i skapelsen som vi har fått redan när vi blev till. Sedan när vi lär känna Gud kan Gud låta de gåvor komma i användning i Guds rike. Det kan vara fråga om andra slags gåvor än de som nämndes i bibelstället. Romarbrevet 12:3–8 ger oss ytterligare exempel. Där nämns det om undervisningens gåva, ledandets gåva, tröstens gåva, givandets gåva och barmhärtighetens gåva. Jag tror att det finns också andra gåvor än dessa, som till exempel att Gud kan använda någon som är väldigt musikalisk eller konstnärlig i Guds rikes tjänst.

### De fem tjänstegåvorna

Sedan nämns det om sådana gåvor som Kristus ger. I Efe-sierbrevet 4:11–13 nämns det om att Kristus gav apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare åt församlingen. Jag tror att man kan förstå denna bibelvers på två sätt. Den strikta synen är att man förstår dem just som det är, alltså

som ämbeten. Då tror jag att ingen idag kan hävda att de är apostlar, i och med att de inte har varit vittnen åt Kristi uppståndelse (Apg. 1:22) som apostlarna i Nya testamentet var. Men vi har herdar i församlingen, alltså de som har fått gåvan genom handpåläggningen (1 Tim. 4:14).

Jag tror att man också kan se på dessa fem gåvor på ett mindre strikt sätt. Det finns människor som är entreprenörer i Guds rike som kan skapa liv ur ingenting och som fungerar på samma sätt som apostlarna i Nya testamentet även om de inte i strikt mening är apostlar på samma sätt som de i Nya testamentet. Dessa kan grunda nya församlingar och fungera som ambassadörer för Kristus.

Det finns också människor som leder och är som herdar fast de inte i strikt mening är herdar i nytestamentlig mening, till exempel kan man säga att Lydia i Apostlagärningarna 16:14–15 var en slags herde, fast hon inte var det i strikt mening. På samma sätt kan vi se dessa fem gåvor som funktioner som vi alla kan ha mer eller mindre, och då gäller det att fundera och ta reda på vilka gåvor Kristus har skänkt oss så att vi kan bygga upp Kristi församling.

”  
De gåvor som  
Gud ger är  
väldigt olika  
och kommer  
till uttryck på  
olika sätt.

### Den Helige Andes gåvor

Den Helige Ande skänker också sina gåvor åt oss människor. Det är sådana gåvor som nämns i första Korinthierbrevets tolfte och fjortonde kapitel. Egentligen är inte det rätt ställe att se först på när vi funderar över den Helige Andes nådegåvor, eftersom församlingen i Korint var rätt så bråkig och det fanns stora problem där, även när det gällde hur man ska bruka gåvorna. Istället bör vi titta på Galaterbrevet först där det inte fanns sådana problem som gällde användandet av nådegåvorna.

Paulus skriver följande: "När han nu ger er Anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra? Se på Abraham: Han trodde på Gud och därför

räknades han som rättfärdig.” (Gal. 3:5–6)

Vad säger Paulus här? Han säger uttryckligen att de i församlingen har fått Anden och det sker underverk bland dem, och undrar varför det är så. Är det på grund av att de lyder lagen eller tror på evangeliet? Givetvis är det på grund av att de tror på evangeliet och det är själva huvudbudskapet i brevet. Men det intressanta här är att Paulus anser att fastän de i Galatien är tröga att förstå evangeliet, så verkar Andens gåvor bland dem och gör underverk. Jag tror att vi kan ta det till oss att även fast vi kan vara tröga på att förstå olika saker som Gud vill att vi skulle förstå, att Anden kan skänka oss gåvor trots det.

När vi då läser om Andens gåvor i första Korinthierbrevet 12:4–11, kan vi förstå att vi får allt av nåd och inte på grund av våra egna gärningar. Därför heter det ju nådegåva. I stället nämns det om nio nådegåvor, bland annat helandets nådegåva och

undergörandets nådegåva. När vi läser om dem förstår vi att den Helige Andes gåvor är sådana som är övernaturliga. Vi kan därför be för de sjuka eller för någon annan viktig sak och låta Gud bestämma hur Han vill svara på bönen. I och med att det inte hänger på oss, så kan vi endast be och lita på Gud. Det viktiga är att vi inte tar beslutanderätten i våra egna händer, alltså till exempel genom att låta bli att be. Istället bör vi endast be och sedan låter vi Gud svara på bönen på sitt sätt.

Jag har här nämnt om Guds Faderns, Sonens och Andens gåvor. Faderns gåvor är sådana som Han har gett oss i skapelsen, Sonens är sådana som bygger upp Kristi församling, och Andens sådana som är övernaturliga. Slutkontentan är att alla Guds gåvor är viktiga och därför bör vi be om vägledning hur vi kan använda dessa gåvor i Guds rike. ■



## Intervju med vår nya studentarbetare i Helsingfors:



**Vem är du, Jonatan Gauffin?**

Jag kallas Jonte och är född och uppvuxen i Helsingfors. Jag gillar Jesus, min fru **Ann-Louise**, människor, sport och god mat. Jag blev student från gymnasiet Lärkan år 2010 och har studerat media på Arcada, bl.a. jobbat som informatör i Petrus församling, gått två år i lärlingsskolan Transform, det andra året som medhjälpare, och studerar nu på Uni med sikte på att bli klasslärare. Jag är gift med Ann-Louise och vi bor i Håkansåker i nordvästra Helsingfors.

**Hur har du kommit igång med arbetet?**

- Jo tack! Jag fick hålla tal på den första samlingen för våren, och temat var "Drömmar".

Jag tror att Gud har drömmar för oss alla, men det kan finnas hinder som vi behöver bli medvetna om. Tillsammans med Gud kan vi övervinna hindren och leva liv i överflöd vilket inte i första hand syftar på materiellt överflöd, utan andligt och relationellt tänker jag.

Det finns mycket drivkraft i Hssm för tillfället. Det finns många som varit med i styrelsen ett tag och vet hur saker och ting funkar, och som ännu är villiga att fortsätta. Vi har årsmöte i februari och ser fram emot att få välkomna också nya med i styrelsen.

**Vad håller ni på med i HSSM?**

**Vad är din vision?**

- Vi ordnar samlingar varannan vecka, men har funderat på om vi ska flytta dag från måndag till torsdag, för då är Corhuset också ledigt. Måndag känns lite nära söndag när många ändå går i gudstjänst. En annan sak vi gärna kunde pröva på är att bjuda på mat på våra samlingar, studerande är väl i regel alltid hungriga. Unicafé är lite

som en quick-charger, man hålls mätt i ca 3h.

Vad gäller verksamheten tänker jag att allt kan ses över. Inget är hugget i sten, utan kan formas efter dem som är med. Allt som görs i Hssm baserar sig på frivillighet, där styrelsen är den drivande kraften. Vi vill erbjuda möjlighet att växa i tro och som person, där en stor faktor är delaktighet. I min vision för Hssm ser jag att alla har en uppgift som skapar mervärde för alla men också för individen själv.

Förutom samlingar har vi Life groups som i regel samlas varannan vecka, chillkvällar, och Social sports. Det sistnämnda har möjlighet att utvecklas då det nybyggda Majssporten står färdigt i början av februari. Senare på våren vill vi ordna någon form av veckoslutsläger, det har varit omtyckt. En sak vi till näst vill ta upp mer aktivt är att rikta oss mot våra medstudenter, aktivare bjuda med i gemenskapen och erbjuda möjlighet att upptäcka vad livet med Gud kan vara.

**Lilian Lindén intervjuade**

## GLÖGGMINGEL I VASA

### LEDDE TILL FESTPLANER!

Före julen träffades ett gäng med tidigare aktiva inom Studentmissionen för lite glöggmingel i Vasa. Vårdar för träffen var Julia och Henrik Järveläinen som tidigare var aktiva medlemmar i Helsingfors men som nu bor i Korsholm.

Orsaken till träffen var **Timo Holmlund** som också varit aktiv i Helsingfors men på finska sidan och för en längre tid sedan. Han berättade att han var en av de mattestuderande som kommit till tro och kommit med i föreningen via boxmissionen, dvs när studentmissionärer gick runt och lånade ut böcker och diskuterade dem.

Nu har det grundats aktiva grupper av seniorer eller alumner i flera städer på finskt håll sedan deras motsvarighet till *Pro Studentmissionen* (Opkon ystävät) bildades 2014. Timo skulle gärna se att en liknande lokal grupp bildades också i Vasa, och därför tog han initiativ till en första träff. Om du är intresserad av att vara med i en sådan grupp, ta kontakt med [julia@jarvelainen.fi](mailto:julia@jarvelainen.fi). I Vasa finns ju inget arbete på finska, men de finska seniorerna stöder gärna verksamheten på svenska.

Vi var åtta personer närvarande på glöggminglet, och förutom att presentera oss och berätta om vår koppling till Studentmissionen så funderade vi på möjliga vägar framåt. Vi enades om att ordna en festlighet på våren och utsåg en grupp på tre personer som skulle planera den. De skulle också kalla några fler med, och om det finns intresse bland läsarna att delta går det bra att höra av sig till Julia.

Festen kommer att hållas i Vasa lördagen den 13 april kl 15 i stora församlingssalen i Vasa svenska församling, Skolhusgatan 28. Pricka in datumet i kalendern och bjud med en vän!



På övre bilden Karl Granberg, Timo Holmlund, Julia och Henrik Järveläinen, samt Maz Björkman.



På nedre bilden fr.v. Maz Björkman, Saara Kinnunen, Ing-Marie Björkstrand och Karl Granberg. Foto: Lilian Lindén.

#### FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF



Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors  
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444  
[www.studentmissionen.fi](http://www.studentmissionen.fi)  
[studentmissionen@studentmissionen.fi](mailto:studentmissionen@studentmissionen.fi)  
[fornamn.efternamn@studentmissionen.fi](mailto:fornamn.efternamn@studentmissionen.fi)

**Lilian Lindén**, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318  
**Jonatan Gauffin**, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453  
**Karl Granberg**, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060  
**Robert Ojala**, studentarbetare i Åbo, tfn 050 4619694

#### STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

#### Referensnummer:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Allmänt stöd för svenska verksamheten | 9108    |
| Studentarbete i Helsingfors           | 9108 15 |
| Studentarbete i Jakobstad             | 9108 57 |
| Studentarbete i Vasa                  | 9108 31 |
| Studentarbete i Åbo                   | 9108 28 |
| Veritas Forum-arbete på svenska       | 9399    |

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.