

ATT HÅLLAS PÅ VÄGEN

Innan Jesus for upp till himlen gav han oss en målsättning och ett uppdrag. En målsättning och ett uppdrag som är både personligt och kollektivt. Dessa sammanfattas i ordet "lärjungaskap". Lärjungaskap är att vilja bli lärd till en överlåtelse och ett beroende i relation till Jesus. Att leva som Han vill i Hans kraft. Detta med hjälp av nån som gått längre än jag på vägen (fäder) och tillsammans med dom som går samma väg.

Frälsning handlar dels om att bli fri från de eviga konsekvenser vi förtjänat då vi levtt för oss själva på våra egna villkor dvs. i synd. Och dels handlar det också om att sluta leva för oss själva och istället leva för Honom som dog för oss (2 Kor 5:14–15). Himlen är mer slutmålet av den väg vi går på nu än nåt vi plötsligt flyttas till. Vägen börjar vid korset

Synden är ett dödligt tillstånd som får eviga konsekvenser endera nu eller senare. Endera betalar Jesus det för oss eller så en dag betalar vi själva för det. Korset är början på den rätta vägen till Gud och med Gud. Börjar den med något annat än korset går det fel. Apostlarna ledde alla som kom till tro genom en förkunnelse av en korsfäst Kristus. Dessutom inkluderade de i sin predikan alltid orden "omvänd er", eller "gör bättring"... och sedan "tro evangeliet". Man kan inte omvända sig från något man inte identifierar och bekänner som synd och då kan man inte heller vända sig till korset. På korset spikades inte enbart konsekvenserna utan även ett liv man lever för sig själv.

Var vi alltså börjar vandringen på "vägen" avgör hur och på vilka villkor vi kommer att vandra på den. Annars blir Gud skyldig oss något och vår glädje blir inte "frälsningens glädje" utan glädjen av att bli välsignad eller äga auktoritet. Om vi inte kan se vår synd kan vi inte se nådens rätta karaktär. Om vår tro inte bygger på korset utan på att Gud



“Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.”
Ordspråksboken 22:6

alltid fixar våra omständigheter så håller inte vår tro under press och prövningar. Därför är det viktigt vi för den unge visar på starten och förutsättningarna till den rätta vägen. Annars går vi av vägen innan vi blir gamla så fort "hjälpen", inte är vad vi vill att den skall vara eller kommer när vi vill.

Alla upplever vi först överlåtelsen som en förlust och ett hot. Att vänja sig gå på vägen är att lära sig se det som verkar vara förlust bli till stor gåva. Att erfara att Guds vilja är bäst även om ingen annan går den vägen. Att erfara att giva är lyckligare än att få, även om ingen applåderar då vi ger. Att det är värt att söka Guds bekräftelse istället för människors. Därför måste någon som hunnit längre vittna för oss att det lönade sig, och hjälpa oss gå samma väg.

Vi behöver mycket Guds uppmuntran och stöd i processen av överlåtelse. Jesus säger ju "den som mister sitt liv skall finna det". Den unge behöver därför lära sig att det finns ett pris i att följa Jesus, men ett nytt liv som följer det. Att "lära hålla" är jobbigt men ger en frid som världen inte kan ge.

Frågan är då hur? Den som skall "vänja den unge" är en lärjunge som gått längre på vägen av beroende och överlåtelse. En

"fader" som lärt sig leva som lärjunge oberoende av omständigheter. Paulus var en sådan och han hade en lärjunge, Timoteus, som "följde honom i lära och liv" och under "förföljelse och lidande". Bara fäder kan lära oss detta genom att genomskinligt vandra tillsammans med oss på vägen och berätta hur man segrar.

Gud är den som verkar i oss både vilja och gärning. Själva kan vi inte. Då blir det viktigaste första steget på vägen att fråga vilka är de verktygen genom vilka Gud verkar sin vilja och sedan överlåta sig till dessa. Vi kan inte välja verktygen på våra villkor. En lärjunge kan enbart vara lärjunge ifall nån vänjer honom/henne att gå den vägen. En Jesu lärjunge behöver alltså bli lärjunge till en Jesu lärjunge. I Bibeln nämns bl.a. herdeskap i olika former som även kunde kallas "fäder". Deras uppgift är att förmedla till oss det främsta av verktygen dvs. Guds ord och att lära oss be och handla i enlighet med det (2 Tim 3:10–17).

Dessutom bör vi hitta vår egen plats i kroppen. En familj. Att vänja sig gå vägen med dom som har gemensamma föräldrar (ledare), gemensam fostran (undervisning) och gemensamt uppdrag som vi lär oss utföra (Ef 4:11–16).

Matti Aspvik
studentarbetare i Jakobstad

REPORTAGE FRÅN DISCIPLE 16 ➤

'Discipleship is
God's strategy for
culture change'

ATT FÖLJA JESUS ONLINE

Rich Wilson från UK höll ett seminarium på Disciple 16 om att vara en lärjunge i dagens digitala värld. Rich jobbar själv med föreningen "Fusion", vars mål är att inspirera ungdomar till att leva ett liv som lärjungar på det egna universitetet. Seminariet gick mycket ut på att vara kritisk till digivärlden och frågorna väckte debatt under seminariet.

Alla nyheter, bra nyheter?

Vi läser och följer med allt som händer runt omkring oss; ingen nyhet, katastrof eller olycka går oss förbi. Rich Wilson poängterade att man aldrig tidigare i historien har varit så utsatt för information som nu. Han ställde oss frågan "kan detta bidra till att vi tappar vår förmåga att känna empati och se allvaret i det som händer runt omkring oss?" och utmanade oss att tänka på saken.

För att inte drunkna i informationsmängden gav Wilson några tips. Han påminde om att vi kan be för de händelser vi läser om och på så sätt ge bördan åt Gud och inte bära den själva. Han ställde oss också frågan, "vad är din mediadiet" och påminde oss om att vi måste "fästa vår blick på Jesus".

Vilka risker står vi inför?

Vi som kristna måste också tänka på vad som är bra att publicera och vad som är mindre bra. Han uppmanade till eftertanke under seminariet. "Vi står för risken att bli som andra, eller motsatsen, att bli tysta", säger Rich Wilson.

Risken är också stor att vi blir kända för det som vi är emot. Wilsons råd till detta var att undvika debatter om vi har starka avvikande åsikter. Vi har väl inte som mål att kärlekslöst konfrontera andra och verka aggressiva?

Vi måste vara aktiva

Rich Wilson är övertygad om att vi bör engagera oss i onlinevärlden. Vi har en stor

chans att bygga upp våra vänner och medmänniskor där ute, i stället för att bli kända för det vi är emot så ska vi satsa på att bli kända för det vi är för.

"Var aktiv, ställ fler frågor", uppmanar Rich Wilson. Vi måste fortsätta diskutera kring hurudant potential vi faktiskt har som kristna och speciellt ungdomar som är bekväma med sociala medier och andra digitala verktyg behöver fundera på hur de kan utnyttja internet på bästa sätt.

Camilla Tylli
informatörsassistent i HSSM

DISCIPLE16

Disciple16 samlade kring 250 studerande och unga vuxna från runtom Finland. Här kan du (åter)uppleva stämningen från konferensen genom Studentmissionens bildkollage.

Fotona är tagna av Ilkka Kontturi och Henri Järvinen.



VITNESBÖRD

Disciple16 var en höjdarkärl på många sätt, och Gud gjorde massor under veckosluttet. Lyssna på vad Disciple-deltagarna Leo Byskata, Eetu Linnankivi och Rebecka Nygård lärde sig på seminarierna de deltog i på www.studentmissionen.fi.



Leo Byskata deltog i seminariet Discipleship in a digital age.
Foto: Camilla Tylli.



Eetu Linnankivi deltog i seminariet Jesus, relationship, singleness and sex.
Foto: Pauliina Kittilä.



Rebecka Nygård deltog i seminariet Singer-songwriting med Herren.
Foto: Claudia Mishima.

FSSM NYHETER

Studmisschallenge Vem ger mest?

Under föregående Sarbus-möte bestämde ledningen för Sarbus sig för att utveckla en kampanj som siktar på att via lokalföreningarna höja understödet med ca 1000 € per månad. Målet med det här samarbetet är att kontakten mellan studerande och Studentmissionen stärks.

Givande blir något roligt, i och med att lokalföreningarna tävlar mot varandra i frågan om vem som ger mest, samtidigt som studerande introduceras i lärlingaskap. Tanken är att uppmuntra till regelbundet givande bland medlemmar i lokalföreningarna. I praktiken kunde det betyda att 25 studerande ger 10 € per månad, 10 € motsvarar endast 4 studieluncher!

Tävlingen pågår under hela 2016 och vinsten blir en brunch i början av nästa år. Må bästa "förening" vinna!



FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 37
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Camilla Tylli, informatörsassistent, Helsingfors, tfn 050 494 5412

Vill du investera i Guds rike i studievärlden?

Jesus älskar studerande och om du vill understöda Studentmissionens arbete bland studerande kan du skicka in en summa till vårt insamlingskonto:
FI66 8000 0710 2297 93
(BIC DABAFIHH).

Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt. Referensnummer för svenska verksamheten börjar med **9108**.

- Helsingfors: **9108 15**
- Vasa: **9108 31**
- Åbo: **9108 28**
- Jakobstad: **9108 57**
- Skolungdomsarbete: **9108 44**
- Veritas Forum på svenska: **9399**
- FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: **9933**
- Tack för din gåva!

Bli medlem

i Pro Studentmissionen rf

Föreningens syfte är att främja och stöda kristet arbete med inriktning på evangelisation och mission bland svenskspråkiga studerande i Finland.

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medborgare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evangeliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen.

Vi tar gärna emot stora donationer. Läs mer på www.studentmissionen.fi/pro-studentmissionen och bli gärna medlem i vår förening. Ditt stöd behövs!

Be och ge

Tack för den lyckade Disciple16-konferensen med 250 deltagare från hela Finland.

Tack för den nya Veritas Forum-koordinatör **Danielle Miettinen**.

Tack för det uppiffade kontoret på Tavastvägen.

Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Gud ge av ditt överflöd.

Vi ber för att kampanjen Studmisschallenge skulle lyckas över alla förväntningar.

Vi ber för de nya styrelserna i respektive lokalförening. Ge dem vishet i deras viktiga arbete.

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:

Allmänt stöd för svenska verksamheten	9108
Studentarbete i Helsingfors	9108 15
Studentarbete i Jakobstad	9108 57
Studentarbete i Vasa	9108 31
Studentarbete i Åbo	9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska	9399

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.