

Jag väljer sanningen

Vi får många intryck i vardagen som påverkar oss medvetet och omedvetet. Vi tänker ofta på vad andra tycker om oss, men hur skulle våra liv se ut ifall vi skulle leva ut de sanningar Gud har sagt om oss? I Johannesevangeliet 8:32 står det att "Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria". Jag tänker inte på frihet från något, utan frihet att vara och att göra. Att lära känna sanningen är att lära känna Jesus, han säger det själv i Johannesevangeliet 14:6 "Jag är vägen, sanningen och livet". Om vi fokuserar på att se vad Guds sanningar säger om oss i stället för att ha vår kultur som måttstock, tror jag vi skulle kunna nå så många fler som kämpar med olika saker i sina liv. Om vi levde ut sanningen att Jesus burit alla våra synder och det som har varit inte har någon kraft över oss längre, skulle vi då fundera på den där dåliga saken vi gjorde för fem år sen? Om vi levde ut sanningen att den kraften som väckte Jesus från det döda finns inom oss, skulle vi då ens tveka att be för människor vi möter på gatan? Om vi levde ut sanningen att Jesus burit alla våra bördor och redan besegrat ondskan, skulle vi då lyssna till den ondes lögner? Lögner som säger att vi inte kan och att vi inte är tillräckligt bra att stå i tjänst och att vi inte kommer att komma över det vi kämpar med för tillfället.

Det finns alltför många sanningar ur Bibeln vi inte lever ut i våra liv, och jag tror att vi alla måste lära oss att släppa taget om de lögner som hindrar oss. Jag är själv också bara i början av min resa att lämna de lögner som tagit över mitt liv ibland, men jag vet att om jag bara vågade lita på Guds sanning om mig och inte lyssna på alla andra röster som försöker hålla mig tillbaka skulle mitt liv vara så mycket bättre. Därför vill jag uppmana alla er andra att sätta fingret på de eventuella lögner som binder er och börja se på den sanning Gud är och hur han ser på oss. De lögner som ofta kommer fram i en människas liv är att ens handlingar definierar en och att jag aldrig kan vara tillräcklig. Men det är inte sant. Jesus är sanningen, och han dog på korset för att ta kraften av lögnerna



Foto: Freya Mäkinen

som den onde försöker lägga ner i våra huvuden. Men om vi väljer att inte tro på dessa lögner blir de bara tomma ord utan kraft eller makt, och vi kan göra så mycket mer då vi lever av sanningen i stället för av lögnerna. Så låt oss därför se på Gud och hans ord och glömma alla stämplarna den här världen försöker lägga på oss. Åtminstone jag har bestämt mig att den enda som får definiera mig är Jesus, inte denna världens lögner. Och jag tänker med mitt liv försöka kämpa mot lögnerna, för vår Herre är sanningen.

Katrin Björklund
Aktiv i HSSM



Studentmissionens nya studentarbetare i Åbo, Oscar Rudnäs, längtar efter att få se nya studerande komma till tro och att de i sina studentoveraller tillsammans kan stå och lovsjunga Gud.

Berätta lite om dig själv

Jag är 21 år och studerar produktionsekonomi på Turun Ammattikorkeakoulu. Jag började jobba i Studentmissionen den första augusti tidigare i år. Jag är gift med Ester sedan ett år och tio månader tillbaka. Tycker om tekniska och mekaniska saker, allt som har med verktyg att göra och jag tycker om att fixa saker. Som exempel brukar jag lyfta fram att jag som treåring skruvade bort stödhjulen och började cykla. På fritiden tycker jag också om att läsa, lyssna på musik och att sporta.

Vad tänkte du då du började jobba?

Jag funderade en del kring vad folk tycker är viktigt, vad man behöver satsa på och vad man behöver lämna bort. Jag hade varit i Studentmissionen ett och ett halvt år redan innan jag blev anställd så jag hade en ganska bra insikt i vad som fungerade och vad som kanske tog mer tid än annat. Men det viktigaste var att få göra något viktigt för Guds rike. Då man får en ledarposition som denna betyder det också att man får växa och ta ett större ansvar.

Hur ser du på din roll?

Jag ser mig själv mest som en resurs. Mitt ansvar är att sköta om mer praktiska saker som underlättar arbetsbördan för styrelsen. De vet att om de har för mycket kan de lasta det över på mig.

Vad har du för visioner för hösten?

Senaste visionen jag hade var en sits där människor står med studentoveraller och upplyfta händer och lovsjunger. I studievärlden betyder ju overaller att det ska drickas men i det här fallet skulle vi som studerande lovsjunga Gud, både nya och gamla i tron. Den här sitsen skulle antagligen förverkligas närmare jul men troligtvis inte med fokus på julen utan fokus på att samlas som studerande och lovsjunga Gud. Hit hoppas jag att det skulle komma människor också som ännu inte mött Jesus.



Foto: Ilkka Kontturi

Vad finns det för utmaningar och möjligheter i Åbo? Utmaningen är det att det finns så mycket olika församlingar i Åbo som har ett bra arbete. Det gör att det kanske inte finns det här samma behovet för Studentmissionen att vara som en församling där man träffas regelbundet. Det i sin tur gör att vi kanske inte alltid känner att vi har något andligt viktigt, men vi fungerar som en inkörsport till en gemenskap. Vi har en bra struktur på Coffee and Cake och det är lätt att komma in i en bra gemenskap och få hjälp till andlig fördjupning. Vi vill inte försöka vara en egen församling utan vi vill kunna skicka människor vidare till församlingar. I stället vill vi vara en gemenskap där folk får växa, ha roligt och få kraft att leva ett liv med Jesus som studeranden.

Vad funderar du på just nu?

Bibelstället Johannes 10:28 har jag funderat en del kring. "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig." Det handlar om att lära sig att lyssna till Guds röst, förstå hans vilja och försöka följa den. Vill också uppmuntra folk till att komma ihåg Studentmissionen i Åbo och mig i deras böner.

Johan Myrskog



ATT SVARA PÅ KNEPIGA FRÅGOR



Den första söndagen i oktober samlades cirka 35 människor i Petrus församling efter gudstjänsten för att lyssna till vad tre killar längtat efter att få dela med sig av, det utmanande ämnet apologetik.

Robin Norrbäck, Axel Sjögren och Kristoffer Sjögren från Helsingfors Svenska Studentmission hade under tidigare veckor efter gudstjänsten uppmanat folk att ställa knepiga frågor de funderat på. På basis av frågorna de fick in byggde de upp kvällen kring två teman: tro och vetenskap samt lidandets problem.

Under kvällen ställdes en hel del frågor och speciellt jordens ålder och dinosauriernas roll i världshistorien diskuterades flitigt. Enligt vetenskapen dog dinosaurierna ut för flera miljoner år sedan medan till exempel arkeologiska utgrävningar i Babylon visar på att dinosaurier kanske var något människan kände till redan då, eftersom man funnit pelare med inristade elefanter och dinosaurier på.

Det andra stora diskussionstemat var lidandets problem där en av huvudfrågan var det klassiska Theodice-problemet: om Gud är god och allsmäktig varför finns det då så mycket lidande i världen?

Robin Norrbäck och Kristoffer och Axel Sjögren vill dela med sig av sitt intresse för apologetik till församlingen. Foto: Johan Myrskog

En av de centrala tankarna under kvällen var att vi som människor ofta frågar Gud varför han tillåter så mycket lidande, medan han egentligen kunde ställa samma fråga till oss. Varför tillåter vi själva så mycket lidande i världen?

Kvällen var mycket uppskattad och kommer antagligen att få en fortsättning under hösten.

Johan Myrskog



Studmiss challenge



Det har blivit dags för mellanställning i Studmiss-challenge! Vår kampanj-tävling som löper hela året har nått slutet av sitt tredje kvartal. Hur har det gått? Har ställningen förändrats? Vem har lyckats inspirera mest till givande? De här frågorna har vi väntat med spänning på att få svar på och nu är det äntligen här. Ta en titt på mellanställningen! Vi har två spännande månader framför oss. Lycka till och må bästa förening vinna!

StudmissChallenge - alla donationer till lokalföreningar under Challenge



StudMissChallenge - hur mycket mer € har kommit än 2015?



Vill du investera i Guds rike i studievärlden?

Jesus älskar studerande och om du vill understöda Studentmissionens arbete bland studerande kan du skicka in en summa till vårt insamlingskonto: **FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH).**

Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt. Referensnummer för svenska verksamheten börjar med 9108.

- Helsingfors: 9108 15
- Vasa: 9108 31
- Åbo: 9108 28
- Jakobstad: 9108 57
- Skolungdomsarbete: 9108 44
- Veritas Forum på svenska: 9399
- FSSMnytt frivillig prenumerationsavgift: 9933

Tack för din gåva!

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten,
tfn 045 630 0237

Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors
tfn 0408475395

Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad,
tfn 050 598 4703

Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa,
tfn 040 963 4703

Oscar Rudnäs, studentarbetare Åbo,
tfn 040 969 1499

Johan Myrskog, informatör,
tfn 040 822 9540

Stöd vårt arbete!

Svenska FSSM:s kontonummer
FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten 9108

Studentarbete i Helsingfors	9108 15
Studentarbete i Jakobstad	9108 57
Studentarbete i Vasa	9108 31
Studentarbete i Åbo	9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska	9399

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymnen.