

SE, JAG GÖR

ALLTING NYTT!



Hösten är här och studieåret har sparkat igång! Nya såväl som gamla studeranden försar in i våra studiestäder och på Campus-områdena är början av hösten en intensiv period med introduktionstillfällen, startkarnevaler och olika evenemang. Mitt i höstens intensiva start finns det också utrymme för att ta ett steg tillbaka och reflektera över den andliga kartan på studieplatserna och på Studentmissionens uppdrag att: "göra Kristus känd och kalla de unga att helhjärtat följa honom ut i hela världen".

När jag tänkt på hösten är ett av de bibelord som slagit mig Jesaja 43:19 där det står: *"Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen."* På ytan kan det se ut som att det råder något av en ökenperiod på många campus när man talar om att följa Jesus i universitetsvärlden. Färre och färre studerande söker sig ett andligt hem när de flyttar från sin hemstad. Kyrkans stora dilemma är att den grupp som är relativt aktiv i ungdomsåren genom skriftskolan också är den grupp som i allt högre grad skriver ut sig bara några år senare just under studietiden. Tron på Jesus står inte högt i kurs på fakulteterna och många biter sig envist fast i den förlegade tudelningen mellan vetenskap och tro.

Det finns alltså mycket som kunde beskrivas som öken, mark som inte bär frukt. Men jag tror inte det betyder att framtiden är mörk. En stor del av de trender vi kan observera, som utskrivningstrenden handlar om att nominella kristna inser att kyrkan som institution och värderingsformare har tappat sin betydelse för dem och därför tar de det logiska och intellektuellt ärliga steget till att kalla sig icke-kristna.

Tanken på att söka svar på livets frågor i församlingen har för många blivit främmande, men det betyder inte att människor inte skulle längta efter andlighet. Det finns en stark hunger bland den generation som växer upp just nu. En längtan efter ett liv av mening. Den generation som väx-

er upp just nu möter en osäker framtid, men karakteriseras ändå av framtidsoptimism, en vilja att bygga ett gott liv. I det tror jag det finns en öppenhet för att höra om Jesus, och för många kan det bli allra första gången de hör om honom på ett sätt som kan väcka tro.

I den värld som kan verka andligt torr, tror jag det finns ett särskilt potential för att se Gud göra något nytt, för att se vatten springa fram ur marken. Jesus är alltid attraktiv och utmanande när han får bli synlig som han är. Också i dag i västvärlden visar sig Jesus åt människor personligen i t.ex. drömmar, men för de allra flesta som kommer till tro är deras första möte med Jesus via en annan människa som gett sitt liv åt Jesus – och här har Studentmissionen verkligen potential. Vi finns mitt ute i universitetsvärlden och lever ett liv som både är likt omvärldens, men samtidigt radikalt annorlunda på grund av Jesus. Att utrusta studeranden att kunna vittna om Jesus på ett relevant sätt både i ord och med sina liv hör därför till våra allra viktigaste uppgifter.

Därför är min bön och längtan inför hösten att vi i linje med Jesajas ord och Psaltaren 84:6, tillsammans med våra medstuderanden "vandrar genom tåredalen" för att de ska få se Jesus och att Gud genom oss ska göra öknens rik på källor. En längtan som sist och slutligen inte handlar om oss och vår prestation, utan på en förväntan på honom som gick ut i sin öken och blev prövad för att sen efter att ha bestått provet, kunna ge oss det levande vatten som släcker vår törst. Det är därför lätt att med ögonen fästa på Jesus och med en förväntan på att få se honom nå studievärlden i Finland be om att Studentmissionen skall få en riktigt välsignad höst.

Benjamin Sandell, ledande studentarbetare

”

Jesus är alltid attraktiv och utmanande när han får bli synlig som han är.

VÄLKOMMEN MED

I STUDMISSGEMENSKAPEN,

MATTI!

Gud är god! utropar Studentmissionens nyaste medarbetare Matti Aspvik på frågan om han har något övrigt att tillägga. För många inom Studentmissionen är Matti Aspvik redan bekant från tidigare andligt arbete, men nu har också vi glädjen att välkomna honom till ny studentarbetare för Studentmissionen i Jakobstad.



Matti är en man med många järn i elden. Han har jobbat som ungdomsledare, med olika ledaruppdrag inom församlingar och missionsorganisationer, radioarbete, skolarbete och som företagare. För tillfället jobbar Matti som lärare inom husbyggnad, och från och med september, kommer han också att jobba på deltid för Studentmissionen bland studerande i Jakobstad.

Prioriterar relationer

När jag frågar vilka tankar Matti har om studentarbetet i Jakobstad säger han att det mesta återstår att se eftersom det tar tid att bygga upp relationer. Han vill prioritera relationer framöver kampanjer och stöda studerande att bli rotade i sin Gudsrelation.

– Studentarbete ligger mig nära om hjärtat. Jag har under många år besökt massor av skolor och trivs att möta både skolelever och studerande i klassrum och i diskussioner. Jag älskar den ärlighet och öppenhet som jag möter där. Jesus är högaktuell för studerande även om många inte upplever det så. Studietiden är rätt kort i jämförelse med livet överlag, men mycket avgörande på många sätt, då man gör val i livet som påverkar långt.

Matti anser att det viktigaste är att de kristna studerandena har Gudsrelationen i skick för att kunna se sin nästa på campus med Jesu ögon. Ifall det går i fel ordning blir allt

bara krav. Gud både vill och kan göra mer i och genom oss där vi finns, men först vill Han oss nära sig. Han tror att en nära gemenskap där man delar livet är viktigt.

– Gud är godare än de flesta studerande och människor överlag vet om.

På min fråga om vad han har för drömmar när det kommer till studentarbete i Jakobstad svarar Matti.

– Varje steg en ung människa tar närmare Kristus och lär sig att hjälpa andra till samma är en uppfyllt dröm. När detta sprider sig finns det inget som kan stoppa det. Varken nu eller efter studietiden. Jag vill se en generation som lever nära Gud så att det syns varje dag där de finns. Vad det sedan får för former och stödstrukturer, dvs. verksamhet är en annan sak.

– Jag tror på genomskinlighet och äkthet. Både i var man är just nu och vart man får växa. Det befriar till att växa vidare från den plats där man själv är just nu, utan krav och jämförelse. Jag tror även att vi behöver få våra förväntningar på oss själva och Gud inriktade rätt. Gud kan aldrig bli besviken på oss för han har inga falska förväntningar gällande oss!

Lärjungar gör lärjungar

Inom Studentmissionen har vi på senaste tiden talat mycket om lärjungaskap och vad det innebär i våra liv och för vår organisation.

Mattis tankar om lärjungaskap baserar sig på att vi låter oss bli så älskade av Gud att det leder till att vi börjar älska honom som gensvar, tjäna honom och älska vår nästa. I praktiken handlar lärjungaskap om detta och det kan ta många olika uttryck om allt på något sätt anknyter till det uppdrag Gud gav. När vi känner Kristus leder det till överlåtelse och beroende. Som lärjungar behöver vi också vara knutna till andra lärjungar för att kunna växa i vårt lärjungaskap. Jesus är inte bara en biljett till himlen utan även Herre över våra liv.

Nästa generation behöver ett arv från den föregående samt finna det mod och den vision som går längre än den föregående. Den unga generation "kan" och "vet" mycket som den äldre aldrig kommer att nå. Däremot kan detta aldrig ersätta det arv som lär en människa att leva i balans med karaktär och gåva samt vishet och kunskap. Utan arvet, dvs. rötterna i Kristus och denna balans, kommer nästa generation att endera gå vilse eller gå under av trycket.

– Jag tror Gud reser upp en nästa generation av lärjungar som gör lärjungar, som gör lärjungar... och inte enbart under studietiden utan resten av sitt liv. Själv vill jag sätta en stor del av tyngdpunkten till att utrusta för livet efter studietiden. Det finns nämligen ett liv efter det också, säger Matti med glimten i ögat.

Eva Gädda, informatör

SOMMARVITNESBÖRD

Saga fick kraft mitt i vardagen

Jag har till stor del spenderat min sommar i arbete där jag betjänat kunder, plockat fram varor och städlat. Det har stundvis varit tungt med både långa och många arbetsdagar, men jag är tacksam över att Gud välsignat mig med fina arbetskollegor som gjort arbetet roligt. Vad jag känner att Gud verkligen gett mig denna arbetsintensiva sommar är stunder av vila. Speciellt kommer jag att tänka på en av sommarens varmaste dagar när jag var ledig, satt hemma och längtade ut till skären och frisk luft. Jag

ringde min kusin och frågade om jag fick komma till deras sommarställe, och självklart fick jag det. Under dagen simmade jag med mina kusinbarn, blev bjuden på god mat och som pricken över i:et åkte vi också ut på sjön i det härliga vädret. Den dagen visste Gud precis vad jag behövde för att samla kraft, och han gav mig allt det utan att jag själv behövde anstränga mig. Hur fantastiskt är inte det?

Saga Öström
aktiv i Vasa Studentmission



Gud gav Anna en studieplats

I sommar fick jag uppleva det häftigaste bönesvaret i mitt liv. Jag sökte in till Hanken i våras, utan någon plan B. Jag kämpade hårt och läste allt jag hann, men det räckte endast till fjärde reservplats. Flera i min omgivning bad för mina studier och de fick mig att behålla mitt lugn.

I början av augusti fick jag höra, att alla studieplatser var fyllda eftersom Hanken fick tillräckligt många ja-svar. Naturligtvis var jag besviken, men jag bestämde mig för att hitta en annan lösning för att kunna fortsätta bo i Helsingfors. Då stres-

sen över min B-plan var som värst, tänkte jag hur enkelt det skulle vara, om Hanken bara gjort ett misstag och hade en plats för mig trots allt.

Två veckor efter annulleringen av reservlistan meddelade de från Hanken, att de hade goda nyheter om en studieplats. Jag var varmt välkommen att påbörja mina studier redan i höst. De skylldes på ett mänskligt misstag, men själv tackar jag Gud för bönesvaret!

Anna Holmberg, styrelsemedlem i HSSM

Robin fick sitt drömsommarjobb

Detta har varit en relativt tung sommar, med mycket treskiftsjobb och lite fritid. Ändå har det hela tiden känts som att jag varit på rätt plats. Jag beslöt mig på våren att jag ville jobba inom produktionen i något företag för att 1) se hur produktion fungerar på nära håll 2) lära mig hur det känns att jobba i en fabrik. Det krävdes mycket jobb att få ett sommarjobb, och jag är väldigt tacksam över slutresultatet. Faktiskt var det så, att det var först efter att några kompisar började be för mitt sommarjobb som det på riktigt nappa.

På mitt jobb fick jag se och lära mig hur produktionen av en produkt kan se ut i praktiken, och jag fick lära känna många nya trevliga människor. Alltså BINGO! Ifall jag senare i livet planerar eller optimerar en produktionskedja har jag nu en bättre färdighet både tekniskt och socialt. Sommaren var tung – men den kändes rätt.

Robin Norrbäck, styrelsemedlem i HSSM



FSSM NYHETER

Ny webbsida lanserad

I juli lanserades OPKO:s nya webbsida efter ett och halvt års hårt arbete. Webbsidan har en nätdoneringsmöjlighet och är responsiv. En responsiv sida fungerar lika bra på en stor skärm som i mobila enheter. Webbsidan har färdigställts av ett team från OPKO: webbplaneraren **Pekka Ryhänen**, informatör **Ilkka Kontturi**, Kuopios studentarbetare **Oskari Reinman** och **Tuure Savuoja** från Helsingfors OPKO.

Den svenska sidan som lanserades i slutet av augusti har planerats och sammanställts av **Benjamin Sandell** och copywriter **Eva Gädda**. Tanken med den nya sidan är också att integrationen av de olika sociala



www.studentmissionen.fi

media-kanalerna ska förenklas och effektiveras så att vi ännu bättre kan nå studerande med evangeliet.

Eva Gädda, informatör

Reportage från IFES World Assembly i Mexiko

I den finskspråkiga delen av detta Arkki-nummer finns ett reportage från IFES World Assembly som hölls i Mexiko, 22–30.7.2015 skrivet av Studentmissionens representant, **Benjamin Rasmus**. Läs och bli inspirerad av vad Gud gör i studentvärlden i olika länder! Du kan läsa artikeln på svenska på vår blogg.

Vill du investera i Guds rike i studievärlden?

Jesus älskar studerande och om du vill understöda Studentmissionens arbete bland studerande kan du skicka in en summa till vårt insamlingskonto: **F166 8000 0710 2297 93** (BIC DABAFIHH). Använd alltid referensnummer, så att din gåva hamnar rätt. Referensnummer finns i rutan nedanför.

Be och ge

Tack för allt gott Gud gjort i vår Studentmissionen-gemenskap under sommaren.

Tack för att Matti Aspvik stiger in som ny studentarbetare i Jakobstad.

Tack för att Benjamin Sandell fått skrivet sin Pro gradu-avhandling under sommaren och kan lämna in den i oktober.

Vi ber för den kommande höstterminen. Låt Guds rike komma bland studerande i Helsingfors!

Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Tack för ditt överflöd Pappa!

Vi ber för Alpha-kurserna som inleds. Låt nya människor få lära känna dig Jesus!

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703

STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:

Allmänt stöd för svenska verksamheten	9108
Studentarbete i Helsingfors	9108 15
Studentarbete i Jakobstad	9108 57
Studentarbete i Vasa	9108 31
Studentarbete i Åbo	9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska	9399

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymnen.