



Rensning och frukt



Sommaren är här och med den, den naturliga paus i studentarbetet som uppstår när universiteten och högskolorna tar sommarlov. Tiden mellan läsåren är ofta, förutom ett välbehövligt avbrott i den annars ofta rätt så hektiska livsrytm vi lever i, en chans att stanna upp och reflektera både över våra egna liv och över Studentmissionens.

Ett av de kapitel i Bibeln som gett mig störst orsak att reflektera över min vandring med Jesus är Johannes 15. I vers 2 framåt säger Jesus: "Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig."

I det här korta stycket ser vi några viktiga saker. För det första så är det naturliga tillståndet för en lärjunge att bära frukt. För det andra ser vi att frukten inte kommer av oss själva utan genom vår kontakt med vinträdet och för det tredje – om vi bär frukt så kan vi förvänta oss att bli beskurna. Jesus säger rakt ut att varje gren som inte bär frukt skär Fadern bort. I samma mening lär vi oss därför att som kristna och som kristen organisation är frukt oundvikligt – det är en naturlig del av de vi är i Kristus.

Det är därför med stor tacksamhet jag ser tillbaka på året som gått. Vi har all orsak att vara glada över den frukt som kommit i form av studeranden som blivit berörda av Jesus, som vuxit i kunskap, insikt och frimodighet. Vi har fått se gemenskaper växa och relationer bli djupare, cellgrupper som fötts samt nya visioner och verksamhetsformer ta fart.

Samtidigt som vi får vara glada över den frukt vi fått se, så är det viktigt att inse att frukten kommer bara som en följd av att vi är i Jesus. När vi reflekterar över året som gick är den viktigaste frågan inte: Hur mycket hände? utan: Förblev vi, var vi i Jesus? Vår identitet som kristna och som organisation är inte beroende av resultat utan av Honom som sa: "Ni är redan nu rena i

kraft av mitt ord". Att vara lärjunge är framför allt att vara med Jesus (för att sedan gradvis bli mer som Jesus) – och jag tror och hoppas att det är det som varit i fokus i det vi gjort.

Den förhoppningen för oss därför fram till den sista av de tre dimensionerna: "och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt." Att bli rensad är att vara öppen för att låta Fadern forma oss och ibland ta saker ifrån oss. Gud använder enbart bristfälliga människor och som en följd bristfälliga organisationer, och ifall vi inte får rensas av honom håller vi lätt fast vid den standard vi bestämt är fruktbärande. Att hålla Jesus hårt och former lätt är därför av största vikt för vår organisation. Att låta Jesus visa var vi ännu inte är fullkomliga och leda oss på en resa där vi dör bort från oss själva och blir levande i honom är den resa jag hoppas vi är på och kommer att vara på.

Med de här tankarna i huvudet är det lätt att inför sommaren säga tack och vara glad över det goda som Gud har gjort under studieåret, och samtidigt är det är lätt att be om att Gud under sommaren och inför hösten, skulle rensa oss för att vi sku se mer av den frukt han vill se. Jag hoppas därför du vill vara med och be om att vi skulle vara i Kristus i sommar och ladda batterierna hos honom och jag hoppas du vill vara med och be om att vi som Studentmissionärer skulle få bli rensade i sommar.

LARS-VICTOR ÖST OCH OTTO LINDEDAHL SÄGER TACK OCH ADJÖ

Två av våra medarbetare jobbade sina sista dagar i juni. FSSMnytt ställde dem några frågor om tiden på Studentmissionen.

Hur länge har du jobbat på Studentmissionen?

Jag har jobbat sedan januari 2014.

Vad har hört till dina arbetsuppgifter?

Jag har jobbat som studentarbetare i Jakobstad.

Vad är du mest stolt över att du åstadkommit under din tid på Studentmissionen?

Jag inte åstadkommit något i egen kraft. Med hjälp av bönestöd, Den Helige Andes ledning och härliga medstuderanden har Jakobstad fått en regelbunden studerandeverksamhet som ger möjlighet till kristen gemenskap i campus.

Vad är du tacksam för?

Jag är väldigt tacksam att jag har fått dela liv och tro med kristna vänner. Det är någonting jag saknade under en tid av min studenttid.

Vilket är ditt roligaste minne?

Allting har varit väldigt givande men särskilt mycket gläds jag för den Alpha-kurs jag och min fru Josefina höll hemma hos oss.

Har du något övrigt att tillägga?

Jag har ett års musikpedagogstudier kvar. Sedan bär det av till Åbo där min fru studerar. Framtiden är öppen och jag vill hjärtat följa den väg Gud kommer peka ut åt mig. Förstår drömmen jag om att få jobba med musik och musikundervisning i framtiden. Att kombinera detta med min tro skulle inte heller vara så pjåkigt.

Lars-Victor Öst, studentarbetare i Jakobstad



Hur länge har du jobbat på Studentmissionen?

Jag började på Studentmissionen som civiltjänstgörare i början av augusti och tjänsten pågick ända till slutet av mars. Sedan fortsatte jag att jobba en dag i veckan fram till slutet av maj.

Vad har hört till dina arbetsuppgifter?

Till mina arbetsuppgifter hörde allmänna kontorsupdrag samt informationsdistribution. Den viktigaste uppgiften var ändå att lära känna studeranden och bjuda med dem till Studentmissionens gemenskap.

Vad är du mest stolt över att du åstadkommit under din tid på Studentmissionen?

Jag är stolt över att ha fått möjligheten att se kristna studeranden fördjupas i sin tro och att se hur Studentmissionen kan påverka olika skolor genom sin närvaro.

Vad är du tacksam för?

Mest tacksam är jag för möjligheten att få jobba bland troende och att få ta del av Studentmissionens uppgift i att nå ut till studeranden.

Vilket är ditt roligaste minne?

Jag har 3 st. minnen som jag är glad över: medarbetardagarna, måndagssamlingarna och kaffeutdelningen på Arcada.

Vad har du för framtidsplaner?

Till mina framtidsplaner hör är att studera till fysioterapeut och idrottsmassör i Helsingfors. Jag drömmer också om att bygga en sommarstuga.

Har du något övrigt att tillägga?

Jag vill uttrycka ett tack till alla som jag fått jobba med och som jag fått lära känna via Studentmissionen. Vi ses på nya äventyr!

Otto Lindedahl, tidigare civiltjänstgörare och studentarbetare



MEDARBETARNA BLICKAR TILLBAKA

Benjamin Sandell är tacksam för:

- alla nya och gamla studerande i HSSM och den levande gemenskapen som fötts dem emellan
- Disciple15
- styrelsen i HSSM.

Niklas Wallis är tacksam för:

- en bra vision och riktning för Studentmissionen i stort
- alla människor som jag träffat i studentarbetet runtomkring landet
- den lyckade turnén med Peter Payne i mars.

Carolina Myrskog är tacksam för:

- den nya fina styrelsen och dess goda arbete
- den fina gemenskapen och över alla nya människor som hittat till Studentmissionen i Åbo
- den lyckade vappfesten.

Toni Wentin är tacksam för:

- den varma och välkomnande gemenskapen i VSM
- varje ny medlem i VSM
- att lärjungaskapstänkandet utvecklats väldigt mycket under året.

Lars-Victor Öst är tacksam för:

- min tid som studentarbetare i Jakobstad
- att det skapats en konkret plats för kristna studeranden i Jakobstad att träffas på i.o.m. Studentmissionens nya satsning i staden
- de nya vänner jag fått dela liv och tro med under de gångna åren.



VITNESBÖRD

Nu lever inte längre jag

Livet med Gud är ett äventyr! Jag är förundrad över hur han leder när man vill följa honom. Det är många saker som Gud uppenbarar för mig denna vår och det har gjort att jag bara mer och mer vill få tag på allt det han har för mitt liv, leva helt i hans ledning och lära känna honom sådan han är så att jag verkligen känner hans röst. Ju mer jag lär känna honom och får större inblick i hans rike, ju mindre lockar världen med all underhållning, semesterresor och statussökande. Det smakar bara inte gott längre. Inte när man fått smaka på Guds rikets skatter som är värda långt mycket mer. Jag är också så otroligt fascinerad över Anden som i Rom 8:23 beskrivs som förstlingsfrukten. I Anden har vi alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten, och om det smakar så gott, hur fantastiskt ska det då inte vara i himlen?

Det är dock inte lätt att följa Jesus, det har jag fått konstatera många gånger. Bibelordet från Gal 2:19–20 är ord som jag vet att Gud håller på och formar i mig. Det står: "Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig". Jag håller på och lär mig att förneka mig själv och varje dag ta mitt kors och följa Jesus. Det är utmanande men jag är övertygad om att det är värt det.

Simone Schmidt, styrelsemedlem i HSSM

Studentmissionens träff i Kristinestad

Det blev en trevlig blandning av minnen och nyheter på Studentmissionens träff i Kristinestad i maj i år. **Peter Lassus** och **Gunvor Skogman** delade med sig av sina erfarenheter från förr, medan **Simone Schmidt** representerade Studentmissionen i dag.

Peter Lassus var aktiv i Åbo i tiderna, och deltog dessutom i en del nordiska konferenser. Gunvor Skogman studerade i Stockholm ett tag, och kunde berätta lite om den rikssvenska rörelsen och vem som varit ledare där. Simone Schmidt är med i styrelsen i Helsingfors och berättade om vad som är på gång idag, bl.a. om måndagsamlingar, kaffebjudningar och den stora konferensen Disciple15 som hölls i början av året.

Alla talarna kom från Närpes den här gången. Från Närpes kom också **Marcus Jakobsson**, som nämnde Studentmissionen flera gånger i sin predikan. På samlingen efter vängudstjänsten infann sig ca trettio personer. Det här var den andra vängudstjänsten i Syd-Österbotten, den förra hölls i Övermark för två år sedan. I den deltog ungefär lika många som nu.

Lilian Lindén,
ledande arbetare för svenska verksamheten,
mammaledig

Sommarkampanj

Året som gick var fyllt av vittnesbörd över allt det goda som Gud gjort. Vi är så glada över att få vara en del av Guds arbete i vårt land. I vår sommarhälsning delar Benjamin några tankar om året som gick och ger två utmaningar inför hösten. Lyssna och njut!

Se videon här:

<http://youtu.be/9OJekrM6in4> (Alt. sök på orden studentmissionen sommarhälsning 2015)



Be och ge

Tack för det innehållsrika och välsignade läsåret.
Tack för Lars-Victor Östs insats i Jakobstads Studentmission.
Tack för Otto Lindedahls insats för Studentmissionen.
Tack för det fina medarbetarteamet och gemenskapen på Studentmissionen.

Vi ber för Studentmissionens ekonomi och sommarkampanjen. Fortsätt Gud ge oss av ditt överflöd, så att vi kan bygga ditt rike!
Vi ber för rätt efterträdare för Lars-Victor Öst i Jakobstad.
Vi ber för de studeranden som sommarjobbbar. Låt dem få vara ljus och salt på sina arbetsplatser.
Vi ber för att sommaren skulle få vara en tid av rensning i våra liv så att vi kan bära mer frukt för Guds rike.



Studentmissionens nuvarande medarbetare Toni Wentin, Niklas Wallis, Eva Gädda, Benjamin Sandell och Carolina Myrskog samt de avgående medarbetarna Otto Lindedahl och Lars-Victor Öst önskar er alla en välsignad sommar.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF
TAVASTVÄGEN 155 A 9, 00560 HELSINGFORS
TFN (09) 612 9940, FAX (09) 612 99 444
WWW.STUDENTMISSIONEN.FI
STUDENTMISSIONEN@STUDENTMISSIONEN.FI
FORNAMN.EFTERNAMN@STUDENTMISSIONEN.FI

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527

STÖD VÅRT ARBETE!

SVENSKA FSSM:S KONTONUMMER FI 6680 0007 1022 9793

Referensnummer:

Allmänt stöd för svenska verksamheten	9108
Studentarbete i Helsingfors	9108 15
Studentarbete i Jakobstad	9108 57
Studentarbete i Vasa	9108 31
Studentarbete i Åbo	9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska	9399

Polisstyrelsen har 4.2.2013 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingsstillstånd 2020/2012/4178 för tiden 1.2.2013–31.12.2014. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet.