



Gästfrihet handlar för mig långt om att prioritera gemenskap.



## VÄLKOMMEN

## HEM TILL OSS!

**Undervisning om** gästfrihet är kanske inte det mest framträdande budskapet i Bibeln, men med jämna mellanrum dyker det upp verser som påminner oss om att gästfrihet är en naturlig och viktig del av det kristna livet. Vi uppmanas i 1 Pet 4:9 att vara gästfria mot varandra utan att klaga och i Rom 12:13 säger Paulus att vi skall vara ivriga att visa gästfrihet. Men om vi funderar på gästfrihet ur ett bredare perspektiv, än att bara bjuda in människor i våra hem, kan vi se att mycket av det som Jesus gjorde under sin tid på jorden handlade om att praktisera gästfrihet.

**För mig** handlar gästfrihet lika mycket om att dela liv som att öppna sitt hem för andra. Jesus levde ett öppet liv och han bjöd in människor att ta del av det. Han var villig att låta andra människor komma honom nära och se hur han levde. Jesus kallade sina lärjungar att följa honom och lära från honom, men han tog även chansen att dela liv med de utstötta i samhället. När vi bjuder in människor i våra hem, bjuder vi också in dem i våra liv. Att komma in i någons hem är att få komma någon nära. Hemmet är ofta den plats där vi är avslappnade och där vi vågar vara oss själva. Vi bjuder in människor till att se oss sådana som vi verkligen är och vi får möjligheten att dela liv med varandra.

Jesus åt ofta tillsammans med de människor han mötte. I många kulturer är en inbjudan att äta tillsammans även en inbjudan till vänskap. Jag tror att det är viktigt att vi gör rum i våra kalendrar för att bjuda in vänner och blivande vänner i våra liv. Det grekiska ordet för gästfrihet som används i Bibeln kan översättas med kärlek för främlingar. Att leva i öppna hem där man delar liv, ger även en möjlighet för människor som inte ännu känner Jesus att få komma in, och pröva på vad det betyder att vara del av en gemenskap som är definierad av Jesus. Det är också viktigt att vi som kristna träffas i hemmen för att be tillsammans, läsa Bibeln och uppmuntra varandra med berättelser om vad Gud gör i våra liv. Gästfrihet handlar för mig långt om att prioritera gemenskap. Vi är skapade till att leva i gemenskap och i varje människa finns en längtan efter att uppleva äkta gemenskap. Denna gemenskap får vi ta del av när vi delar liv tillsammans.

**Så öppna** frimodigt ditt hem och låt gästfrihet råda! Du vet aldrig vem som kommer på besök. I Hebreerbrevet 13:2 står det att genom att visa gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det.

Eva-Lina Sandell, aktiv i HSSM  
Fotograf: Tommy Mikkonen



**Rich och Louise Grant jobbar för att nå unga med budskapet om Jesus. De deltog med bland annat undervisning och workshops i Disciple15 som ordnades i Helsingfors i januari.**

**ATT NÅ UNGA I ETT**

**POSTMODERNT ENGLAND**

— **J**esus gör mig inte bara bättre, han gör mig levande! säger **Rich Grant**, pastor i St Thomas Crookes i Sheffield, England.

– Ja, Jesus är livet, instämmer frun **Louise Grant**. Ett liv utan honom skulle vara rent av tråkigt! Genom Jesus är jag frälst och jag vet att människor jag möter också är det.

Paret Grant jobbar som ledare för unga vuxna i Sheffield och är också en del av ledarteamet för STC College, en skola som erbjuder lärjungaträning för unga. I januari deltog de tillsammans

med några ungdomar i Disciple15 som ordnades i Helsingfors.

### **Unga människor söker livsmening**

Rich och Louise har länge funderat på hur man ska nå ut med det kristna budskapet, speciellt till unga människor. De har märkt att kyrkan inte kan vara bäst på underhållning, eftersom det inte finns pengar för det. I stället får kyrkan sträva till att nå människor med kärlek.

– Det finns tre viktiga aspekter, säger Rich. För det första: unga letar efter ge-

menskap. För det andra krävs det ett bra budskap. Till sist behöver kyrkan även visa människor att de är kallade till att göra något med sina liv. De unga söker en identitet och kyrkan kan visa att det finns ett syfte och en mening med livet.

– Som kyrka kan vi samlas och fira det som Jesus gjort för oss, men också gå ut och berätta för andra om Jesus, be för sjuka, ge mat åt hungriga, ta hand om hemlösa, fortsätter Louise.

Under en söndagskväll kan upp till 350 ungdomar samlas till gudstjänst i St Thomas Crookes. Rich understryker att vi proklamerar vår tro för omvärlden när vi samlas i kyrkan. Men tro är inte bara att delta i gudstjänsten utan att använda hela livet till att sprida de goda nyheterna om Jesus – från måndag till söndag.

### **OIKOS – vad betyder det?**

Paret vill leva ut det kristna budskapet på livets alla områden. Under workshoppen "OIKOS – Living as a family of God", berättar de om hur de hela tiden praktiskt försöker komma närmare det liv som Jesus vill att vi skall leva. Oikos är ett grekiskt ord som betyder 'familj med uppgift' eller 'ett troende hushåll'.

– Jesus gav oss möjligheten att tillbe och prisas Gud i hemmen, inte bara i templet, säger Rich.

Louisa berättar att familjen så ofta som möjligt försöker öppna sitt hem för andra människor, för att verkligen dela livet – när det är som bäst och när det är som värst.

– Ända sedan vi träffades har vi känt ett kall att berätta för alla vi möter om Jesus, säger hon och ler.

– Jag har också en passion för Europa, tillägger Rich. När jag reser omkring i Europa, känner jag att Gud väcker tro hos människorna här.

Rich och Louisa Grant känner sig kallade till att leda och se kyrkor där människor verkligen känner Herren och visar nåd och kärlek mot varandra. Vem vet, kanske vi snart ser dem i Finland igen?

**Jonna Gripenberg, aktiv i HSSM**  
**Fotograf: Tommy Mikkonen**



Fotograf: Ilkka Kontturi

## ”Är jag mer än biologi?”

Filosofie doktor **Peter Payne** från Kalifornien besökte Finland för att medverka i en serie Veritas Forum-evenemang i mars. Peter arbetar för Credible Christianity, som han startat tillsammans med sin fru Janet. Genom CC är det möjligt för dem att tjäna kristna runtom i världen. I huvudsak reser de runt i Europa och USA för att medverka i olika konferenser och tillställningar.

Forumet som Peter deltog i denna gång handlade om personlighet. Vad är egentligen en människa, annat än en kropp? Vad kan vetenskapen säga om medvetande? Hur förstår vi mänsklighet i överlag? Peter utgick från fem påståenden om personer: (1) Personer består (fast tiden går). (2) Personer har medvetna erfarenheter. (3) Personer är kausala (kan orsaka något att hända). (4) Personer bär ansvar (för beslut och handlingar). (5) Personer är värdefulla.

Utgående från de fem påståendena kunde Peter visa att en helt naturalistisk världsbild inte klarar av att leva upp till dessa allmänt godtagna konstateranden om personlighet. Det är tydligt att naturvetenskaplig forskning ännu inte kunnat svara på dessa frågor. Det är också, med stor sannolikhet, så, att naturvetenskapen aldrig kommer att kunna beskriva funktionerna bakom dessa påståenden.

Inom kristen tro finns däremot en uppfattning om en slags dualism inom det skapade. Å ena sidan upplever vi det skapade som materiellt, på naturvetenskapens villkor. Men vi ser också att det finns en andlig dimension som är osynlig för sinnena. Det är detta som Paulus talar om då han t.ex. i Kolosserbrevet talar om välden och makter. Verkliga krafter, som ändå inte är mätbara med naturvetenskapens metoder. Denna uppfattning gör det möjligt att börja bygga på en förståelse av personlighet som inte begränsas av det materiella och de metoder som finns tillgängliga inom naturvetenskapen.

**Niklas Wallis**  
koordinatör för Veritas Forum

**Veritas Forum i Finland ordnade apologetiska forum med filosofiedoktorn och apologeten Peter Payne i mars. Forum hölls 2.3–8.3. 2015 i Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Björneborg.**



## FSSM NYHETER

Fartfylld Lindy Hop på gång ledd av Lina och Olle.

## Cocktail Party 2015 i Vasa

Den 12:e februari hölls ett hejdundrande Cocktail Party på Academill i Vasa. Stiliga män, vackra kvinnor, fantastisk mat, fartfylld dans, en varm gemenskap och en god Gud. Det handlade om Studentmissionens Cocktail Party om!

Kvällens huvudpunkt var Lindy Hop. Under

dansen avslöjades studerandes dolda vänstra fötter men också dolda talanger. Alla hade roligt, vilket var huvudsaken. Den goda maten uppskattades också väldigt mycket.

Det här var en lyckad fest på många sätt. Häng med nästa år!



Stiliga män i svart. SUIT UP!



Fotografier: Sofia Ylimäki

Bartendrarna Otto och Jussi serverade smaskiga drycker hela kvällen.

## VITNESBÖRD

**G**ud har en förmåga att överraska en på de mest oväntade platser. Efter Encounter (Petrus församlings bön- & lovsångskväll) var vi ett gäng som fortsatte hem till Josefine Eriksson för att se på The Voice of Finland tillsammans. I hissen på väg upp råkade vi på en ung kille på kryckor som vänligt nog höll uppe hissdörren för oss.

Av intresse frågade vi vad som hänt, och han berättade att han skadat foten under en badminton-turnering. Vi frågade om vi fick be för honom och han sade direkt ja, så medan hissen anlände på vår våning bad vi en kort och enkel bön på det andra inhem-

## Gud kan göra vad som helst!

ska: "Jeesus, paranna tää jalka. Aamen".

Jag kommer ihåg att jag var minst lika förvånad (om inte mer) som han när han blev helad. Tänk att en halvstressad bön just när man ska av en hiss kan ha sån kraft! I all hast sa vi att vår kompis bor här, om du har mera frågor om tro är det bara att ringa på. Vi får se om han gör det – men knappast blev han mindre intresserad av Jesus i alla fall!

**Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten**

## Gemenskapen på topp efter lyckad Sabbatshelg

I mitten av mars ordnade VSSM en Sabbatshelg på Kronvik lägergård. Syftet med helgen var att lära känna varandra bättre, men också att komma närmare Gud. Vi hade inte planerat in några särskilda program utan vi kunde bara koppla av och ta det lugnt. Det är inte alltid man får chansen att stänga bort allt som snurrar på i ens liv. Det att vi fick komma ut i naturen, vara tillsammans med fina människor och bara koppla av var guld värt! Under helgen fick vi även njuta av underbart väder och god mat.

Vi fick lära känna varandra bättre, vilket var viktigt för mig. Stämningen under helgen var väldigt familjär bland de femton deltagarna. Under helgen hade vi också Bibelstudier och vi läste igenom Efesierbrevet. Vi talade mycket om hur kapitlen 1–3 handlar om det Gud har gjort för oss och vilka löften Han har gett oss. Kapitlen 4–6 ger konkreta tips på hur vi kan leva enligt Guds vilja. Bibelordet från Efesierbrevet blev väldigt kraftigt under helgen.

*"Mätte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen."*  
Ef 3:16–20

**Ida Ala-Heikkilä**  
ordförande i VSM



## Ottos civiltjänstgöring är över

Tack till allas vår civiltjänstgörare Otto Lindedahl. Du har gjort ett fantastiskt jobb och varit till en ovärderlig hjälp. Till så stor hjälp och stöd, så vi bestämde att inte klarar oss utan dig ännu på en stund. Otto fortsätter alltså jobba på kontoret i Helsingfors på 20 % med distributions- och administrationsuppgifter.

## Sydösterbotten, halloj!

Välkommen på vägudstjänst för Studentmissionen på Kristi himmelsfärd, torsdagen 14 maj kl. 12 i Kristinestads kyrka. Efteråt blir det lunch och lite program i församlingshemmet på Västra Långgatan 29. Ordet är fritt. Anmäl er för lunchen senast måndagen 11 maj kl. 12 till 06 2211073 eller kristinestads.svenska(at)evl.fi. Lunchen kostar 5 euro, barn under tre år gratis. För mer info, kontakta lilian.linden@gmail.com.



## Be och ge

**Tack** för allt det goda arbete vi ser i Vasa Studentmission och i synnerhet för sabbatshelgen som ordnades.

**Tack** den lyckade Peter Payne-turnén och för Veritas Forum-arbetet som kommit bra igång.

**Tack** för Alpha-kursen som startat i Helsingfors.

**Tack** för att vi fått ha Otto Lindedahl som civiltjänstgörare i FSSM, och tack att han fortsätter jobba med oss ännu i vår.

**Vi ber** för Studentmissionens ekonomi. Fortsätt Gud ge oss av ditt överflöd, så att vi kan bygga ditt rike!

**Vi ber** för Carolina Myrskog och den nya styrelsens arbete i Åbo.

**Vi ber** för Benjamin Sandells Pro gradu-studier.

**Vi ber** för Alpha-kurserna i Jakobstad och Helsingfors.

### FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors  
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444  
www.studentmissionen.fi  
studentmissionen@studentmissionen.fi  
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

**Benjamin Sandell**, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237

**Eva Gädda**, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799

**Otto Lindedahl**, civiltjänstgörare Helsingfors, tfn 040 727 0351

**Carolina Myrskog**, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978

**Niklas Wallis**, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263

**Toni Wentin**, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527

**Lavi Öst**, studentarbetare Jakobstad, tfn 040 837 5637

### STÖD VÅRT ARBETE!

Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

#### Referensnummer:

Allmänt stöd för svenska verksamheten

9108

Studentarbete i Helsingfors

9108 15

Studentarbete i Jakobstad

9108 57

Studentarbete i Vasa

9108 31

Studentarbete i Åbo

9108 28

Veritas Forum-arbete på svenska

9399

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.