



En tro värd att försvara

APOLOGETIK MED KÄRLEK OCH RESPEKT



Vad innebär det att vara beredd att svara var och en som begär att vi förklarar vårt hopp? Apologetik är ett utflöde av den kärlek vi fått ta emot genom Kristus. Apologetik är att förklara det kristna hoppet. Apologetik är att gå ut till alla folk. Apologetik är att ge svar åt den som begär. Apologetik är något som sker i ödmjukhet och respekt. Apologetik är något som får dem som talar illa om oss att skämmas för sitt förtal.

Apologetik görs av lärjungar, av människor som valt att följa Jesus. Dessa människor är syndare, som har mött en frälsare. Människor som levde i mörker, men som nu lever i ljus. Människor som bidrog till världens elände, men nu bidrar till världens liv. Det betyder att apologetik är en tjänst som erbjuder liv åt världen.

Apologetik handlar om att hjälpa. Eftersom Jesu lärjungar älskar sin nästa som sig själv har de inget intresse av att trycka ner dem som har en annan åsikt. Eftersom Jesu lärjungar älskar sina medmänniskor vill de hjälpa dem alla att finna det liv som finns i Kristus. Eftersom Jesu lärjungar älskar vill de förklara för människor hur världen fungerar och att den enda vägen till liv finns i Kristus. Apologetik handlar om att hjälpa, det handlar om att hjälpa i en fråga om liv eller död.

Eftersom apologetik är en hjälpande tjänst och en tjänst utförd av lärjungar utförs den i kärlek. Det finns inget utrymme i apologetiken för att "krossa sin

motståndare", för i apologetiken finns ingen annan motståndare än lögnen. I apologetiken är alla människor, men särskilt de som begär en förklaring av lärjungarna, på samma linje.

Apologetik är att i kärlek och ödmjukhet ställa sig tillsammans med sina medmänniskor inför sanningen. Sanningen är den punkt som alla människors liv mäts mot. Sanningen är att vi är syndare och Kristus är frälsare. Och vi tror att kunskap om sanningen är skillnaden mellan liv och död. Det finns inget annat sätt att göra apologetik än att ha medkänsla för den som inte hört sanningen. Vi har inte råd att göra apologetik utan kärlek.

Niklas Wallis

koordinatör för Veritas Forum i Finland

Veritas Forum i Finland ordnar apologetiska forum med filosofiedoktorn och apologeten Peter Payne i mars. Forum hålls 2.3–8.3.2015 i Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Björneborg. Läs mer om evenemanget här: www.veritasforum.fi.

DISCIPLE15-REPORTAGE – KRAFT ATT FÖRVANDLA

Om Jesus bodde i Finland i dag, så skulle han vara BFF med prostituerade, fixa boende åt hemlösa, ordna hejdlösa fester, lära invandrare åka skridskor och stifta rättvisa lagar. Ja, och Disciple 15:s huvudtalare Mark Russell är helt övertygad om Jesus skulle ha en egen Twitter-profil, om han levde bland oss idag.

Ledaren för Church Army **Mark Russells** budskap är klart. Guds kärlek är villkorlös. Vi kristna behöver lära oss att lita mer på Gud, bli frimodigare och självsäkrare i vår tro samt leva ut den på ett radikalt sätt. Själva kyrkan behöver också bli mer radikal, provokativ och relevant.

– Kyrkan ska inte vara en tråkig organisation. I dagens läge ropar kyrkan ut att Jesus är svaret, åt människor som inte ens har ställt en fråga. Evangelisation handlar i stället om att leva på ett så radikalt sätt att folk tvingas fråga varför vi lever som vi gör. Var generös, visa omsorg, älska och tjäna utöver det normala. Då kommer människor att bli intresserade av vad du har att säga.

Var frimodig och självsäker

Mark utmanar den traditionella synen på evangelisation. En evangelists uppgift är att få människor utanför kyrkan att förstå att Gud tycker de är fantastiska. Idag handlar evangelistens uppdrag också mycket om att uppmuntra andra kristna att berätta om Jesus. Mark är medveten om att de flesta kristna tycker evangelisation är svårt och jobbigt, men det behöver inte vara så. Det finns inte ett enda sätt som passar för alla, men alla kristna kan dela sin tro med någon.

– Enligt statistiken så blir 9/10 kristna via en relation med någon som de känner och litar på. Det handlar om att frimodigt leva ut sin tro bland familj, vänner, grannar, skolkompisar och arbetskollager. Vi behöver bara ta ett steg, sen gör Gud resten.

Damaskus- och Emmausvägen

Mark påminner också om att vår värld har förändrats. I ett postmodernt samhälle funkar nödvändigtvis inte samma evangelisationsätt som tidigare.

– I Nya Testamentet ser vi att människor kommer till tro på två olika sätt. Jag brukar tala om Damaskus- och Emmaus-vägen. Damaskus-vägen handlar om människor, som på samma sätt som Paulus, dramatiskt kommer till tro och går

från mördare till helgon på en gång. På Emmaus-vägen går lärjungarna med Jesus länge, de ställer frågor, diskuterar, tillbringar tid med honom, innan de förstår att det är han. Min erfarenhet är att evangelisation idag handlar mycket mer om Emmaus-vägen; dvs. om att dela livet tillsammans med någon för en tid och sen när tiden är mogen leda dem till Jesus.

Profetisk evangelisation

Evangelisation handlar inte bara om att berätta om Jesus i sina vardagliga relationer, utan det finns också en profetisk aspekt av evangelisation, som handlar om social rättvisa och rättfärdighet i samhället. Ibland utmanar evangelisation även hela nationens etik. Det kan handla om att stå på de fattigas sida eller att tala ut mot hemlöshet.

– Inom Church Army har vi fokuserat mycket på att vara en profetisk röst i samhället. Vi delar ut mat åt fattiga samt har projekt för hemlösa och prostituerade.

Ett relevant budskap

Vi behöver också lära oss att vara relevanta i det samhälle vi lever i, och frimodigt stå för det vi tror på, också i det officiella rummet. Mark har blivit utsedd till årets kristna twittrare såväl 2013 som 2014.

– Jag har 6 500 följare på Twitter, och över 100 000 som läser mina tweets varje vecka. Twitter är ett fenomenalt instrument för att få ut budskapet. Min magkänsla är att hälften av mina följare inte är kristna, och jag har oräkneliga exempel på hur en diskussion på Twitter lett till ett samtal om Gud över en kopp kaffe.

Lärjungaskap är inget modeord

Jesus var aldrig ute efter att skapa en kristen klubb. Själva ordet kristen finns inte ens nämnt i evangelierna en enda gång. Kristna är såna som kallar Gud pappa på söndag, men lever som faderslösa under veckan. Guds tanke var att forma Jesus-likla lärjungar. Gud har längtat efter lärjungar de senaste 2000 åren, och nu börjar vi på en bredare front förstå vad det handlar om igen.

– En lärjunge är en som ger upp hela sitt liv för Jesus, och börjar följa honom. Vi behöver kunna visa exempel på hur man lever som lärjungar. Hur skulle Jesus tala? Vad skulle han göra? Hur skulle Jesus behandla en person som han inte tyckte om? Hur skulle han be?

Så fort vi gör lärjungaskap för komplicerat blir det problematiskt. Modeller och koncept är bra, men om vi krånglar till det, så känner människor att de inte klarar av det och ger

Vi behöver bara ta ett steg, sen gör Gud resten.

upp. Lärjungaskap är enkelt. Det handlar om att varje dag umgås med Gud och be honom använda en. Lärjungaskapets utmaning är väldigt hög, men vi behöver komma ihåg att det i första hand är den Helige Ande som förvandlar oss till att bli mer Jesus-lik.

Våga utmana orättvisor

Mark anser att vi kristna bör vara verksamma inom alla områden i samhället, och för tillfället är han själv på Labour-partiets godkända lista inför parlamentsvalet i Storbritannien som hålls i maj 2015, och har flera saker som han vill förändra.

– Att vara politiskt aktiv är ett sätt för mig att tjäna Gud på. För mig handlar det om att vara en kristen röst i samhället. Jag skulle vilja utjämna klyftorna mellan fattiga och rika i England. Det finns alltför många människor som lider och bor på gatorna i vårt land. Sen skulle jag också vilja skapa en energistrategi, där vi inte är beroende av olja och kol. För tillfället håller vi på att förstöra vår planet. Vi är kallade till att förvalta den, inte förstöra den. De här två sakerna skulle jag vilja börja med. Vi får se hur det går. I maj är jag klokare, avslutar Mark spjuveraktigt.



Eva Gädda, informatör

Evangelisation är inget extra eller valbart för kyrkan. Det är fronten och hela kärnan i evangeliet, säger Mark Russell, ledare för den anglikanska evangelisationsorganisationen Church Army. Mark undervisade på Disciple15 om lärjungaskap och höll seminarie om hur man fördjupar sitt böneliv. Ifall du vill höra mer om Marks tankar om evangelisation, lärjungaskap och böneliv kan du lyssna på undervisningarna från Disciple15 via länken: www.disciple.fi.

ATT VÄXA I LÄRJUNGASKAP

slutet av januari hade jag förmånen att få vara med på konferensen **Disciple15** som ordnades av Petrus församling och Studentmissionen. Under några intensiva dagar fick vi lära oss mer om lärjungaskap. Jag såg fram emot att tillsammans med andra kristna bli mer inspirerad till att följa Jesus och bli mer lik honom.

Huvudtalaren Mark Russell, som leder Church Army i Storbritannien, betonade att precis ALLA kan bli lärjungar. Det finns ingen som är utom Guds kall. Mark poängterade att även om det bara skulle ha funnits en enda människa här på jorden, så skulle Jesus ha dött för honom eller henne. Så viktig är just du för Jesus.

På lördagen deltog jag i Mark Russells workshop om att fördjupa sitt böneliv. Jag hoppades få konkreta tips på hur jag skulle kunna utveckla mitt böneliv. Det fick jag också. Ett tips som Mark gav var att vi ska sträva efter att vara svaret på våra egna böner: Vi ska inte bara be, utan även själva kämpa för att våra böner ska gå i uppfyllelse.

Disciple15 överträffade mina förväntningar och vi är många som förväntansfullt ser fram emot Disciple16.

Lydia Edman, aktiv i HSSM



VITNESBÖRD

Sådd och skörd på samma kväll

Gud håller på att göra något stort i vårt land! I Amos 9:13 kan vi läsa om hur det kommer en tid då plöjaren skall följa skördemannen i spåren, alltså sådant som förut tagit lång tid kommer att gå väldigt fort. Vi fick se detta löfte konkret gå i uppfyllelse en vanlig lördag i januari.

Några team från församlingen var ute för att gatuevangelisera i Karleby, och vi gick upp till tre unga tjejer för att berätta för dem om Jesu kärlek och dela evangeliet med dem. De lyssnade till vad vi hade att säga och berättade sedan att strax innan hade ett annat team kommit och bett för dem. Enligt deras egna ord "kom de just och helade oss, och nu vill ni att vi ska bli frälsta!" När vi nu frågade om de vill ta emot Jesus var svaret ja!

Snacka om mogen frukt. Någon annan hade nyss sått och vi fick vi skörda. Vilken mäktig Gud vi tjänar! Inte nog med att Han kan förändra hjärtan, Han kan göra det på tio minuter i ett köpcentrum i Karleby! Det krävs bara att vi är villiga att gå ut med de goda nyheter vi har.

Freya Mäkinen, aktiv i HSSM

FSSM nyheter

På HSSM:s årsmöte 7.2.2015 valdes en ny styrelse. Styrelsen består av ordförande **Julia Björkstrand**, viceordförande **Oscar Sundman**, sekreterare **Kajsa Sjöberg** samt de ordinarie styrelsemedlemmarna, **Josefine Eriksson**, **Simone Schmidt**, **Anna Holmberg** och **Robin Norrbäck**. **Lydia Edman** och **Katrin Björklund** är suppleanter i HSSM:s styrelse 2015. Dessutom inkallas före detta styrelsemedlem **Benjamin Rasmus** för att sköta uppgiften som kassör.

Filosofiedoktorn och apologeten **Peter Payne** kommer att besöka Finland i mars för att tala på olika Veritas Forum runt om i landet som hålls 2.3-7.3.2015 i Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Björneborg och Ryttylä.

Studentmissionens förbundsmöte hålls i Jakobstad 28.3.2015. Förbundsmötet inleds med ett kvällsmöte på fredag den 27.3.2015 och på lördag hålls det sedvanliga förbundsmötet.

Be och ge

Tack för den lyckade Disciple15-konferensen.

Tack för den nya styrelsen i HSSM.

Tack för Alpha-kursen som startat i Jakobstad, med över 15 studerande som deltagare!

Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Fortsätt Gud ge oss av ditt överflöd, så att vi kan bygga ditt rike!

Vi ber för Veritas Forum-evenemanget med Peter Payne

Vi ber för Benjamin Sandells Pro gradu-studier.

Vi ber för den kommande Alpha-kursen i Helsingfors. Kalla människor och förbered dem att ta emot Jesus.

Utsikt från en höjdpunkt

Med åren har jag märkt att det bor en friluftsmänniska i mig. Jag älskar att vandra, springa i skogen och numera tycker jag också om att skida. Under de här färderna händer det att man då och då, när en högre punkt i terrängen där man för en stund, både kan blicka bakåt och se varifrån man kommit, samt blicka framåt och se vart man är på väg.

För Studentmissionen var konferensen Disciple15 en sådan höjdpunkt, dvs. en viktig milstolpe för vårt arbete bland studerande. Helgen som samlade över 120 studerande och unga, överskred alla våra förväntningar och i takt med att vi fått feedback och vittnesbörd, har vi sett otaliga orsaker att tacka Jesus.

Vad ser man då från den här höjdpunkten? Blickar man bakåt är det lätt att se Guds förberedelsearbete och trofasthet. Vi har fått stiga in i på varje ort och han har svarat på våra böner om arbetare till skörden. På alla orter har vi idag studeranden som längtar efter att gå ut med det glada budskapet om Jesus.

När jag blickar framåt är jag därför otroligt förvåntansfull på att få höra vad Gud gör genom våra lokalföreningar och studerande i varje stad. Nya visioner, ny iver och nya medlemmar är goda förutsättningar för ett arbete som bär frukt. Studietiden är kort och nu är det rätt tid att leva frimodigt för Jesus.

Jag är otroligt tacksam för att det finns så många vänner som gör vårt arbete möjligt genom att både be och ge. Om jag tillåts använda metaforen om höjden ännu en gång, så ser vi bakom oss Herrens godhet och ert trofasta stöd, och när vi blickar framåt hoppas jag ni ser det vi ser.

Benjamin Sandell, t.f. ledande studentarbetare

Ekonomiskt uppsving i början av året



I januari 2015 närmade sig Studentmissionens inkomster rekordsummor, medan februari-siffrorna var rejält mycket lägre. Vi jobbar vidare mot en stabilare ekonomi.

Bilderna i detta nummer är tagna av Ilkka Kontturi (s. 1), Tommy Mikkonen och Rebecka Åhman (s. 3).

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF
TAVASTVÄGEN 155 A 9, 00560 HELSINGFORS
TFN (09) 612 9940, FAX (09) 612 99 444
WWW.STUDENTMISSIONEN.FI
STUDENTMISSIONEN@STUDENTMISSIONEN.FI
FORNAMN.EFTERNAMN@STUDENTMISSIONEN.FI



Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237

Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799

Otto Lindedahl, civiltjänstgörare Helsingfors, tfn 040 727 0351

Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978

Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263

Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527

Lavi Öst, studentarbetare Jakobstad, tfn 040 837 5637

Vårt insamlingslov upphör 1.1.2015, och det nya insamlingslovet behandlas ännu. En frivillig avgift för nyhetsbrevet FSSMnytt kan betalas till vårt konto FI10 8000 1301 0446 09 (BIC DABAFIHH) med referensnumret 9933.