

GUDS ORD

ÄR MITT LIVS KOMPASS



Tänk dig en person som vandrar i en skog fylld med slingrande stigar och häpnadsväckande miljöer. Personen bär på en ryggsäck och i den ligger en kompass. Kompassen är ett bra redskap att ha med sig när man vandrar på okänd mark. Men även om kompassen är med under hela vandringen, så gör den väl ingen nytta på botten av ryggsäcken?

Likadant är det med Bibeln. Vi har utrustats med Guds levande Ord, obundet av tid och fyllt av visdom och liv, men om vi inte tar oss tiden att läsa vad som egentligen står där, kommer den bara att bli som en bortglömd kompass. Guds Ord visar oss riktningen och hjälper oss att inte gå vilse på vår vandring genom livet.

Men hur skall vi då läsa Bibeln? Den kan nämligen upplevas smått hieroglyfisk. Texten är visserligen skriven på ens modersmål, men ändå kan själva i nnebörden förbli oklar. Kompassen skulle vara ett effektivt hjälpmedel under vandringen, men om man inte kan utläsa den, förblir den ingenting annat än en källa till frustration. Om däremot en scout har slätt följe med vandraren, kan han be om hjälp av scouten för att förstå sig på kompassen. Gud har gett oss den Helige Ande, som kan fungera som vår scout och Hjälpare. Innan jag läser Bibeln brukar jag be Gud ge mig öppna ögon och ett öppet hjärta samt att den Helige Ande skall hjälpa mig att förstå Guds Ord – och Han hjälper!

Världens visa går ofta mot Guds Ord. Vi

möter på lögnen och tvivel, och för att tackla dessa behöver vi påminna oss om vad Gud säger. Det är mycket betydelsefullt att läsa Bibeln från pärm till pärm, men ibland räcker det med att fokusera på kortare stycken och kanske memorera en del verser. Jag har skrivit: "Jag tackar dig för att jag är underbart skapad, ja underbara är dina verk min själ vet det så väl" (Psalm 139:14) på en liten grön post-it-lapp och limmat den bredvid spegeln. När jag ser mig själv i spegeln, och tyvärr inte alltid fylls av ett inre jubel, så kan jag påminna mig om att Gud ser mig som underbart skapad, och om Gud säger det, så är jag underbart skapad. Eller när jag oroar mig, tänker jag på vad som står i Petrusbrevet 1:5: "Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er". På så sätt blir Bibeln verklig för mig.

För ett tag sen, låg jag och filosoferade över hur otroligt skönt det är att ha något att hålla fast vid i en värld som dagligen förändras. Det finns helt enkelt inga "bäst-före-datum" när det gäller Bibeln. Tänk vilken trygghet!

Martina Rantala
aktiv i Vasa Studentmission

OM KONSTEN ATT GÖRA LÄRJUNGAR



Seppo Palonen deltog i OPKO/Studentmissionens medarbetardag och undervisade om lärjungskap för en intresserad åhörarskara. Fotograf: Philippe Gueissaz.

"För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet." 1 Kor. 4:15

Några dagar innan jullovet började hade vi som arbetar på Studentmissionen förmånen att vistas tre dagar på lägergården Enä-Seppä i natursköna Vichtis. Det var mina första medarbetardagar och till programmet hörde julfest, julmat, undervisning, grupparbeten, diskussioner, lovsång, bön och bastubad. När jag tänker tillbaka på medarbetardagarna, är det ett undervisningspass som berörde mig extra mycket, nämligen Seppo Palonens undervisning om hur man gör lärjungar.

Om jag skulle beskriva Seppo med en term, så skulle jag kalla honom för "andlig far". Han utstrålade en exceptionell stabilitet, omsorg och kärlek. Seppo inledde sin undervisning med att påminna oss om att ingen någonsin upphör att vara pappa. Man kan bestämma sig för att skilja sig från sin fru eller man, och så får man en ex-man eller ex-fru, men ens barn är och förblir ens egna, hur man än vrider och vänder på saken.

Seppo påminde oss också om att det sista uppdrag Jesus gav sina egna lärjungar var att "göra alla folk till lärjungar". Det är ingen liten uppgift, men den är inte heller omöjlig eftersom vi kan ta Jesus till föredöme. Seppo kom själv

till tro under studietiden och fick tidigt en mentor som kunde hjälpa honom att ta det första steget som Jesu lärjunge. I början hade han dagligen kontakt med sin andliga mentor, eftersom han som ny troende hade många olika behov och frågor. Så småningom började han klara sig bättre på egen hand och idag är han själv en andlig far för många.

Enligt Seppo är målet med all lärjungaträning att i enlighet med Efesierbrevet 4:11–13 träna kristna att bli fullvuxna och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Med andra ord kunde man säga att lärjungaträningens slutmål är att forma stabila kristna som själva kan föra budskapet vidare och träna egna lärjungar.

Hur lärjungatränar man?

Det är viktigt att man redan från början av troslivet uppmuntrar den nya troende att växa i lärjungaskap. Som andlig far eller mor kan man också ha som mål att en dag själv få se "andliga barnbarn". Det handlar om att ha ett strategiskt sätt att se på den undervisning som ges och den förändring som sker. Man kan att tänka att det handlar om att multiplicera det man lärt sig själv som Jesu lärjunge. Dessutom kan man ha som mål att träna de nya till att växa om ens egen andliga mognad.

För den som lärjungatränar handlar det om att leva ett karaktärsfast liv där Jesus speglas på alla områden, i hemmet, på jobbet och när man är ute och

reser. En andlig ledare behöver äkta ödmjukhet, en tjänares inställning, en respekt för människan, ett naturligt böneliv och en avslappnad och glädjefull inställning till livet. Man behöver också ge mycket av sin tid till dem som lärjungatränas och släppa in dem på livet.

Hur avslutar man en lärjungaträningsrelation?

Seppo lyfte också fram en aspekt som ofta glöms bort i en lärjungaträningsrelation, nämligen avslutningen. Målet är alltså att forma självständiga, starka lärjungar som själva kan träna nya lärjungar. Oftast avslutas lärjungaträningsrelationen naturligt och bra, men tyvärr kan relationen mellan den andliga ledaren och den nya troende också sluta i meningsskiljaktigheter. I båda fallen är det viktigt att kunna släppa taget och gå vidare i nästa uppgift som Gud har planerat för dem båda, avslutade Seppo.

Eva Gädda
informatör

FSSM NYHETER



Ny styrelse i Åbo

En ny styrelse för Åbo Studentmission valdes i höst och på styrelsemötet 24.1.2015 valdes Rebecka Åhman till ordförande.

Till den nya styrelsen hör (första raden från vänster): Hanna-Madeleine Krokfors, Carolina Myrskog (studentarbetare i Åbo), Ester Rudnäs, (andra raden från vänster), Jakob Backlund, Ludvig Andersson, Rebecka Åhman, Anton Blomberg, Lucas Silfverberg och Oscar Rudnäs.

VITNESBÖRD

Delad glädje är dubbel glädje

Gratis kaffe på Campus Allegro i Jakobstad. Studentmissionen bjuder.

I höst har vi i Jakobstads Studentmission samlats varje vecka för att studera Bibeln och be tillsammans. En grupp på ca 10 personer har fått nya insikter i Guds ord och fått uppleva den härliga gemenskapen som skapas när man umgås tillsammans med Jesus i centrum. På bibelstudiekvällarna dricker vi kaffe och äter någonting gott som någon i gruppen bjuder på. Sedan djupdyker vi in i ett Bibelstudiematerial som vi valt att följa. Avslutningsvis tillbringar vi tid i bön. Efteråt är man fri att gå eller stanna kvar för fri samvaro.

I gruppen har det utvecklats en så fin gemenskap att det fötts en vilja att rikta den utåt på Campus Allegro. Därför beslöt vi oss för att under lunchtid ställa oss vid ett bord i matsalen med pumptermos och skylten: "Vi bjuder på kaffe!". Vi ville visa alla studeranden vem vi är och på samma gång förmedla kärlek till våra medmänniskor genom att bjuda på en kopp te eller kaffe.

Att se förvåningen hos medstuderandena över att någon kan bjuda på kaffe bara sådär var en lustig syn. En del tog sin kopp och ilade iväg, andra frågade misstänksamt vilken haken bakom detta är, men många stannade kvar för att prata med oss, vilket ledde till många goda samtal. Under de två tillfällena vi bjöd på kaffe smög vi in reklam för ett knytkalas vi skulle ordna i december och för den Alpha-kurs vi ordnar i vår. Som en följd av detta kom det dubbel flera människor till knytkalaset än vi haft hittills på någon samling på Campus! Undrar hur det blir med Alphan?

Lars-Victor Öst
studentarbetare i Jakobstad



Studentmissionens team samlat. Längst bak från vänster: Toni Wentin och Niklas Wallis. I mitten: Otto Lindedahl, Eva Gädda, Benjamin Sandell och Lars-Victor Öst. Längst fram: Carolina Myrskog.

- **Studentmissionens förbundsmöte hålls i Jakobstad 28.3.2015.** Förbundsmötet inleds med ett kvällsmöte på fredag den 27.3.2015 och på lördag hålls det sedvanliga förbundsmötet.
- **Filosofiedoktorn och apologeten Peter Payne** kommer att besöka Finland i mars för att tala på olika Veritas Forum runt om i landet. Den 3.3.2015 befinner han sig i Helsingfors. Läs mer: veritasforum.fi
- **Nästa Sarbus-möte** hålls 21.2.2015 i Jakobstad.

Be och ge - Lägesrapport: Studentmissionens ekonomi

"Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn!" Ps 100:4

Året som gick innehöll mycket som gav oss orsak att vara tacksamma inom Studentmissionen. Vi fick ta emot många nya ivriga studeranden på alla orter. Det nystartade arbetet i Jakobstad, två framgångsrika Alpha-kurser, utåtriktade fester i alla städer som samlade icke-kristna och en resa till Sheffield var bara några av årets höjdpunkter. Studentmissionens team blev, om möjligt, ännu bättre när vi fick välkomna Lavi (och Josefina under våren), Carolina, Otto, Niklas och Eva som medarbetare.

Det har också slagit mig hur unik Studentmissionens ställning är inom den finlandsvenska kristenheten. Såvitt jag vet är vi den enda organisation som finns primärt för att nå just studerande med de glada nyheterna om Jesus. Studeranden, är framtidens ledare inom företagsvärlden, den sociala sektorn och i hemmen. Det går knappast att överskatta betydelsen av att att unga ger sitt liv åt Jesus både ur ett evighetsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

Det är därför med ett lätt hjärta jag kan skriva om vår ekonomi trots att det finns stora utmaningar. Året som gick ser ut att gå rejält på minus, delvis beroende på en ovanligt svag stiftskollekt. Jag vill rikta ett stort tack till er som varit med och understött Studentmissionen – genom era bidrag har vi kunnat fortsätta vårt arbete med att nå studeranden för Jesus och utrusta och bygga upp kristna i deras vandring med Herren.

I samma andetag vill jag också lyfta fram att vårt arbete är långt ifrån färdigt. Vi drömmer ständigt om att kunna göra mera. Att få ekonomin på stabil grund och på sikt kunna anställa fler studentarbetare på större procent och, ifall Guds nåd är med oss, ha ett större inflytande för Guds rike i studievärlden. Vi tror på Guds möjligheter att nå studeranden och därför vill jag frimodigt ställa frågan: Är du kallad att ge till vårt arbete? Och ifall du redan ger: Vill Herren mana dig att ge mera? Vår uppgift som arbetare är att be om glada givare som kan

stöda oss, och vi hoppas många vill fråga Gud: Är jag en av dem?

Benjamin Sandell

Ledare för svenska verksamheten

Tack för de lärorika medarbetardagarna.
Tack för en långt och vilosamt jullov.
Tack för nya styrelser i Vasa och Åbo Studentmission.
Tack för pionjärbudet i Jakobstad.

Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Ge oss Gud av ditt överflöd!

Vi ber för Disciple15. Be att de som Gud vill att ska gå på konferensen anmäler sig. Be att de som Gud vill att ska gå konferensen anmäler sig.

Vi ber för Benjamin Sandells Pro gradu-studier.
Vi ber för vårens Veritas Forum-evenemang.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
 Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237

Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799

Otto Lindedahl, civiltjänstgörare Helsingfors, tfn 040 727 0351

Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978

Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263

Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527

Lavi Öst, studentarbetare Jakobstad, tfn 040 837 5637

STÖD VÅRT ARBETE!

Vårt insamlingslov upphör 1.1.2015, och det nya insamlingslovet behandlas ännu. En frivillig avgift för nyhetsbrevet FSSMnytt kan betalas till vårt konto FI6680 0007 1022 9793 (BIC DABAFIHH) med referensnumret 9933. Ytterligare information om situationen och betalningsmöjligheter hittar du på vår sida www.opko.fi/tukijaksi.